



Ο Σιμόν Πέρες στο Άλεφ

Ο Σιμόν Πέρες, γεννημένος στην Ανατολική Ευρώπη το 1923, είναι ο τελευταίος Ισραηλινός ηγέτης ο οποίος έχει προσωπικές εμπειρίες από την ζωή των Εβραίων της Διασποράς πριν από το Ολοκαύτωμα. Η ιστορία του Σιμόν Πέρες είναι η ίδια η ιστορία του Ισραήλ. Βρέθηκε στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής της χώρας του από την εποχή της δημιουργίας

του Κράτους του Ισραήλ.

Οι πρόσφατες εξελίξεις στην πορεία των προσπαθειών για ειρήνευση στην Μ. Ανατολή, για τις οποίες βραβεύτηκε με το Νόμπελ Ειρήνης, αποτελούν το αποκορύφωμα μιας ζωής αφιερωμένης στην οικοδόμηση του Εβραϊκού κράτους και στην αναζήτηση της ειρήνης μεταξύ των λαών της περιοχής.

συνέντευξη στον ΒΙΚΤΩΡΑ ΙΣΑΑΚ ΕΛΙΕΖΕΡ

Κύριε Πέρες, ζήσατε από κοντά, ως Γραμματέας του Νταβίντ Μπεν Γκουριόν, τις μέρες πριν και μετά την ανεξαρτησία του Ισραήλ. Πώς λήφθηκε αυτή η απόφαση για την συγκεκριμένη ημέρα, ποιες ήταν οι εξελίξεις που οδήγησαν αλλά και αυτές που ακολούθησαν αυτή την απόφαση; Η ημέρα για τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας του Ισραήλ είχε επιλεγεί να είναι η πρώτη μέρα μετά τη λήξη της Βρετανικής Εντολής στην Παλαιστίνη. Ο Μπεν Γκουριόν δεχόταν ισχυρές πλέσεις για να καθυστερήσει τη διακήρυξη, αφού και ο ίδιος γνώριζε ότι αυτή η εξέλιξη θα προκαλούσε την επίθεση των Αραβι-

κών κρατών που αρνούνταν να δεχθούν την απόφαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Μπεν Γκουριόν όμως γνώριζε, επίσης, ότι ήταν μια ευκαιρία «τώρα ή ποτέ». Πάντοτε θα υπήρχαν αιτίες για να καθυστερήσει το Ισραήλ τη διακήρυξη της Ανεξαρτησίας του. Και εάν δεν το έκανε αμέσως μετά τη λήξη της Βρετανικής εντολής, ποτέ δεν θα ήταν ο σωστός χρόνος. Ο Μπεν Γκουριόν είχε το θάρρος να αποδεχθεί την απόφαση του ΟΗΕ που χώριζε την ιστορική γη του Ισραήλ σε ένα μικρό Εβραϊκό κράτος και σε ένα Αραβικό. Γνώριζε από τότε, όπως εμείς γνωρίζουμε σήμερα, ότι το κλειδί για την ει-

ρήνη στην περιοχή είναι δύο κράτη που το ένα θα ζει δίπλα στο άλλο.

Έχω την εντύπωση ότι το Ισραήλ είναι μια χώρα αντιφάσεων. Έσμιξαν Εβραίοι από την Ευρώπη και την Αφρική, από την Αμερική και την Ασία, θρήσκοι και κοσμικοί. Πώς τα καταφέρατε; Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας; Η επιτυχία του Ισραήλ κτίστηκε στην αναγνώριση του κοινού παρελθόντος του εβραϊκού λαού και στην δέσμευσή μας να σφυρηλατήσουμε την κοινή μας μοίρα στην ιστορική μας πατρίδα. Είχαμε την δυνατότητα να συγκεντρωθούμε ως ένας λαός, γιατί πάντοτε ήμασταν ένας

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΙΜΩΝ ΠΕΡΕΣ ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΙΑ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

ενιαίος λαός, ακόμη και όταν ήμασταν διεσπαρμένοι στις τέσσερις γωνιές του κόσμου. Δημιουργώντας ένα πρωτοποριακό όραμα και θέτοντας ψηλούς στόχους είχαμε τη δυνατότητα να απορροφήσουμε όλα τα ταλέντα, όλες τις δεξιότητες όλων των μεταναστών για την δημιουργία ενός λαού που ζει στην ίδια χώρα.

Τόσοι πολλοί πόλεμοι, κύριε Πέρες, σε ένα διάστημα 57 ετών, δεν έχουν κουράσει το λαό σας; Αμέτρητα θύματα από όλες τις πλευρές. Γιατί; Ευθύνονται μόνο οι αντίπαλοι του Ισραήλ; Το Ισραήλ είναι το μοναδικό κράτος, που ακόμη και 57 χρόνια μετά την ανεξαρτησία του, αποτελεί στόχο επιθέσεων εναντίον της νομιμότητας και του δικαιώματος ύπαρξής του. Ποτέ λοιπόν δεν πρόκειται να κουραστώ να αγωνίζομαι για μια Εβραϊκή πατρίδα για τον Εβραϊκό λαό στη γη του Ισραήλ, και να εξασφαλίσω ότι αυτό το κράτος θα συνεχίσει να είναι ασφαλές, ειρηνικό, και να ευημερεί.

Ξέρω ότι είναι δύσκολο να ζητήσεις από έναν πολιτικό να αποτυπώσει δυο στιγμιότυπα. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να μας περιγράψετε το πιο πικρό και το πιο ευχάριστο στιγμιότυπο της μακρόχρονης πολιτικής σας πορείας. Ο Νταβίντ Μπεν Γκουριόν, θυμάμαι, ρωτήθηκε κάποτε από ένα μικρό παιδάκι τι είναι αυτό που τον κάνει ευτυχή ως ηγέτη. Αυτός απάντησε, «Ευτυ-

χή; Διδάχθηκα ότι στην πολιτική κάποιος ζει πάντα στο χάσμα μεταξύ του ονείρου και αυτού που μπορεί να γίνει». Στην πραγματικότητα εγώ είμαι ένας ονειροπόλος, και ως τέτοιος, θέλω να κάνω πάντοτε περισσότερα.

**ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ
ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ
ΤΩΣΟ ΠΑΛΑΙΟ ΟΣΩ
ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ
ΚΑΙ ΤΩΣΟ ΝΕΟ ΟΣΩ ΤΟ
INTERNET.**

Πώς θα καθορίζατε τις σχέσεις Ισραήλ- Διασποράς; Πόσο ωφέλιμο είναι το Ισραήλ για την Διασπορά και η Διασπορά για το Ισραήλ; Πιστεύω ότι το Ισραήλ δεν πρέπει να είναι μόνο η πατρίδα του εβραϊκού λαού που ζει και ευημερεί σ' αυτήν, αλλά επίσης η γη των Εβραίων ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους. Πιστεύω ότι το Ισραήλ ανήκει στον εβραϊκό λαό και ότι οι Εβραίοι όλου του κόσμου πρέπει να συνδέσουν το μέλλον τους με το μέλλον του Ισραήλ.

Ένας Εβραίος που ζει εκτός Ισραήλ μπορεί να συμβάλλει στην ευημερία του. Κάθε ένας από εμάς έχει ταλέντα και χαρίσματα που μπορούμε να απολαύσουμε όλοι μαζί. Συναντιέμαι συχνά με επιστήμονες, καλλιτέχνες, επιχειρημα-

τίες, όλοι άνθρωποι με δημιουργικό ταλέντο, που συνεργάζονται με Ισραηλινούς βοηθώντας να καταστήσουμε την μικρή μας χώρα «φως» σε όλα τα έθνη.

Ποιο είναι το όραμά σας για το μέλλον του Ισραήλ, κύριε Πέρες; Πότε δηλαδή θα αισθανθείτε ότι "αυτό είναι το κράτος που οραματίζομαι για τον λαό μου"; Το όραμά μου για το Ισραήλ συνεχίζει να είναι ένα όραμα ειρήνης. Για τα πρώτα 25 χρόνια της ύπαρξής του, η ειρήνη δεν υφίστατο ως επιλογή για το Ισραήλ. Η ισχύς μας ήταν η μόνη επιλογή. Εκείνα τα χρόνια ο Νταβίντ Μπεν Γκουριόν και εγώ επικεντρωθήκαμε στη δομή των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και των στρατηγικών επιλογών μας.

Αλλά για τα 30 τελευταία χρόνια, η ειρήνη είναι πλέον δυνατή για το Ισραήλ. Κατά την διάρκεια αυτών των χρόνων είχαμε τη δυνατότητα να συνάψουμε συμφωνία ειρήνης με την Αίγυπτο και την Ιορδανία και να κάνουμε πρόοδο στις προσπάθειες επίτευξης ειρήνης με τους Παλαιστινίους.

Πιστεύω ότι η ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί για το Ισραήλ. Πιστεύω ότι μπορούμε να ζούμε ως ένα κράτος, ως εστία του εβραϊκού λαού με ασφαλή σύνορα, ειρηνικά με τους γείτονές μας. Δεν πρόκειται να ησυχάσω μέχρις ότου αυτό το όραμα γίνει πραγματικότητα. Το όραμά μου, λοιπόν, είναι να έχουμε ένα κράτος τόσο παλαιό όσο και οι Δέκα Εντολές και τόσο νέο όσο το Internet.