

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
επιμέλεια Φωτεινή Τομαή

«Οι Έλληνες Δίκαιοι των Εθνών», εκδόσεις Μίλητος, Αθήνα 2016



Η έκδοση του βιβλίου του Υπουργείου Εξωτερικών «Οι Έλληνες Δίκαιοι των Εθνών», (εκδόσεις Μίλητος), με επιμέλεια της προϊσταμένης του Ιστορικού και Διπλωματικού Αρχείου του Υπ.Εξ. Φωτεινής Τομαή, κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2016 και συνέπεσε με την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος. Το βιβλίο συμπληρώνει την τριλογία των εκδόσεων του Υπ.Εξ. –που ξεκίνησαν το 2000 με το «Οι Έλληνες Εβραίοι -Στοιχεία της ιστορίας τους μέσα από διπλωματικά και ιστορικά έγγραφα του Υπουργείου Εξωτερικών» (εκδ. Καστανιώτη), και συνεχίστηκαν το 2009 με το έργο «Έλληνες στο Άουσβιτς – Μπιρκενάου» (εκδ. Παπαζήση), με μαρτυρίες επιζησάντων.

Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Γιαντ Βασέμ της Ιερουσαλήμ, αρμόδιο για την απονομή του τίτλου του «Δικαίου των Εθνών», το βιβλίο περιλαμβάνει κατάλογο των 327 Ελλήνων Δικαίων, ενώ η επιμελήτρια παρουσιάζει χαρακτηριστικές περιπτώσεις θάρρους και αυταπάρνησης που έχουν μείνει στην ιστορία, αλλά και άλλες άγνωστες που πρέπει να μείνουν στην ιστορία ως παραδείγματα ανθρωπιάς.

Το έργο προλογίζουν ο υφυπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Αμανατίδης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος και ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ κ. Μωϋσής Κωνσταντίνης.

Μια σειρά από σημαντικές συνεργασίες συνθέτουν το μωσαϊκό της Κατοχικής Ελλάδας και την ανταπόκριση στον διωγμό των Ελλήνων Εβραίων: Για τον ρόλο της Εκκλησίας και του κλήρου γράφει ο Σπυριδών Κοντογιάννης, για τον ρόλο της Αστυνομίας και των δωσίλογων κυβερνήσεων γράφουν οι Θάνος Βερέμης και Μαρία Σαμπατακάκη. Ο Βασίλης Ριτζαλέος γράφει για τους Εβραίους της βουλγαροκρατούμενης Μακεδονίας – Θράκης. Η διευθύντρια του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος Ζανέτ Μπαττίνου παρουσιάζει τα κρυμμένα παιδιά της Κατοχής και ο Ιάσων Χανδρινός γράφει για το ρόλο της Αντίστασης στη διάσωση των Ελλήνων Εβραίων.

Το βιβλίο –το πρώτο στην ελληνική βιβλιογραφία με θέμα τους «Δικαίους»- υπηρετεί και ένα σημαντικό εκπαιδευτικό σκοπό, καθώς -όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στον πρόλογό της η επιμελήτρια Φ. Τομαή: «Ο σπόρος της μισαλλοδοξίας αναβιώνει στις κοινωνίες της πολιτισμένης ηπείρου μας. Όπως έχει ορθά ειπωθεί η βία είναι σαν αγριόχορτο: δεν μαραίνεται ακόμα και στη μεγαλύτερη ξηρασία. Χρειάζεται γι' αυτό η εγρήγορση όλων μας. Γιατί, όπως τότε ο Αδόλφος Χίτλερ υπήρξε ο πυροκροτητής αλλά χωρίς την περιρρέουσα κοινωνική και οικονομική ατμόσφαιρα της Γερμανίας δεν θα επιτυγχάνετο η γόμωση του εκρηκτικού μηχανισμού του Ολοκαυτώματος, το ίδιο ισχύει και σήμερα. Τα απάνθρωπα αδιέξοδα που γεννά η βία δεν είναι μονόπλευρα. Στο χέρι μας βρίσκεται η λύση να τα σταματήσουμε. Όπλο μας η γνώση. Η πρωτοβουλία της συγκεκριμένης έκδοσης σηματοδοτεί τη θέλησή μας, ως κοινωνίας που ανήκει στην Ευρώπη, να μην της επιτρέψουμε να συρθεί ξανά στο σκοτάδι».