



Στη σημασία των τριμερών σχημάτων στην περιοχή, αλλά και στον ρόλο της Τουρκίας και της Αιγύπτου αναφέρθηκε ο Ισραηλινός Πρέσβης Γιόσι Αμράνι μιλώντας αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ και στον Απόστολο Μαγγηριάδη.

Σε σχέση με τις πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Μεβλούύτ Τσαβιούσογλου και την αμφισβήτηση της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών ο κ. Αμράνι επεσήμανε την ανάγκη όλες οι χώρες να σέβονται τα κυριαρχικά δικαιώματα των γειτόνων τους στην περιοχή παραπέμποντας στην πρόσφατη διακήρυξη Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ.

Κύριε Πρέσβη, ποια είναι τα βασικά συμπεράσματα από την τελευταία τριμερή συνάντηση στο Ισραήλ μεταξύ των ηγετών Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου;

Η συνέχεια. Νομίζω η συνέχεια και η παράδοση θα ήταν τα σημαντικότερα συμπεράσματα της επίσκεψης του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη, καθώς και του Κύπρου Προέδρου Αναστασιάδη στο Ισραήλ, που ήταν η πρώτη συνάντηση με τη νέα ηγεσία του Ισραήλ. Και η σημασία της τριμερούς έγκειται στη συνέχιση της δέσμευσης των τριών πλευρών στο σχήμα συνεργασίας, να συνεχίσουν να εργάζονται μαζί για την ειρήνη, τη σταθερότητα, την ασφάλεια, την ευημερία στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο.

Στο πεδίο της Τουρκίας, η Άγκυρα φαίνεται να κάνει μια προσπάθεια εξομάλυνσης των σχέσεων της με μια σειρά από χώρες, δηλαδή την Αίγυπτο, τα Εμιράτα, ακόμη και το Ισραήλ. Αναρωτιέμαι αν θα πρέπει να χαιρετίσουμε αυτή τη μεταστροφή κι αναρωτιέμαι επίσης αν θα επηρεάσει τα δικά μας τριμερή σχήματα συνεργασίας.

Δεν θα έλεγα ότι μια επαναπροσέγγιση ή μια βελτίωση των σχέσεων μεταξύ άλλους Τουρκίας και οποιασδήποτε χώρας άλλους περιοχής υποκαθιστά την Ελλάδα. Δεν πρόκειται για ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος και νομίζω ότι τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε δημιουργήσει κάτι πολύ σταθερό, πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι και αυτό είναι το τριμερές σχήμα συνεργασίας. Κι αυτό έχει αποδειχθεί σε πρόσφατες αποφάσεις, πρόσφατες πολιτικές, πρόσφατες στρατηγικές. Η Τουρκία είναι μια σημαντική χώρα στην περιοχή. Δεν θα έλεγα τη φράση «ακόμη και με το Ισραήλ». Άλλους ενδιαφέρει να έχουμε καλύτερες, κανονικές σχέσεις με την Τουρκία. Δεν θέλω να πω ότι είναι τουρκική ευθύνη ή ότι εναπόκειται στην Τουρκία να αποδείξει άλλους καλές άλλους προθέσεις. Επειδή άλλους έχουμε μια συγκεκριμένη εμπειρία, θα έλεγα ότι το ενδιαφέρον άλλους είναι η καλή σχέση με κάθε χώρα άλλους περιοχής. Η καλή σχέση με την Τουρκία δεν σημαίνει ότι θα υποκαταστήσει τη σχέση που έχουμε με την Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο.

Χθες ο Μεβλούύτ Τσαβιούσογλου επέμεινε να στην αμφισβήτηση άλλους κυριαρχίας των ελληνικών νησιών στο Αιγαίο και αναρωτιέμαι αν η Τουρκία θα αναζητήσει εξομάλυνση με όλους άλλους εκτός από την Ελλάδα.

Λοιπόν, αυτό πρέπει να το ρωτήσετε στον εξέχοντα Τούρκο πρέσβη στην Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι αρκετά εύγλωττος. Η δήλωση του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών δεν είναι νέα. Τα έχετε ξανακούσει και θα σας παραπέψω στη δήλωση που εξέδωσαν οι τρεις ηγέτες την περασμένη Τρίτη, πριν από μια εβδομάδα στην Ιερουσαλήμ, σχετικά με τα κυριαρχικά δικαιώματα διαφορετικών χωρών στην περιοχή. Αυτή είναι μια πολύ σαφής δήλωση.

Για το θέμα των αποθεμάτων φυσικού αερίου στη Μέση Ανατολή. Βλέπετε την Αίγυπτο να γίνεται η χώρα-κόμβος και αυτό με κάποιο τρόπο να ανατρέπει τα σχέδια για τον East Med;

Η Αίγυπτος είναι μια σημαντική χώρα στην περιοχή για το Ισραήλ, σίγουρα για την Ελλάδα, σίγουρα για τον αραβικό κόσμο. Ο ρόλος που παίζει η Αίγυπτος είναι σημαντικός. Η Αίγυπτος είναι πλέον ένας από τους μεγαλύτερους πελάτες φυσικού αερίου του Ισραήλ. Έχουμε έναν αγωγό που συνδέει τις δύο χώρες και ένας ακόμη βρίσκεται στα σκαριά. Η Αίγυπτος μπορεί να είναι μεσολαβητής στη διαδικασία. Δεν θα έλεγα πως το ότι η Αίγυπτος γίνεται κόμβος φυσικού αερίου για την περιοχή και για την Ευρώπη, υποκαθιστά τον αγωγό East Med. Το ερώτημα είναι η διαδρομή του αγωγού. Ο East Med θα γίνει με το ένα ή τον άλλο τρόπο. Εν τέλει η Κύπρος θα έχει έναν αγωγό που θα κατευθύνει το κοίτασμα Αφροδίτη στην Αίγυπτο. Έτσι, η Αίγυπτος αποτελεί ένα σημαντικό "σταυροδρόμι" για όλους τους αγωγούς, για όλες τις πρωτοβουλίες. Όποια και αν είναι η διαδρομή, η Αίγυπτος είναι κεντρική. Δεν νομίζω ότι υποκαθιστά, αντικαθιστά και παρέχει μια βιώσιμη εναλλακτική λύση για να προχωρήσουμε τα επόμενα χρόνια.

ΠΗΓΗ: [ΣΚΑΪ, 18.12.2021](#)