

Εγεςτήςιο Συνείδησης

χειρήματα η άποψη ότι σαν το Ολοκαύτωμα των 6.000.000 Εβραίων δεν υπάρχει παρόμοιο γεγονός στην παγκόσμια ιστορία. Στην παγκόσμια ιστορία που είναι γεμάτη από βαρβαρότητες (πολέμους, γενοκτονίες, διωγμούς, καταστροφές κ.λπ.) δεν καταγράφεται εφαρμογή άλλου μελετημένου και συστηματικού σχεδίου που προγραμματίστηκε από επίσημο κράτος σε βάρος μιας ομάδας ανθρώπων για μόνο το λόγο της θοησκείας τους.

ΧΕΙ διατυπωθεί με συγκεκριμένα επι-

ΟΠΩΣ τόνισε φέτος, στις 29 Μαΐου 2003, στη Θεσσαλονίκη, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος «Καμιά ερμηνεία δεν είναι δυνατό να δικαιολογήσει ούτε κατά το ελάχιστον τη μαζική εξόντωση χιλιάδων ανθρώπων για το μοναδικό λόγο ότι ανήκαν σε μία φυλή ή μία θρησκεία». Και συνέχισε: «Το μνημείο του Ολοκαυτώματος ενθυμίζει την κατάπτωσιν εις την οποίαν δύναται να εκπέσει ο άνθρωπος, όταν καταληφθεί από πεπλανημένα ιδεολογήματα. Εκφράζομεν αποτροπιασμόν για το έγκλημα, αλλά και την ευχήν όπως μην επαναληφθεί παρόμοιον εις το μέλλον εις βάρος οιουδήποτε λαού. Ατυχώς η ανθρωπότης δεν κληρονομεί την πείραν και την γνώσιν και επαναλαμβάνει τα ίδια σφάλματα εις διαφόρους βαθμούς, τόπους και χρόνους.

Ορισμένοι άνθρωποι δεν αποδέχονται την ύπαρξιν άλλων οι οποίοι να διαφέρουν από αυτούς και να θέλουν να υπάρχουν κατά τρόπον ζωής, τρόπον σκέψεως, πίστεως και επιδιώξεις διαφορετικάς. Εν τούτοις η ιδιοπροσωπεία εκάστου ατόμου και εκάστου λαού είναι κοινωνικόν δεδομένον αναπόφευκτον. Και μόνον εις τον χώρον της ουτοπίας δύναται να υπάρχει η ομοιομορφία την οποία επιδιώκουν ή επιθυμούν οι φίλοι της εξαφανίσεως των διαφορετικών συνανθρώπων. Το επικίνδυνον και θλιβερόν είναι ότι αυτό το ουτοπικόν όραμα επι-

διώκουν ορισμένοι να το κάνουν πραγματικότητα και δη δια των πλέον απανθρώπων και εγκληματικών μέσων. Της βιολογικής εξαφανίσεως, της βιολογικής εξοντώσεως, εκείνων οι οποίοι είναι διαφορετικοί από αυτούς».

ΕΥΣΤΟΧΑ ο Φ. Δ. Δρακονταειδής, παρουσιάζοντας («Ελευθεροτυπία», 13.6.2003) βιβλίο του ομόθρησχου Νομπελίστα Ιμφε Κέφτες σημειώνει: «Αν δεν υπήρχε η δίκη του Αϊχμαν και η πραγματεία της Χάνα Αρεντ με τίτλο "Ο Αϊχμαν στην Ιερουσαλήμ". δεν θα είχε καταστεί αντιληπτό πως αυτό που διακρίνει τη γενοκτονία των Εβραίων από κάθε άλλη πραχτική του ίδιου είδους, υπήρξε η φυσικότητα με την οποία όλοι όσοι έλαβαν μέρος, αμέσως ή εμμέσως, στο Ολοκαύτωμα, το έκαναν όπως θα έκαναν οποιαδήποτε άλλη δουλειά, πάει να πει δίχως φανατισμό, αλλά με τη μεθοδικότητα του ευσυνείδητου και αποτελεσματικού στελέχους, προετοιμασμένου από την παιδεία του και την κοινωνία στην οποία ζει, ώστε να ολοκληρώσει μια δεδομένη στρατηγική με την καλύτερη δυνατή σχέση κόστουςοφέλους».

ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ που ακολουθούν δημοσιεύονται δύο άλλες χαρακτηριστικές ομιλίες που έγιναν στην Αθήνα (μία από ένα επίσημο πρόσωπο, τη Δήμαρχο Αθηναίων κα Ντόρα Μπακογιάννη και μία άλλη από έναν νέο εβραίο τον κ. Λέων Μιζάν, που ανήκει στην τρίτη γενιά - διαδόχου των ομοθρήσκων που έχασαν τη ζωή τους στα στρατόπεδα της φρίκης).

ΟΙ ΤΡΕΙΣ φετινές, ξεχωριστές ομιλίες έχουν ως σκοπό να τιμήσουν τα αθώα θύματα αλλά και να λειτουργήσουν ως εγερτήριο της δικής μας συνείδησης για να μην επαναληφθούν τέτοια φρικιαστικά εγκλήματα και παράλληλα να αποτελέσουν μάθημα διδαχής για τις τωρινές και τις επόμενες γενιές.

ΕΙΚΟΝΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος καταθέτει στέφανο στο μνημείο του Ολοκαυτώματος της Θεσσαλονίκης (Μάϊος, 2003).

Ημέρα Ολοχαυτώματος 2003

Την Κυριακή 4 Μαΐου 2003 έλαβε χώρα στο εβραϊκό νεκροταφείο Αθηνών η ετήσια Ημέρα Μνήμης των θυμάτων του Ολοκαυτώματος.

Κύριοι ομιλητές ήταν η Δήμαρχος Αθηναίων κα Ντόρα Μπακογιάννη κι ο εκπρόσωπος της Εβραϊκής Νεολαίας Ελλάδος κ. Λέων Μιζάν.



Το ξεκίνημα της πορείας για τον τόπο της καταναγκαστικής εργασίας

Η Ομιλία της κας Ντόρας Μπακογιάννη

ε ιδιαίτερη συγκίνηση βρίσκομαι σήμερα εδώ, για να αποτίσω και εγώ, μαζί σας, φόρο τιμής στα θύματα του Ολοκαυτώματος. Βρίσκομαι μαζί σας εδώ ως Ελληνίδα - που γνωρίζει τη μεγάλη προσφορά των Ελλήνων Εβραίων στη χώρα μας - ως Χριστιανή, που πιστεύει στην ισότητα των ανθρώπων και στην αγάπη, και ως πολιτικός και Δήμαρχος Αθηναίων μιας πόλης που προσπάθησε, όσο μπορούσε, να γλιτώσει τους Εβραϊκού θρησκεύματος πολίτες της από το ναζιστικό κατατρεγμό.

Θα ήθελα, λοιπόν, ποιν από οτιδήποτε άλλο, να εκφάσω και εγώ με τη σειρά μου το βαθύτατο αποτροπιασμό και την αγανάκτηση που ένιωσαν, και εξακολουθούν να νιώθουν, όλοι οι Έλληνες για την εξόντωση, τα μαρτύρια και τους εξευτελισμούς που υπέστησαν χιλιάδες

Έλληνες Ισραηλίτες, καθώς και εκατομμύρια ομόθρησκοί τους σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ας μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι ο Εβραϊσμός της Ελλάδας κατέχει ένα πραγματικά τραγικό προνόμιο: έχει το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό αφανισμού σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο, καθώς υπολογίζεται ότι οι απώλειες των Ελλήνων Ισραηλιτών ανέρχονται σε ποσοστό 86% του αριθμού τους πριν από την έναρξη του γερμανικού διωγμού.

Κυρίες και Κύριοι,

Η μέφες Μνήμης, σαν τη σημεφινή, έχουν ιδιαίτεφη σημασία, όχι μόνο ως εκδηλώσεις τιμής σε αυτούς που χάθηκαν, αλλά κυφίως ως «εγεφτήφια» της δικής μας συνείδησης, ως μαθήματα για τις τωφινές και τις επόμενες γενιές.

Εγεστήσια όχι μόνο για να αποτοέψουμε την επανάληψη τέτοιων εγκλημάτων, αλλά και για να αποτοέψουμε την ανάπτυξη της παραμικρής ανοχής απέναντι σ' αυτά, καθώς η λήθη μας απομακρύνει από τη φρίκη, την οποία οι παλιότεροι ένιωθαν ακόμα κοντινή και απειλητική.

Το Ολοχαύτωμα άλλωστε γίνεται σήμερα αχόμα πιο επίχαιρο χαθώς σε παγχόσμιο επίπεδο αναβιώνει ένας θρησχευτιχός φανατισμός χαι οι διαχρίσεις εις βάρος

των ανθοώπων με βάση τη φυλή και τη θοησκεία έχουν θλιβεοά επανέλθει στο ποοσκήνιο.

Χαφακτηριστική είναι η αντίληψη εκείνων που διέπραξαν το τραγικό έγκλημα της 11ης Σεπτεμβρίου αλλά και όλων εκείνων που θεωρούν με τη σειρά τους ότι το Ισλάμ είναι εξ' ορισμού μια θρησκεία που εμπεριέχει το σπόρο ο οποίος οδηγεί σε τέτοιου είδους ακρότητες.

Βλέπουμε λοιπόν, ότι απόψεις και συμπεριφορές που εν

66 Το Ολοκαύτωμα δεν πρέπει και δεν πρόκειται να αφήσουμε να περάσει στη λήθη.
Κατέχει -και πρέπει να κατέχει-

μια ξεχωριστή θέση στη συνείδηση όλων μας,

Ισραηλιτών και μη



Η Πόλχα των Εβοαίων της Ποάγας

Πρωί πρωί παλιοζωή μες στου χόσμου τη χλαλοή παιδιά γυμνά χορμιά σεμνά με τραγούδια χι ωσαννά.

Τοαβάν γοαμμή για το ψωμί δε ζητάν άλλη πληοωμή. Σχληοή δουλειά χωοίς μιλιά με τη Βίβλο αγχαλιά.

Ποιός είν' αυτός που πάει σκυφτός σα να γυφεύει μια χαμένη γη έχω σκοπό να σας το πω το βράδυ στη συναγωγή.

Ποωί ποωί παλιοζωή μες στου κόσμου τη χλαλοή παιδιά γυμνά κοομιά σεμνά με τραγούδια κι ωσαννά.

Και μια χοονιά στην παγωνιά είδαμ' όλοι μας το φονιά πρώτη φορά να προχωρά στου Μολδάβα τα νερά.

Παντού κραυγές και προσταγές της Ευρώπης μας οι πληγές. Κι εμείς πουλιά χωρίς φωλιά με τη Βίβλο αγκαλιά.

Χτες και προχτές βραδιές φριχτές με του Ραβίνου την πικρή φωνή να λέει πολλά και να μιλά για κάποια γη παντοντινή.

Πρωτοχρονιά στην παγωνιά είδαμ' όλοι μας το φονιά πρώτη φορά να προχωρά στου Μολδάβα τα νερά.

Νίχος Γχάτσος

δυνάμει περιέχουν καταστρεπτικές για την ανθρωπότητα αντιλήψεις, υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Γι' αυτό και το Ολοκαύτωμα, η συστηματική καταδίωξη και δολοφονία περίπου έξι εκατομμυρίων Εβραίων, παραμένει και σήμερα απόλυτα επίκαιρο. Υπενθυμίζει το τι φρικιαστική κατάληξη μπορεί να έχουν τέτοιες αντιλήψεις.

Γι' αυτό το Ολοκαύτωμα δεν πρέπει και δεν πρόκειται να αφήσουμε να περάσει στη λήθη. Κατέχει –και πρέπει να κατέχει– μια ξεχωριστή θέση στη συνείδηση όλων μας, Ισραηλιτών και μη.

Δεν είναι απλώς μια ανάμνηση, απίστευτα τραγική. Είναι, όπως είπα, μια διαρκής υπενθύμιση ώστε να αποφευχθούν τέτοιες τραγωδίες στο μέλλον.

Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που πρέπει να λεχθεί και που διακρίνει το Ολοκαύτωμα από άλλες πολιτικές συμπεριφορές που είχαν τραγικές συνέπειες. Εγκλήματα πολέμου έχουν διαπραχθεί, δυστυχώς, σε όλες σχεδόν τις πολεμικές συρράξεις. Είναι τέτοια η φύση του πολέμου που, σε κάποιες περιπτώσεις, καθιστά τη βία ανεξέλεγκτη, έξω από κάθε όριο διεθνούς δικαίου, εθίμου ή στρατιωτικής πειθαρχίας.

Αυτό που διαφοροποιεί ποιοτικά το Ολοκαύτωμα, αυτό που το καθιστά τόσο ειδεχθές, τόσο επαίσχυντο, και σε τελική ανάλυση τόσο απίστευτα παράλογο σε σχέση με τα μέχρι τότε εγκλήματα, είναι ακριβώς το γεγονός ότι δεν ήταν μια παρέκκλιση, δεν ήταν μια παρεκτροπή, έστω και ειδεχθής. Δεν ήταν καν ένα φρικτό έγκλημα συνοδευτικό του πολέμου, όπως για παράδειγμα ο αναίτιος ουσιαστικά βομβαρδισμός της Δρέσδης, που σκότωσε εκατοντάδες χιλιάδες άμαχους Γερμανούς πολίτες.

Το αποτοόπαιο αυτό έγκλημα των ναζί δεν συντελέστηκε κατά παράβαση της έννομης τάξης και της στρατιωτικής πειθαρχίας. Έλαβε χώρα ως κομμάτι της. Ήταν μέρος ενός οργανωμένου, συστηματοποιημένου, καλοσχεδιασμένου, κρατικού προγράμματος.

Ήταν μέφος της πολιτικής του καθεστώτος. Απέρφεε απ' την ιδεολογία του και επιζητούσε τη δια της φρίκης εδραίωσή του «απαλλάσσοντάς» το από ένα φανταστικό εχθρό: τον «Ιουδαίο».

Δεν το διέπραξαν άνθρωποι που ήταν «τέρατα» εξ' ορισμού. Το εξετέλεσαν αρατικοί αξιωματούχοι, στρατιωτικοί, αξιωματικοί και στρατιώτες, γιατροί, και πολλά ακόμα όργανα του ναζιστικού καθεστώτος που ίσως, υπό κανονικές συνθήκες, να μην γίνονταν ποτέ εγκληματίες. Έγιναν όμως. Αυτή είναι κατά τη γνώμη μου η έννοια της «κοινοτοπίας του κακού», "the banality of evil", κατά τον μεγαλοφυή χαρακτηρισμό της μεγάλης Εβραίας Χάνα Αρεντ, της σημαντικότερης πιθανώς αντι-ολοκληρωτικής διανοούμενης που γνώρισε ποτέ ο κόσμος.

Αγαπητοί φίλοι,

Η ελληνική λέξη «Ολοκαύτωμα» έχει καθιερωθεί διεθνώς για να περιγράψει την ανείπωτη φρίκη των να-ζιστικών εγκλημάτων.

Η χρήση της αδικεί όμως τόσο τη λέξη, όσο και την έννοια ενός Ολοκαυτώματος: Παρά την τεράστια συναισθηματική της φόρτιση, η χρήση της λέξης αυτής, σε κάποιο βαθμό, ίσως να αποκρύπτει μέρος της αλήθειας, διότι πρωταρχικά η λέξη αυτή σημαίνει την εθελοντική θυσία στο βωμό της ελευθερίας. Τέτοιο ήταν, για παράδειγμα, το Ολοκαύτωμα στη μονή Αρκαδίου.

Δεν πρέπει ποτέ όμως η ανθρωπότητα να ξεχάσει ότι η εβραϊκή «Shoah» αποτέλεσε κατ' εξοχήν πολιτική γενοκτονίας. Μια πολιτική γενοκτονίας όπως ακριβώς την όρισαν το 1948 τα Ηνωμένα Έθνη: πολιτική που στόχο έχει την καταστροφή, μερικώς ή ολοκληρωτικώς, μιας εθνικής, εθνοτικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας.

Αυτή την πολιτική εφήρμοσαν οι ναζί και θέλει προσοχή να μην χρησιμοποιούμε με τόση ευκολία τη λέξη «γενοκτονία» σήμερα για κάθε έγκλημα πο-

λέμου ή για πράξεις ομαδικής βίας, όσο απεχθείς και να μας φαίνονται.

Η γενοκτονία, αγαπητοί φίλοι, δεν αφορά μόνο σε αυτούς που την υπόκεινται. Το Ολοκαύτωμα (ας το πούμε έτσι, αφού έτσι καθιερώθηκε) δεν αφορά μόνο στους Εβραίους. Η ανοχή σε τέτοιου είδους εγκλήματα οδηγεί νομοτελειακά στην επανάληψή τους. Γι' αυτό πρέπει όλοι να θυμόμαστε. Γι αυτό πρέπει όλοι να επαγρυπνούμε.

Είναι τεφάστια, ως εκ τούτου, η ευθύνη των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, αλλά και των πνευματικών ανθρώπων ενός τόπου, να μην υποδαυλίζουν μένη και να μην υιοθετούν ερμηνείες με βάση φυλετικά, εθνικά ή θρησκευτικά κριτήρια.

Δεν το κάνουν πάντα, και ένας a priori αντισημιτισμός παφεισφούει συχνά, βασιζόμενος, εξίσου συχνά, στα λάθη και - γιατί όχι - και σε κάποια εγκλήματα οργάνων του Κράτους του Ισραήλ, για να στηρίξει τις απόψεις του.

Στο σημείο αυτό, αγαπητοί φίλοι, θα ήθελα, με την αίσθηση ευθύνης που χαρακτήρισε, όπως τολμώ να πιστεύω, όλη τη θητεία μου ως υπεύθυνης για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να υπογραμμίσω το εξής:

Ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με την επέμβαση στο Ιράκ, η επέμβαση αυτή δημιουργεί νέα δεδομένα και καθιστά επιτακτική τη λύση του παλαιστινιακού ζητήματος.

Η λύση αυτή θα προσφέρει στους Παλαιστίνιους την τόσο ποθητή γι' αυτούς κρατική υπόσταση και ταυτόχρονα θα εκτονώσει τη μεγάλη πίεση που υφίσταται στην περιοχή, αλλά και παγκοσμίως, το Κράτος του Ισραήλ, που δέχεται, όπως γνωρίζετε καλύτερα από μένα, σκληρή κριτική ανεξάρτητα αν είναι δίκαιη ή και, πολλές φορές, άδικη.

Γεγονός, πάντως, είναι ότι η κοιτική, ιδίως η άδικη κοιτική, έχει ως παράπλευρη απώλεια τη μείωση της διεθνούς συμπάθειας προς το Κράτος του Ισραήλ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Το Ισραήλ δικαιούται να ζήσει και να ευημερήσει στο διηνεκές μέσα σε ασφαλή σύνορα. Για να συμβεί όμως αυτό, πρέπει και το ίδιο να συμβάλει, στο μέτρο των δυνάμεών του, σε μια δίκαιη και σταθερή λύση του μεσανατολικού προβλήματος. Αλλιώς, θα συνεχίσει η σημερινή, μειωτική για το Ισραήλ, κριτική και μάταια θα υπενθυμίζουμε ότι η κριτική θέλει προσοχή, θέλει την ίδια προσοχή με τη δράση, θέλει ευθύνη και θέλει σωφροσύνη για να μην παρεκτραπεί. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι τα εγκλήματα του Χίτλερ δεν θα ήταν δυνατά χωρίς να έχει προηγουμένως αναπτυχθεί το ιδεολογικό, θρησκευτικό και ρατσιστικό υπόβαθρο ενός αντισημιτισμού αιώνων, όχι μόνο στη Γερμαγία, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη.



Κρέμασμα και μαστίγωμα, κάποτε μέχρι θανάτου.

Φίλες και φίλοι,

Ας σκύψουμε σήμερα ευλαβικά το γόνυ μπροστά στα αμέτρητα θύματα ενός απροσμέτρητου εγκλήματος κάνοντας δύο καίριες σκέψεις:

Η μία σχέψη είναι παφήγορη: Η θυσία τους δεν πήγε ολότελα χαμένη. Μετά από σχεδόν δύο χιλιάδες χρόνια υπάρχει ένα χράτος-σύμβολο, ένα χράτος-προστάτης χαι καταφύγιο, ένα χράτος-παρηγοριά για όλους τους Εβραίους του χόσμου.

Υπάοχει ξανά το Ισραήλ. Το Ισραήλ που όλοι οι Έλληνες γνωρίζουμε και σεβόμαστε και που η κουλτούρα του, μέσω κυρίως της Παλαιάς Διαθήκης, είναι πλέον και δική μας κουλτούρα.

Υπάρχουν τα δυτικά κράτη που έχουν σήμερα μια ολότελα διαφορετική στάση. Στάση ισότητας και ισοπολιτείας και -γιατί όχι; - στοργής, τουλάχιστον για όσους από μας θυμούνται.

Και αυτό με φέρνει στη δεύτερη σχέψη μου: Την ανάγχη να χρατηθεί άσβεστη η φλόγα της μνήμης χαι της θυσίας ως φάρος υπόμνησης, αλλά χαι αποτροπή, για όλη την ανθρωπότητα.

Αξίζει να θυμηθούμε τα λόγια του μεγάλου Ιταλο-Εβραίου συγγραφέα Primo Levi, που όχι μόνο χρατούν τη μνήμη ζωντανή, αλλά και που υπενθυμίζουν ότι οι συμπεριφορές που οδηγούν σε Ολοκαυτώματα μπορούν πάντοτε να εξαπλώνουν σαν επιδημία. Έγραψε ο Primo Levi: «Οι πληγές της φρίκης θα είναι για πάντα χαραγμένες απάνω μας καθώς και οι μνήμες αυτών που τα έκαναν, στα μέρη που τα έκαναν και οι ιστορίες που θα λέμε για αυτά που έγιναν. Κανείς στον κόσμο ποτέ δεν πρόκειται να καταλάβει το μέγεθος του εγκλήματος που δεν μπορέσαμε να θεραπεύσουμε και που εξαπλώνεται σαν επιδημία».

Αγαπητοί μου φίλοι, Ισραηλίτες της Αθήνας,

Αυτή τη φλόγα της μνήμης, της ιερής μνήμης, διατηρούμε και εμείς ζωντανή σήμερα και για πάντα.

Αιωνία τους η μνήμη

Συνέχεια στη σελ. 19



Η Εβοαϊκή Κοινότητα της Φλώοινας

Του κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΕΧΙΔΗ

Φωτογραφία του 1935 του γάμου της Ραχήλ, στη Συναγωγή της Φλώρινας, όπου μια οικογένεια Φλωρινιωτών Εβραίων (αριστερή πλευρά) φιλοξένησε το γάμο φτωχών συγγενών από τα Βιτώλια. (Από το προσωπικό αρχείο του Davld Nachmla).

Η Εβοαϊκή συνοικία, ο "Εβραιομαχαλάς", βοισκόταν στην παραποτάμια περιοχή (και στις δύο όχθες του Σαχουλέβα). Εχτεινόταν από το ύψος της Πλατείας δικαστηρίων μέχοι και την Πλατεία Ηρώων, στις σημερινές οδούς Ηπείρου, Χρυσοστόμου Σμύονης και Αβέρωφ. Οι Εβοαίοι της Φλώοινας ήταν "Σεφαραδίμ", παρωνύμιο που έλαβαν από το βιβλικό όνομα της Ισπανίας (Σεφαράδ). Μιλούσαν ένα Ισπανόφωνο γλωσσικό ιδίωμα (ισπανικά ανάμεικτα με εβοαϊκά).

Συναγωγή τους, η Χάβφα, βρίσκονταν στο κέντφο της συνοικίας τους, απέναντι από το μουσουλμανικό τζαμί της Πλατείας Ηρώων, στην οδό Αβέρωφ, περίπου στον αριθμό 50. Στεγαζόταν σε ένα μικοό και παλιό κτίριο χτισμένο σύμφωνα με τους κανόνες του θρησκευτικού νόμου της "Αλαχά". Η Συναγωγή, πέρα από λατρευτικός χώρος, χρησιμοποιείτο και ως Εβραϊκό Σχολείο.

Καταστράφηκε από τους Γερμανούς κατά τη διάρκεια της Κατοχής. Ο άλλοτε λατρευτικός χώρος αποτελεί σήμερα απλώς ένα οικόπεδο, το οποίο πρόσφατα πουλήθηκε κατόπιν πλειστηριασμού!.

Ως νεκφοταφείο της Κοινότητας χφησιμοποιήθηκε ένας χώφος έξω από την πόλη, στους πφόποδες του βουνού, απέναντι από τη βόφεια είσοδο του ζωολογικού κήπου κοντά στο δφόμο που οδηγεί στο Πισοδέφι.

Είναι το μοναδικό στοιχείο διασύνδεσης με το παφελθόν,

μιας και είναι το τελευταίο «κομμάτι», το οποίο ανήκει σήμερα στο Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος².

Από τα Μαθητολόγια των Σχολείων της Φλώρινας3, εξετάζοντας το επάγγελμα του πατέρα, διαπιστώνουμε ότι από τους Ισραηλίτες της Φλώρινας οι περισσότεροι ασχολούνταν με το εμπόριο από την περίοδο ακόμη της Τουοκοκρατίας. άλλοι ήταν κοεοπώλες, λαχανοπώλες και παντοπώλες, ενώ οι υπόλοιποι επιβίωναν ασκώντας το επάγγελμα του αχθοφόρου. Τα μεγάλα μαγαζιά τους στεγάζονταν στην κεντρική οδό Μ. Αλεξάνδρου και στη στοά Σπυράκη. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε: τον Ιάκωβο Κοέν (υφάσματα, καπέλα) απέναντι από την Εθνική Τράπεζα, τα υφασματοπωλεία του Σουά στη γωνία της στοάς Σπυράκη, της οικογένειας Ναχμία (στη στοά Σπυράκη απέναντι από τη σημερινή αγορά), τον χασάπη Μόρδο στην οδό Ταγμ. Ναούμ.

Η Εβραϊχή Κοινότητα συνι-

στούσε μια κλειστή εσωστοεφή κοινωνία, με ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των μελών της, με το δικό της τρόπο ζωής και τις δικές της αντιλήψεις. Όταν για παοάδειγμα επρόκειτο να παντοευτεί μια φτωχή Εβοαιοπούλα, ο θοησκευτικός ηγέτης «Χαχάμης» καλούσε όλους τους Εβοαίους της Κοινότητας να συνεισφέρουν στην προίκα. Η συμβίωση με τις άλλες Κοινότητες της

Επώνυμο	Όνομα	Όν. Πατρός	Επαγγ. Πατρός	έτος γεν.	έτος εγγο.	Τάξη
Μωησής	Ισαάκ	341 - 123	Έμπορος		1917	A
Ναχμίας	Βιτάλ	Δανίδ	Έμπορος	1919	1930	Α'- ΣΤ
Καλδερών	Αλβέοτος	Ιοζέφ	Παντοπώλης	1907	1917	A'
Σεοφατή	Μωής	Μωής	Παντοπώλης	1904	1917	Алгео.
Σαρφατής	Δαοείος	Σουά	Έμπορος	1921	1930	E'
Σαρφατή	Λουνάτο	Ιακώβ	Έμπορος	1936	1942	A'
Ιουσάχ	Μπαοούχ	Λαζάοου	Λαχανοπώλης	1931	1938	Α' - Γ'
		Μαθητο	λόγια Γυμνασίου Αρρ	ρένων Φλώρινα	5	
Επώνυμο	Όνομα	Όν. Πατρός	Επαγγ. Πατρός	έτος γεν.	έτος εγγο.	Τάξη
Ναχμίας	Ιαχώβ	Δαυίδ	Έμπορος	1919	1932	Α' - Γ'
Ναχμίας	Βιτάλ	Δαυίδ	Έμπορος	1919	1930	Α' - ΣΤ'
Καμχής	Μωής	Ιαχώβ	Κοεοπώλης	1919	1932	Α' - ΣΤ'
Ιουσάχ	Αβοαάμ	Λαζάοου	Λαχανοπώλης	1927	1938	A' - B'
Ναχμίας	Ερρίχος	Δανίδ	Έμπορος	1921	1934	Α' - Γ'

πόλης (χοιστιανούς, μουσουλμάνους) χαρακτηριζόταν από αρμονία. Το μοναδικό σημείο τοιβής, όπως διαφαίνεται από τα πρακτικά του Δήμου Φλώρινας, αφορούσε στην αίτηση της Ισραηλιτικής Κοινότητας σχετικά με την αλλαγή της ημέρας της Λαϊκής αγοράς. Η αντίθεση των Εβραίων με τη διατήρηση του Σαββάτου ως ημέρα αγοράς υπαγορεύονταν από θρησκευτικούς λόγους 4. Το αίτημα απορρίφθηκε και η επιχεισηματολογία η οποία αναπτύχθηκε σχετιζόταν με τον προσωρινό χαρακτήρα της παραμονής τους στο χώρο αυτό καθώς και με τις ιδιαιτερότητες της περιοχής. Αναφερόμενοι σ' αυτές οι σύμβουλοι τονίζουν ότι οι μεγάλες αποστάσεις των χωριών από τη Φλώρινα προϋπέθεταν τη χρησιμοποίηση της αργίας της Κυριακής για την επιστροφή τους από την αγορά. Στην

πραγματικότητα η διαμάχη αυτή είχε ως στόχο την περιθωριοποίηση της εμπορικής δραστηριότητας του εβραϊκού στοιχείου. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται και στην Encyclopaedia Judaica6 «οι ανεπιτυχείς προσπάθειες να μεταφέρουν την ημέρα της αγοράς από το Σάββατο σε μια άλλη μέρα της εβδομάδας, εμπόδισε την ανάπτυξη της Κοινότητας και ανάγκασε πολλούς από τους Εβραίους να φύγουν».

Οι Εβραίοι, όπως και οι υπόλοιποι Έλληνες, υπηρετούσαν κανονικά στον Ελληνικό στρατό και ένας μεγάλος αριθμός έλαβε μέρος στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο⁷. Στο Μνημείο Πεσόντων 1940-1941, το οποίο υπήρχε στην πλατεία Γ. Μόδη, μεταξύ των φονευθέντων στις πολεμικές επιχειρήσεις,

μνημονεύονται και τέσσερις Εβραίοι (Μεναχέμ, Πιτσών, Μενασά και Ραχαμή).

Σύμφωνα πάντα με την Judaica⁸ το 1940 αναφέοονται 400 Εβοαίοι στην Κοινότητα της Φλώοινας.

Οι Φλωςινιώτες Εβςαίοι δυστυχώς είχαν την ίδια τύχη με αυτή των ομόθοησκών τους σε όλη την Ευςώπη. Το 1943 οι Γερμανοί κατακτητές εφαςμόζοντας το σχέδιο Τελική Λύση (για την εξόντωση των απανταχού Εβςαίων) συγκέντοωσαν τους Εβςαίους της Φλώςινας στις αυλές του 1ου και 2ου Δημ. Σχολείου, τους πέςασαν το κίτοινο αστέςι του Δαυίδ και στη συνέχεια με τςένα τους μετέφεςαν στα στςατόπεδα συγκέντοωσης της Πολωνίας και της Γερμανίας. Ελάχιστοι σώθηκαν καταφεύγοντας στα βουνά. Η κινητή τους πεςιουσία κατασχέθηκε, ενώ τα μα-



Τοπογραφικό της Φλώρινας με τον «Εβραιομαχαλά».



Η Συναγωγή ως Σχολείο «Ecole Israelite de Florina, 14 Avril 1925». (Από το προσωπικό αρχείο του David Nachmia).

γαζιά και τα σπίτια τους λεηλατήθηκαν.

Με το τέλος του Πολέμου οι επιζήσαντες, 64 τον αφιθμό, επέστφεψαν στη Φλώφινα και πφοσπάθησαν να ξαναφχίσουν τη ζωή τους. Τα πφοβλήματα όμως, όπως η έλλειψη πνευματικού ηγέτη, Συναγωγής, κοινωνικής ζωής (π.χ για όσους ήθελαν να παντφευτούν ο γάμος γινόταν στη Θεσ/νίκη, για τα βαφτίσια των αγοφιών, όπου απαιτείτο και το έθιμο της πεφιτομής, εφχόταν Ραβίνος από άλλες πόλεις) ανάγκασαν τους πεφισσότεφους να αναζητήσουν καλύτεφη τύχη σε μεγάλα αστικά κέντφα και το εξωτεφικό (κυφίως την Αμεφική). Άλλωστε το νεοσύστατο Κφάτος του Ισφαήλ την πεφίοδο αυτή συγκεντφώνει τους εναπομείναντες δικούς του από την Ευφώπη.

Η Εβοαϊκή Κοινότητα ακολούθησε μια πορεία παρακμής. Το Δεκέμβοη του 1949 επισκέφθηκε τη Φλώρινα ο Κανάρης Κωνσταντίνης9, εκ μέρους του Ο.Π.Α.Ι.Ε, του Οργανισμού Περιθάλψεως και Αποκαταστάσεως Ισραηλιτών Ελλάδος. Στον Ο.Π.Α.Ι.Ε. είχε ανατεθεί, μετά τον Πόλεμο, η διαχείριση των εγκαταλειμμένων εβραϊκών περιουσιών για την αποκατάσταση των διασωθέντων θυμάτων του διωγμού.

Παραπομπές

- Υποθηκοφυλακείο Φλώρινας, αρ. καταχ. 61894-15/11/2001.
- Το ΚΙΣ σκοπεύει να πραγματοποιήσει ανασκαφές στο χώρο του Νεκροταφείου και στην περίπτωση που ανεβρεθούν οστά, προτίθεται να αναγείρει μνημείο για τους Φλωρινιώτες Εβραίους που χάθηκαν, φυσικά πάντα σε συνεργασία με το Δήμο Φλώρινας.
- 3. Γενικά Αρχεία του Κράτους.
- 4. Π.Σ.Δ.Σ. συνεδρία 37, 31 Μαρτίου 1915, σ. 145.

- 5. Σοφία Ηλιάδου -Τάχου, (1995), Φλώοινα, 83 χοόνια Αοιστοτέλης, τ. 233-234, σ.28 Π.Σ.Δ.Σ συνεδοία 50.
- 6. Encyclopaedia Judaica, τ.13, σ. 471.
- 7. Τσομπάνος Δ. Γιάννης, (1992), Η Εβραϊκή Κοινότητα της Φλώρινας, Εταιρία, τ. 10, σ. 62
- 8. Encyclopaedia Judaica, τ .13, σ . 471.
- 9. Ιδουτικό στέλεχος του ΚΙΣ, τότε γεν. επιθεωρητής των Ταχυδρομείων-Τηλεφώνων-Τηλεγράφων, ο οποίος κατά τη διάρκεια των υπηρεσιακών του ταξιδιών φρόντιζε να έρχεται σε επαφή με τους επιζήσαντες των εβραϊκών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

[Ο κ. Κ. Σεχίδης είναι εκπαιδευτικός, μεταπτυχιακός φοιτητής του Π.Τ.Δ.Ε.

Φλώρινας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το παραπάνω κείμενο αποτελεί ομιλία του στο Συνέδριο του Δήμου Φλώρινας και του Α.Π.Θ., με θέμα "Φλώρινα: Ιστορία και Πολιτισμός" που έγινε στη Φλώρινα στις 8-10 Νοεμβρίου 2002. - Το κείμενο δημοσιεύεται στα πρακτικά του Συνεδρίου. Άρθρα για την Ισραηλιτική Κοινότητα Φλώρινας έχουν δημοσιευθεί στο περιοδικό στα τεύχη 104/σελ. 22, 137/11, 142/31 και 172/16].



Σεφαραδίτισσα με την παραδοσιακή στολή που αποτελείται από τη Κόφγια: το κάλυμμα κεφαλιού, Καπιτάνα: το πανωφόρι διακοσμημένο με γούνα και το Ένταρι: εσωτερική ρόμπα καλυμμένο από το Ντεβαντάλ την (ποδιά).

Κήουγμα Ανεξιθοησκείας

Εγκύκλιος του 1922 του Επισκόπου Δημητοιάδος

Στο προηγούμενο φύλλο του περιοδικού μας (Αριθμ. 185, Μάϊος - Ιούνιος 2003) δημοσιεύτηκε εγκύκλιος, με ημερομηνία 13 Μαΐου 1861, του Μητροπολίτη Κερκύρας Αθανασίου με την οποία καυτηρίαζε τον αντισημιτισμό της εποχής εκείνης. Με αφορμή επεισόδιο σε βάρος

Ισφαηλιτών που συνέβη στο Βόλο, ο Επίσκοπος Δημητοιάδος Γερμανός εξέδωσε στις 5 Μαφτίου 1922 σχετική εγκύκλιο. Το σχετικό δημοσίευμα από την εφημερίδα «Θεσσαλία» του Βόλου (αφ. φύλλου 7272/6-3-1922 - Ανακοίνωση Ραφ. Φρεζή) έχει ως εξής:

Α.Σ. ο Επίσχοπος Δημητοιάδος, λαβών αφορμήν, από τον θόρυβον του οιχτρού επεισοδίου, όπερ κατεβλήθη προσπάθεια να δημιουργηθή εις βάρος των συμπολιτών μας Ισραηλιτών, εξέδωσε την κάτωθι ωραία εγχύχλιον εις την οποίαν, ως υπέρτερος αντιπρόσωπος της θρησχείας και συνεπώς υπέρ πάντα άλλον αρμόδιος δια την περιφρούρησίν της, χαυτηριάζει τας γενομένας προσπαθείας.

Μετά το αναχοινωθέν της εισαγγελίας ήτις απεχατέστησεν πλήσως, την διαπιστωθείσαν εχ της αναχοίσεως αλήθειαν, η εν λόγω εγχύχλιος της Α.Σ. του Επισχόπου Δημητοιάδος Γεομανού, έσχεται να διδάξη εις προστάτας δήθεν της θοησχείας, δημιουργίας οιχτράς υποθέσεως, την αλήθειαν χαι από θοησχευτιχής αχόμη απόψεως:

Προς τους ευλογημένους χριστιανούς της πόλεως Βόλου

Τέχνα ημίν εν Κυρίω αγαπητά,

Με άλγος ψυχής παρακολουθούμεν εν ταις εσχάταις ταύταις ημέραις, τα εν τη πόλει ημών συμβαίνοντα και βλέπομεν ότι εψύγη και εξηράνθη εν ταις καρδίαις των πολλών το αειθαλές και εύκαρπον δένδρον της αγάπης και αντ' αυτού ανεβλάστησεν το δηλητηριώδες φυτόν του φθόνου, του μίσους, της έχθρας και της πονηρίας, διότι εγκαταλείψαμεν τα πνευματικά και επεδόθημεν οι πλείστοι εις τα γενιρά, την ύλην και το συμφέρον, εξ ων αναθάλωσι η συκοφαντία, η διαβολή, η ψευδομαρτυρία και η απάτη, αίτινες καθιστώσι τον βίον ημών δυστυχή και τον παραδείσιον τούτον τόπον οιωνεί κατοικούμενον υπό αγρίων θηρίων.

Γέμωσι τα δικαστήρια ψευδών μηνύσεων και αι φυλακαί συκοφαντών και κακοποιών ανθρώπων. Τα ιερά και τα όσια βλαστημώνται, εις δε της θρησκείας λειτουργόν, λαμβάνονται εις τα σαπρά στόματα των ασεβών και των εμπαικτών εξυβρίζοντας και μυκτηρίζοντας και ταύτα παρά χριστιανών.

Επλήγη η καρδιά ημών, πληροφορηθέντων ότι οι νομοταγείς και ήσυχοι πολίται ημών Ισραηλίται, των οποίων κοιναί μεθ' ημών είναι αι χαραί και αι λύπαι, αι ευτυχίαι και οι δυστυχίαι και ως προσφιλείς υπάρξεις μάχονται εις τας εθνικάς επάλξεις, υπέρ του μεγαλείου της φιλτάτης ημών πατρίδος, δεινώς συκοφαντούνται και κακοποιούνται, υπ΄ ανθρώπων οίτινες, κατά την κρίσιν πολλών, υπέρ πριν άλλο θέτουσι, ουχί την τιμήν και την ευημερίαν της χώρας ην οφείλομεν να παριστώμεν εις τα όμματα των ξένων και των ισχυρών της γης ως ευμοιρούσαν πολιτισμόν και δυναμένη να διοικεί αλλοτρίους λαούς, αλλά το ίδιον αυτών συμφέρον, τα ίδια αυτών πάθη, διαδίδοντας κατ' αυτών ιδιότητας καννιβαλιστικάς, ιδιότητας ανθρω-

ποφάγων ως πότε εποίουν οι "εθνικοί" κατηγοφούντες τους πρώτους χριστιανούς ως εσθίοντας κατ' έτος έλλανα, παραδίδοντας ούτω τους χριστιανούς εις την πυράν και τα λοιπά φρικώδη βασανιστήρια.

Είναι αποδεδειγμένον πλέον ιστοςιχώς ότι, οσάχις χατηγορήθησαν και κατεδιώχθησαν οι Ισραηλίται επί ανθρωποκτονία δια θρησκευτικούς λόγους, τα δικαστήςια ου μόνον ηθώωσαν αυτούς και κατεδίωξαν αμειλίκτως τους συκοφάντας. Κατά την Αγίαν Γραφήν η οποία είναι η βάσις της θρησκείας, απαγορεύεται η χρήσις αίματος παρ' αυτής. Γεν. 9ον 4 και εξής «πλην κρέατος εν αίματι ψυχής και γαρ το υμέτερον αίμα των ψυχών υμών εκ χειρός πάντων των θηρίων εκζητήσω αυτό και εκ χειρός ανθρώπου αδελφού εκζητήσω την ψυχήν του ανθρώπου».

Δευτερονόμιον ΙΒ 23 "Πρόσεχε ισχυρώς μη φάγειν αίμα, ότι το αίμα αυτού η ψυχή" Ιερεμία θρήνοι Βον 12, Ησαΐου ΝΓ 12.

Αφού η Αγία Γραφή απαγορεύει την χρήσιν αίματος ανθρώπου, πως είναι δυνατόν η χρήσις αίματος δια θρησκευτιχούς σχοπούς εναντίον αυτών τούτων των διατάξεων της θρησχείας των!!

Όθεν προτρεπόμεθα Υμάς πατρικώς και παρακαλούμεν να δικνύεται αγάπην και ειλικρίνειαν προς αλλήλους και προς τους συμπολίτας ημών Ισραηλίτας, πράττοντες παν ότι συντελεί εις την πρόοδον και την ευημερίαν αυτών, αποφεύγοντες παν ότι διαταράσσει την ησυχίαν, την γαλήνην και την ευτυχίαν αυτών.

Ούτω δε θέλετε ωφεληθώσι εφ' Υμάς την ευλογίαν και αγάπην του μεγάλου Θεού και Σωτήφος ημών ου η χάφις και το άπειφον έλεος είη μεθ' απάντων Υμών.

Διάτυρος εις Θεόν ευχέτης Εν Βόλω τη 5η Μαρτίου 1922, ο Δημητριάδος Γερμανός

Ο ευεργετισμός στη Θεσσαλονίκη και οι ευεργέτες της Ισραηλιτικής Κοινότητάς της

Του κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Α. ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ

Για έναν Θεσσαλονικέα, το μνημόσυνο για τους ευεργέτες και τους δωρητές της Ισραηλιτικής Κοινότητας είναι απότιση ελάχιστου φόρου τιμής στην ιστορία αυτής της πόλης, στην ιστορία των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Εδώ, σ' αυτό το δρόμο, επί αιώνες γινόταν το εβδομαδιαίο παζάρι, το χιουτσούχ παζάρι της πόλης. Κλείνω τα μάτια και βλέπω τα παιδιά, που σχολνούσαν από την κοντινή Ταλμούδ Τορά, να περνούνε ανάμεσα από τα εμπορεύματα και να τα περιεργάζονται με πεοιέογεια. Κι αναρωτιέμαι, πόσοι και πόσοι πρόχριτοι και οαβίνοι ποέπει να φρόντισαν, αιώνες ολόκληφους, και με τι κόπους, να συγκεντρώνουν κάθε χρόνο τα έξοδα ενός τόσο μεγάλου σχολείου, που προκαλούσε το θαυμασμό όλων των επισχεπτών του.

ι γνώσεις μας για τους ευεργέτες των θοησκευτικών κοινοτήτων της Θεσσαλονίκης επί τουρκοκρατίας παραμένουν και σήμερα περιορισμένες και αποσπασματικές. Το έλλειμμα αυτό είναι αποτέλεσμα της μεγάλης καθυστέρησης που χαρακτηρίζει την τοπική ιστοριογραφία, παρά τις πρόσφατες προόδους.

Αναδιφώντας τις διαθέσιμες γνώσεις, είναι σημαντικό να μην αποκόψουμε το φαινόμενο του ευεργετισμού από το κοινωνικό και ιστορικό του περιβάλλον. Κάθε περίοδος του παρελθόντος έχει να παρουσιάσει ιδιότυπα χαρακτηριστικά, που

διαφοφοποιούν το περιεχόμενο και τη σημασία της ευεργεσίας.

Η ευεργεσία απορφέει ιστορικά από τον τρόπο με τον οποίο σχηματίσθηκαν οι τοπικές κοινότητες. Τα κεχαλίμ αποτελούν πυρήνες ομοθρήσκων και ομόγλωσσων οικογενειών, με κοινά έθιμα και καταγωγή. Το ίδιο υποπτευόμαστε ότι ισχύει και για τις χριστιανικές ενορίες. Μέσα σ' αυτές τις ομογενείς ομάδες, που συσπειρώνονται πέριξ του λατρευτικού κέντρου, συναγωγής ή εκ-

κλησίας, υπάρχει ωστόσο οικονομικός διαφορισμός. Πλούσιοι, μεσαίοι και φτωχοί συνυπάρχουν στο κεχάλ, η διατήρηση του οποίου έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση την ανάπτυξη σχέσεων αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του. Όταν οι σχέσεις αυτές δεν αναπτύσσονται αυθόρμητα, οι ραβίνοι επεμβαίνουν με τις ρυθμίσεις τους -γνωματεύοντας

και καθοδηγώντας – για να επιτύχουν το επι- θυμητό αποτέλεσμα.

Ο εξωτεφικός κόσμος, οι κφατικές δομές, είναι αυτόχρημα εχθφικές για τις ενοφίες και τα κεχαλίμ. Στην καλύτεφη πεφίπτωση οι θφησκευτικές κοινότητες μποφούν να εξαγοφάσουν την



Μωϋσής Αλλατίνης

κούς εξισλαμισμούς είναι περιο-



Άποψη της κύριας όψης της αγοράς Μοδιάνο επί της οδού Βασ. Ηρακλείου. Το κτίριο της στεγασμένης αυτής αγοράς των αρχών του 20ού αι. ήταν από τα σημαντικότερα της εποχής του και παράλληλα μια «απάντηση» της μοντέρνας Θεσσαλονίκης στην οθωμανική σκεπαστή αγορά (φωτ.: Γιάννης Μίλης - Από «Επτά Ημέρες» της «Καθημερινής»).

οισμένες. Αλλά πολύ συχνά, μουσουλμάνοι ομότεχνοι προσελκύουν ή πιέζουν τον Εβραίο ή Χριστιανό τεχνίτη να ασπασθεί τη θρησκεία τους. Και επειδή ο μουσουλμάνος βρίσκεται de facto σε καλύτερη κοινωνική και οικονομική θέση, οι εξισλαμισμοί αποτελούν ένα γεγονός. Χριστιανοί και Εβραίοι περνούσαν την αντίπερα όχθη, σε μικρότερες ή μεγαλύτερες αναλογίες, ανάλογα με τις εποχές.

Η έφευνα δείχνει ότι οι φτωχότεφοι και λιγότεφο μοφφωμένοι ήταν πλέον ευπφόσβλητοι στον κίνδυνο του εξισλαμισμού. Σ' αυτές τις συνθήκες, η ενδοκοινοτική αλληλεγγύη αναγοφεύεται σε στοιχειώδη πφοϋπόθεση για τη διατήφηση της συνοχής της κοινότητας. Η συνοχή της κοινότητας έχει άμεσες πφακτικές επιπτώσεις στην ανάθεση των αγγαφειών και την κατανομή της φοφολογίας, οι οποίες θα είναι τόσο βαφύτεφες όσο η κοινότητα αποψιλώνεται και τα μέλη της διαφφέουν.

Οι διαπιστώσεις αυτές δεν έχουν την έννοια ότι κάθε ευεργεσία αντιστοιχούσε σε κινδύνους εξισλαμισμού. Έχουν σκοπό να προσδιορίσουν το απώτερο ιστορικό υπόστρωμα της κοινοτικής δραστηριότητας, της ενδοκοινοτικής αλληλεγγύης και της ευεργεσίας. Οι εύποροι επιχειρηματίες της εβραϊκής και της χριστιανικής κοινότητας γνώριζαν ότι έπρεπε να φροντίστιανικής κοινότητας γνώριζαν ότι έπρεπε να φροντίστος κοινότητας κοινότητα

σουν για την υγειονομική πεφίθαλψη των ομοθφήσκων τους, την εκπαίδευσή τους, την παφοχή πφος τους ενδεείς και τη μέφιμνα για τα οφανά. Οι επιτφοπές των ενοφιακών συναγωγών και εκκλησιών και αφγότεφα οι κοινοτικές ηγεσίες αποτελούνταν από επιχειφηματίες μεσαίας ή μεγάλης εμβέλειας. Ίσως ο χφόνος που αφιέφωσαν γενιές ολόκληφες επιχειφηματιών στα κοινοτικά καθήκοντα, να υπήφξε σημαντικότεφος για τους ίδιους από τις καθαυτές οικονομικές συμβολές τους. Ανεκτίμητη υπήφξε και η συμβολή των φαβίνων, που έπαιξαν αναλογικά μεγαλύτεφο φόλο από ό,τι οι λειτουφγοί της χφιστιανικής εκκλησίας. Παφάδειγμα ο Ζοσουέ Πεφαχιά που στα τέλη του 18ου αιώνα πφωτοστάτησε στη συγχώνευση των φιλανθφωπικών οφγανώσεων των κεχαλίμ σε ένα ενιαίο Μπικούφ Χολίμ.

Στη διάφχεια του δεύτεφου μισού του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ού, δηλαδή στην τελευταία πεφίοδο της τουφχοκρατίας, οι κίνδυνοι του εξισλαμισμού έχουν περιοριστεί. Δημιουργούνται όμως άλλες υλικές συνθήκες, που πυροδοτούν τον ευεργετισμό στο εσωτερικό των κοινοτήτων. Η κυριότερη είναι ο εκπεσμός των τοπικών παραγωγικών κλάδων. Οι άλλοτε ανθούσες συντεχνίες, ιδιαίτερα στους κλάδους της υφαντουργίας, υφίστανται τον ακατανίκητο ανταγωνισμό των ευρωπαϊκών βιομηχανικών προϊόντων.

Το αποτέλεσμα είναι η μαζική πτώχευση πολλών μικοών επιχειρήσεων και οικοτεχνιών. Στο εσωτερικό της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης, όπως και των άλλων μεγάλων πόλεων της Ανατολής, δημιουργούνται νέες ανάγκες. Οι κατεστραμμένοι βιοτέχνες αναζητούν πρόσβαση στο σχολικό σύστημα για τα παιδιά τους, που εκ των πραγμάτων δεν μποοούν πλέον να ενταχθούν στο πατοικό επάγγελμα. Οι κακές βιοτικές συνθήκες δημιουργούν επιπρόσθετη ζήτηση στον τομέα της υγείας. Οι συχνές πυρκαγιές προκαλούν κάθε φορά νέα θύματα, δεκάδες και εκατοντάδες άστεγες κατεστραμμένες οιχογένειες. Νέες ομάδες προσφύγων καταφεύγουν στη Θεσσαλονίκη. Για όλα αυτά, δεν υ-

πάοχει βέβαια καμία κοατική μέοιμνα. Κάθε θοησκευτική κοινότητα ποέπει να λύσει μόνη της τα συσσωσευμένα ποοβλήματα. Και δεν μποοεί να το επιτύχει δίχως τη βοήθεια των ευεογετών.

Έτσι, οι ευεργεσίες κατευθύνθηκαν στην κάλυψη των αναγκών ενός πληθυσμού με έντονα υγειονομικά προβλήματα και πολύ χαμηλό βιοτικό επίπεδο. Νοσοκομείο, αστυκλινικές, γηροκομείο, ορφανοτροφείο, σχολεία, παροχή άμεσης βοήθειας σε μαθητές και οικογένειες που αδυνατούσαν να εξασφαλίσουν τη διατροφή και τη θέρμανσή τους, εγκατάσταση προσφύγων και πυροπαθών είναι ίσως οι σημαντικότεροι τομείς που συγκέντρωσαν την προσοχή των ευεργετών. Πρόκειται για τα ελλείμματα μιας κοινωνίας, που εστερείτο κράτους προνοίας, με αποτέλεσμα η ιδιωτική φιλανθρωπία και ο ευεργετισμός να παίζουν κυρίαρχο ρόλο.

Οι ευεργέτες μπορούν να χωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Στην πρώτη μπορούμε να κατατάξουμε σημαντικές προσωπικότητες της διασποράς, που δεν ζούσαν στη Θεσσαλονίκη. Κορυφαία θέση κατέχει στην ευγνωμοσύνη των Θεσσαλονικέων το ζεύγος Χιος, στο οποίο οφείλονται οι μεγάλες δωρεές για την ανέγερση του νοσοκομείου, που έλαβε το όνομά τους, για την ίδουση της ταυτώνυμης συνοικίας, για τη δημιουργία αστυκλινικής. Οι Χιος ενίσχυσαν μαθητές, ε-



Δυτικό τμήμα της βίλας Μορντόχ - Σήμερα Δημοτική Πινακοθήκη.

γκατέστησαν πυροπαθείς, συνέδραμαν τους πρόσφυγες από τη Ρωσία, ίδρυσαν σχολεία, χρηματοδότησαν την ανοικοδόμηση της ιστορικής σχολής Ταλμούδ Τορά και πραγματοποίησαν και άλλες σημαντικές δωρεές.

Στην ίδια κατηγορία ανήκει και η οικογένεια Σαούλ Δανιήλ Μοδιάνο, ο οποίος φεύγοντας σε νεαρή ηλικία από τη Θεσσαλονίκη, κατάφερε να δημιουργήσει στην Ιταλία μία επιχειρηματική αυτοκρατορία.
Στους κληρονόμους του οφείλεται η ίδρυση του γηροκομείου, που φέρει το όνομά του.
Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί και το όνομα του Σαμουήλ Δανιήλ Μοδιάνο (18451931), που υπήρξε πρόεδρος της
Ισραηλιτικής Κοινότητας και

συντονιστής των φιλανθοωπικών της υποθέσεων, μεταξύ των οποίων και πρόεδρος του γηροκομείου¹.

Από τους Ισφαηλίτες της Θεσσαλονίκης, κοφυφαία θέση στον ευεφγετισμό έχει αναμφίβολα ο Μοσέ Αλλατίνη, ο πεφίφημος γιατφός και επιχειφηματίας, που πρωτοστάτησε μαζί με τη σύζυγό του Ρόζα σε σημαντικά έργα κοινωνικής ευποιίας. Στη διαθήκη του άφησε 1.000 λίφες στα εβραϊκά σχολεία και 500 στα χριστιανικά και τα ισλαμικά? Μέγας φιλάνθρωπος υπήρξε και ο Αλφρέδος Αλλατίνη, όπως και ο Χαϊμούτσο Κόβο, γιος του αρχιραβίνου Ασσέρ Κόβο.

Ποέπει να αναφερθεί εδώ μία ανέκδοτη είδηση από τους κώδικες της ορθόδοξης χριστιανικής κοινότητας3: Το 1876, ένας μηχανικός του εργοστασίου Αλλατίνη, ο Νικόλαος Καβαρδίνας, επίθετο που δείχνει ότι καταγόταν από το Λιτόχωρο, τραυματίζεται θανάσιμα από έκρηξη του λέβητα, αφήνοντας χήρα και ορφανά μικρά παιδιά. Ο Μοσέ Αλλατίνη σπεύδει να ενισχύσει την οικογένειά του με ένα σεβαστό ποσό, το οποίο συμπληρώνει την αποζημίωση που εδικαιούτο η οικογένεια από ένα είδους ταμείου ατυχημάτων, που ο πρωτοπόρος επιχειρηματίας είχε συστήσει στο εργοστάσιό του. Κάθε εργάτης κατέθετε εντόκως ένα μικρό ποσοτό του μισθού του στην επιχείρηση. Σε περίπτωση ατυχήματος, το συγκεντρωμένο ποσό διπλασιαζόταν, με δαπάνη της εταιρείας. Στην περίπτωση του Νικο-

λάου Καβαρδίνα, το συνολικό κεφάλαιο έφτανε τα 8.000 χρυσά φράγκα. Από τους τόκους του κεφαλαίου αυτού συντηρήθηκε η οικογένεια, μέχρι την ενηλικίωση των παιδιών, οπότε το κεφάλαιο ήταν στη διάθεσή τους. Στο ενδιάμεσο διάστημα τους τόκους κατέβαλε η εταιρεία, με επιτόκιο 8 τοις εκατό, που ήταν αρκετά μεγαλύτερο από εκείνο της αγοράς. Ας σημειωθεί ότι η χριστιανική δημογεροντία εξέφρασε δημοσίως την ευαρέσκειά της για τη βοήθεια αυτή του Μοσέ Αλλατίνη, αδιανόητη με τα μέτρα της εποχής.

Ο Σαούλ Ισαάχ Μοδιάνο και η σύζυγός του Φακίμα εκτέλεσαν επίσης σημαντικό έργο υπέρ της Κοινότητας, παρέχοντας ανελλιπή βοήθεια στα φιλανθρωπικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η Φακίμα, αδελφή του μετέπειτα προέδρου της Κοινότητας Ιακώβ Καζές, έμεινε στη συλλογική μνήμη από τη Συναγωγή Μπεθ Σαούλ, την οποία έκτισε μετά το θάνατο του συζύγου της.

Οι κληφονόμοι του **Μαίφ Αμποάβ** χοηματοδότησαν το 1923 την ίδουση της ταυτώνυμης σχολής.

Ο Εμμανονήλ Σαλέμ, αυτή η κοουφαία νομική προσωπικότητα του ευρωπαϊκού χώρου, που έχουμε την τιμή να συγκαταλέγεται στους συμπατριώτες μας, ορφανός ο ίδιος και αυτοδημιούργητος, πρωτοστάτησε στην ίδουση του ορφανοτροφείου Καρόλου Αλλατίνη, το 1910, ίδουμα που έλαβε το όνομα ενός άλλου μεγάλου ευεργέτη.

Θεσσαλονικείς επιχειοηματίες, όπως ο Αβραάμ Ρεβάχ και ο Ααρών Ματαράσσο, υποστήριξαν οικονομικά την οργάνωση Ματανόθ Λεβιονίμ, σκοπός της οποίας ήταν η παροχή διατροφής σε άπορους μαθητές και οικογένειες. Ο Αβραάμ Σαλτιέλ ίδρυσε το 1896 την οργάνωση Γιεσούα Βεραχαμίν, που μοίραζε κάρβουνα στους ενδεείς. Ο Ισαάκ Χασσίδ και ο Χαίμ Πίνχας ήταν δωρητές του Μπικούρ Χολίμ, που ενίσχυσαν τη δημιουργία ιατρείων σε πυκνοκατοικημένους εβραϊκούς συνοικισμούς εκτός πόλεως. Ο Λιάτο Νόαχ είχε την πρωτοβουλία της ίδρυσης του ασύλου φρενοβλαβών, στην περιοχή του παλαιού σταθμού.

Ο Ααφών Πεφαχιά, στο τέλος του 17ου αιώνα είχε ιδούσει το Yetonim ve- Almanoth, που στο 19ο αιώνα το διαχειοίσθηκε ο Αβραάμ Γκατένιο⁴. Ο τελευταίος διαχειοίσθηκε και το Hessed Olam, που είχε ιδούσει ο Μοσέ Αλλατίνη.

Σημαντικό οόλο στο φιλανθοωπικό έργο έπαιξε και η ένωση των παλαιών μαθητών της Αλλιάνς Ισραελίτ, με επιφανείς ηγέτες τον Ιωσήφ Νεχαμά και τον Μωϋσή Αμπραβανέλ.

Τα ονόματα που αναφέφουμε εντελώς δειγματοληπτικά δεν καλύπτουν βέβαια το εύφος του εβφαϊκού ευεργετισμού της Θεσσαλονίκης. Πολλά άλλα ονόματα θα έπφεπε να αναφερθούν⁵.

Μία ενδιαφέρουσα πλευρά της ποινωνικής ευποιίας είναι η συνολική συμμετοχή των Εβραίων σε εράνους για εκπαιδευτικούς ή υγειονομικούς σκοπούς της χριστιανικής κοινότητας και αντιστρόφως η συμμετοχή χριστιανών σε εράνους της Ισραηλιτικής Κοινότητας. Πρέπει, ακόμη, να σημειωθεί, ότι για τη λειτουργία των σχολείων τους, οι τρεις Κοινότητες της Θεσσαλονίκης, εβραϊκή, χριστιανική και ισλαμική, μοιράζονταν αρμονικά τουλάχιστον από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι την περίοδο του μεσοπολέμου έναν κοινό οικονομικό πόρο: Τα έσοδα από την ενοικίαση των κισλάδων, δηλαδή των λιβαδιών που περιέβαλαν την πόλη και σήμερα είναι πυκνοκατοικημένες συνοικίες.

Το έσοδο αυτό ήταν ένας από τους πολλούς πόρους που η Ισραηλιτική Κοινότητα είχε αφιερώσει για τη λειτουργία των φιλανθρωπικών και εκπαιδευτικών της ιδρυμάτων. Γιατί, στην πραγματικότητα, εκτός από τους μεγάλους ευεργέτες της Κοινότητας, δεκάδες εξέχοντες Εβραίοι εξάντλησαν την ευρηματικότητά τους στην εξεύρεση των αναγκαίων πόρων για να λειτουργήσουν τα ιδρύματά της.

Τώρα πια δεν υπάρχουν παιδιά να σχολάνε από την Ταλμούδ Τορά. Και ίσως όλα όσα αχούστηκαν, να ηχούν σαν ιστορικές λεπτομέρειες. Αλλά εδώ έχουμε μια μάχη να δώσουμε, τη μάχη της μνήμης. Η αξιοπρέπειά μας, η ιστορική προοπτική μας είναι συνυφασμένες με τη μάχη αυτή.

Παραπομπές:

- 1. M. Modiano, Hamehune Modiliano: The Genealogical Story of the Modiano Family from 1570 to our days, Athens 2000, 65.
- 2. «Ερμής», φ. 702 και 786 (1882).
- 3. ΙΑΜ, κώδικας 14, σ. 153 (16.10.1876).
- 4. Ι. Νεχαμά, Ιστορία των Ισραηλιτών της Σαλονίκης, 1511.
- 5. Θα πρέπει να θυμηθούμε τουλάχιστον τις οικογένειες Αμπαστάδο, Αελιών, Αμάρ, Άντζελ, Αρδίττι, Ασσέο, Ερρέρα, Καποιάνο, Καράσσο, Ματαλόν, Μισραχή, Μπαγιόνα, Μπενζαμίν, Μπεσουσάν, Μπενβενίστε, Μπουρλά, Ναχμίας, Ναάρ, Νεχαμά, Ρεκανάτι, Σαίας, Σακί, Σαλέμ, Σαλτιέλ, Σαλόμ, Σαπόρτα, Τιάνο, Φερνάντες και Φρανσές Ι. Νεχαμά, 1542.

[Ο κ. Ε.Α. Χεκίμογλου είναι ιστοριοδίσης και εκδότης του περιοδικού «Θεσσαλονικέων Πόλις». Το παραπάνω δημοσιευόμενο κέίμενο είναι ομιλία στο μνημόσυνο των ευεργετών και δωρητών της Ισραηλιτικής Κοινότητος Θεσσαλονίκης, στις 13 Μαρτίου 2002].

«Εχ λίθου συηνίτου»

(Οι Εβοαίοι στην ποίηση του Κ.Π. Καβάφη)

Του κ. Τ.Μ. ΚΑΛΑΜΙΤΣΗ

Μολονότι «ο Καβάφης δεν έκανε έργο ψυχρού ιστορικού», όπως παρατήρησε ένας από τους οξυδερκέστερους κριτικούς 1 του καιρού του, εντούτοις «ζωντάνεψε μια περίοδο της ιστορίας με το δικό του τρόπο τόσο ζωηρά, ώστε όποιος διάβασε το έργο του να μη μπορεί πια να



αναλογισθεί την αλεξανδοινή εποχή χωρίς να τη δει μεσ' από το πρίσμα» της δικής του καταγραφής. Έτσι, ως ιστορικός ο Καβάφης επέλεξε να εντάξει στο ευάριθμο έργο του και κρίσιμες στιγμές της ελληνιστικής ιστορίας των Ιουδαίων. Έχει επίσης παρατηρηθεί², ότι ο

Καβάφης επεξεργάσθηκε το μύθο της ελληνιστικής Αλεξάνδρειας προκειμένου να εκφράσει κριτικά την ιστορική εποχή του. Από αυτή την άποψη ιδωμένο το ποίημα Ευρίωνος τάφος, επί παραδείγματι, αποκτά την ιστορικότητα της

καβαφικής εποχής, οπότε επαναλαμβάνεται ο ελληνιστικός «διάλογος» μεταξύ Ελλήνων και Ιουδαίων στην πολυεθνική Αλεξάνδρεια που διαδραματίζει εφάμιλλο ίσως με τον αρχαίο της ρόλο, αφού βιώνει δυναμικά την επάνοδο των Εβραίων στην ιστορική τους κοιτίδα.

ο Ευρίωνος τάφος³, που γράφηκε στις αρχές του βαλκανικού και κυκλοφόρησε⁴ στις αρχές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, είναι προσεγγίσιμο υπό το πρίσμα πολλαπλών αναγνωστικών επιπέδων, μια τεχνική⁵ που παραπέμπει στη λογοτεχνική μέθοδο της αλεξανδρινής γραμματείας. Και πράγματι, εδώ ο «πρωτεϊκός γέρος της Αλεξάνδρειας» αναδιφεί την πολιτισμική ιστορία της πόλης του μέσω ιδιοτήτων.

Παιδί αλεξανδοινό, είχοσι πέντε χρόνων. Απ' τον πατερά του, γενιά παληά των Μαχεδόνων: από αλαβάρχας της μητέρας του η σειρά. Έχαμε μαθητής του Αριστοχλείτου στην φιλοσοφία, του Πάρου στα ρητοριχά. Στας Θήβας τα ιερά γράμματα σπούδασε. Του Αρσινοίτου νομού συνέγραψε ιστορίαν. Αυτό τουλάχιστον θα μείνει. Χάσαμεν όμως το πιο τίμιο -την μορφή του, που ήτανε σαν μια απολλώνια οπτασία.

Ευρίωνος τάφος

Εις το περίτεχνον αυτό μνημείον, ολόκληρον εκ λίθου συηνίτου, που το σκεπάζουν τόσοι μενεξέδες, τόσοι κρίνοι, είναι θαμένος ο ωραίος Ευρίων.

Τα ζητήματα που θέτει γενικότερα η ποίηση του Καβάφη, και ανιχνεύονται σε κάθε ιδιαίτερο ποίημά του, είναι κι εδώ συναφή με τη στοιχειοθέτηση της ιστορικής ταυτότητος του (ιδεώδους) προσώπου: Τις καταβολές του, τη θέση του στην κοινωνική πυραμίδα,

τις ποιοτικές ιδιότητές του κι, εντέλει, το μνημειακό κωδικό του.

Όταν μετά την άλωση της Ιερουσαλήμ του 580 π.Χ. κατέφθασαν Εβραίοι στην Αίγυπτο, υπήρχαν ήδη εκεί πολυάριθμες κοινότητες ομοφύλων τους να τους περιμένουν. Από τους «παλαιόθεν» εκείνους Εβραίους οι περισσότεροι υπηρετούσαν ως «μισθωτοί» στρατιώτες, και πολλοί απ' αυτούς κατοικούσαν στη νήσο Ελεφαντίνη της νότιας επαρχίας Συήνης, σημερινού Ασουάν?, ζώντας κατά κανόνα ως γεωργοίδ ιδιόκτητης γης, ενώ άλλοι τόκιζαν χρήματα ή εργάζονταν ως ναύτες στο Νείλο. Στην Ελεφαντίνη υπήρχαν από τον 60 αιώνα ήδη ναός του Γιαχβέθ και πολιτικό δικαστήριο και οι κάτοικοί της μιλούσαν την αραμαϊκή, που ήταν πολύ διαδεδομένη.

Η ιουδαϊκή παρουσία στην Αίγυπτο ήταν, ωστόσο, κατά πολύ αρχαιότερη 10 και οι κυμαινόμενες σχέσεις μεταξύ Αιγυπτίων κι Εβραίων 11 ήσαν κατά καιρούς αγαστές 12. Οι Εβραίοι, έχοντας υπερβεί από πολλού το νομαδικό βίο, συγκροτούσαν αμιγείς κοινότητες που διατήρησαν για αιώνες τις θεσμικές αξίες της εθνικής τους ταυτότητας. Αυτό άρχισε να αλλάζει με την εκστρατεία του Αλεξάνδρου 13 και τη βασιλεία των Πτολεμαίων 14 οι οποίοι, μη έχοντας ως κατακτητές την αποδοχή και το αίσθημα της ασφάλειας μεταξύ των αλλόφυλων λαών της Αιγύπτου, εποίκισαν όσο το δυνατόν περισσότερους Μακεδόνες των δυτικών κυρίως περιοχών της μητροπολιτικής τους πατρίδας 15.

Ενώ, λοιπόν, ο ελληνικός και ο ιουδαϊκός κόσμος αναπτύχθηκαν παράλληλα από αντίθετες όμως εστίες πολιτισμού, επί Πτολεμαίων συνέκλιναν προωθώντας ένα «διάλογο» κοσμοϊστοοικής σημασίας 16. Στο «διάλογο» αυτό συνέβαλε η αμοιβαία υποδοχή των πολιτισμικών αξιών των δυο εθνών 17 που, μέσω και των εμπορικών τους συναλλαγών, οδήγησε την κοινή τους πορεία προς έναν ιδιότυπο κοσμοπολιτισμό 18. Έναν κοσμοπολιτισμό που «είχε συγχωνεύσει εν τω αυτώ τύπω ανθρώπους διαφόρων εθνοτήτων, εις τους οποίους η οωμαϊκή ειοήνη (pax romana) είχε συντελέσει όπως δοθούν χαρακτηριστικά όμοια, ούτως ώστε υπό την έποψιν ταύτην ο τότε ελληνορωμαϊκός κόσμος [να] δύναται να παραβληθή προς τον του 19ου και 20ού αιώνος», που τον χαρακτήριζε «προπάντων η έλλειψις πατρίδος ιδιαιτέρας και εθνικισμού στενού, η έλλειψις παραδόσεως δεσμευτικής, η ευχολία των συγκοινωνιών και τέλος ελευθερία ηθών και ηθική των φύλων» (δεδομένα που υποδεικνύουν «ιδιαιτέρως την εποχήν ταύτην ως πλαίσιον εις τα ποιήματα του Καβάφη»¹⁹), και έδωσε στον κόσμο το «είδος» Ευρίων.

Γόνος παλαιόθεν Μακεδόνων και Ιουδαίων, ο Ευρίων ταυτοποιείται κυρίως από τις «ελληνικές» του ιδιότητες²⁰, όπως θα άρμοζε άλλωστε σε κάθε αλεξανδρινό Ιουδαίο: Είχε σπουδάσει φιλοσοφία, ρητορική και θεολογία²¹, είχε αναδιφήσει την ιστορία ενός ιδιαίτερου τόπου²², και δεδομένης της μητρικής του καταγωγής από τους «αλαβάρχας»²³, την εξέχουσα τάξη των ελληνιζόντων αιγυπτιωτών Ιουδαίων, ο νεκρός ήρωας του Καβάφη ανάγεται αισθητικώς σε κατ' εξοχήν ελληνικό ιδεώδες.

Πώς αποκωδικοποιούνται σήμερα, με «την πρόοδο των ανακαλύψεων και τη λεπτότητα του νοητικού μηχανισμού» των νεότερων μελετητών του Καβάφη, οι ιδιότητες που προσδίδει ο ποιητής στον ελληνικό²4 ήρωά του; Ότι «πίσω από τον επώνυμο [ήρωα] που εμφανίζεται στο προσκήνιο του ποιήματος, υποκρύπτεται ως υποβολέας ο ποιητής»²5, αποτελεί ερευνητικό δεδομένο που επιτρέπει ανεπιφύλακτα το χαρακτηρισμό του Ευρίωνος τάφος ως ποιήματος ποιητικής του Καβάφη.

Κωδικοποιώντας έτσι τη γενετική δομή του ατόμου, όπως αυτή προκύπτει από τη διασταύρωση ελληνικού κι εβραϊκού γονιδίου στη διαχρονική Αλεξάνδοεια της Αιγύπτου26, ο ποιητής υπαγοφεύει την ανάγνωση του μνημειακού κειμένου του με την προοπτική της συγχοονικής εποχής του²⁷, φωτίζοντας επιπλέον ένα πρωϊμότερο εβραϊκό²⁸ ποίημα της νεότητάς του, του 1896, το «κουμμένο» Σαλώμη²⁹. Σε αυτό ο δημοσιογραφικά ενημερωμένος χρηματιστής της πολυεθνικής Αλεξάνδοειας κωδικοποιεί λογοτεχνικά την ιδεολογική έφιδα του καιφού του για την καταγωγή του ευρωπαϊκού πολιτισμού από τις δυο συνιστώσες του, τον ιουδαϊσμό και τον ελληνισμό³⁰. Μια καίρια ιδεολογική διαμάχη η Τέχνη της εποχής 31 θα εκφράσει ποικίλως συνάδοντας με τους ήχους του σιωνιστικού ιδεώδους.

Έτσι και το «περίτεχνον αυτό μνημείον» του Καβάφη, που κωδικοποιεί το αλεξανδρινό ιδεώδες δημιουργώντας «de facto και έναν Ισραήλ και μια Ελλάδα παραπάνω»³², είναι «ολόκληρον εκ λίθου συηνίτου»³³.

Παραπομπές:

- Άλκης Θούλος, «Μερικές ακόμα εντυπώσεις από το έργο του Καβάφη», Κύκλος (1932), ανατύπωση ΕΛΙΑ, Αθήνα 1983, σ. 65.
- Στοατής Τσίοχας, Ο Καβάφης και η εποχή του, Κέδοος, Αθήνα 1958, σ. 233.
 Επίσης, Edmund Keely, Η καβαφική Αλεξάνδοεια -εξέλιξη ενός μύθου, μτφ.
 Τζ. Μαστοφάκη, Ίκαφος, Αθήνα 1979, 199. Ακόμη, Γιάννης Δάλλας, Καβάφης και Ιστοφία, Εφμής, Αθήνα 1974, σ. 152.
- «Από το 1914 ως το 1918 ο Καβάφης δημοσίευσε πέντε ποιήματα με τίτλο που περιλαμβάνει κάποιο φανταστικό όνομα ακολουθούμενο από τη λέξη "Τάφος"»:
 Γ.Π. Σαββίδης: Κ. Π. Καβάφη, Τα ποιήματα (1897-1918), Ίκαρος Εκδοτική Εταιοία, Αθήνα 1993, σ. 142.
- Γραμμένο το 1912, κυκλοφόρησε το 1914 σε μονόφυλλο.
- 5. «Μήπως ο Καβάφης τότε δούλευε τα ποιήματά του σε πολλά παράλληλα επίπεδα, που σαν προβάλλονται μέσα μας συμπίπτουν και μας δίνουν μια μοναδική εικόνα, που αργότερα — μετά την ποοβολή της μέσα στη συνείδησή μας διασπάται, και μας δημιουργεί διαφόρων ποιοτήτων απηχήσεις; Μια παοόμοια αισθητική, που απαιτεί από τα κείμενά της να επιδέχονται διαφόρων ειδών ερμηνείες, υιοθετήθηκε κατά καιοούς από πολλούς: από την Καββαλά, από τους Αλεξανδοινούς Εβραίους σαν τον Φίλωνα, από τους νεοπλατωνικούς...»: Ι.Α. Σαρεγιάννης, «Σχόλια σε τοία ποιήματα του Καβάφη», Νέα Εστία, Αθήνα (Μάϊος) 1953, σ. 595.
- 6. Ιερεμίας, 46.21.
- Drioton et Vandier, Les peuples de l' Orient Mediterraneen II. L' Egypt, Les presses universitaires de France, 1938, σ. 252 κ.ε.
- Γιά τη σημιτιχή προέλευση της λέξης falah (ή: felah, γεωργός) βλ. Α. Κεραμοπούλλου, Τι είναι οι Κουτσόβλαχοι, Αθήναι 1939, σ. 9, σημ. 4.
- Ο ναός καταστράφηκε περί τα 410 π.Χ., όταν οι Αιγύπτιοι εξεγέρθηκαν κατά των Περσών.
- 10. «Εσηχώθη δε νέος βασιλεύς επί την Αίγυπτον και είπε προς τον λαόν αυτού: Ιδού, ο λαός των υιών Ισραήλ είναι πολύ πλήθος και ισχυρότερος ημών. Έλθετε, ας σοφισθώμεν κατ' αυτών, διά κα μη πολλαπλασιασθώσι, και, αν συμβή πόλεμος, ενωθώσι και ούτοι μετά των εχθρών ημών και πολεμήσωσιν ημάς και αναχωρήσωμεν εκ του τόπου... Όσον όμως κατέθλιβον αυτούς, τόσω μάλλον επληθύνοντο και ηυξάνοντο.»: Έξοδος,
- 11. «Εν εκείνη τη ημέρα πέντε πόλεις θέλει έσθαι εν τη γη της Αιγύπτου, λαλούσαι την γλώσσαν Χαναάν και ομνίσουσαι εις τον Κύριον των δυνάμεων... θέλει είσθαι εν τω μέσω της γης Αιγύπτου θυσιαστήσιον εις τον Κύριον... και θέλει γνωρισθή ο Κύριος εις τους Αιγωπτίους.»: Ησαΐας, 19.18.
- 12. Histoire d'Israel, P. Ricciotti, trad. Auvray, Paris, A. et J. Picard et Cie 1947, I, σ. 6 κ.ε.
- 13. Κωνσταντίνος Ασώπιος, Λόγος περί

- Αλεξάνδοου, επί της Δευτέρας αυτού Πουτανείας, Αθήνησι 1858.
- 14. Ιώσηπος, Ιουδαϊκή αρχαιολογία, ΧΙ, 345.
- 15. Αντωνίου Κεραμοπούλλου, ακαδημαϊκού καθηγητού Πανεπιστημίου, Αρχαία ιστορία των Εβραίων. Η Αίγυπτος και οι Βλάχοι (Διάλεξις γενομένη εν τη αιθούση της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών). Μακεδονική Λαϊκή Βιβλιοθήκη. Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλογίκη 1952.
- James Barr, «Hebrew, Aramaic and Greek in Hellenistic Age», The Cambridge History of Judaism. The Hellenistic Age, II, 1989, op. 105 v.c.
- Henry Chadwick, «Philo and the Beginning of Christian Thought», The Cambridge History of Later Greek and Early Medieval Philosophy, Cambridge University Press 1970, op. 133-157.
- A. Bertholet, Histoire de la civilisation d'Israel, trad. J. Marty, Paris 1929, σ. 19 & 53-60.
- Α.Γ. Πολίτης, Ο Ελληνισμός και η νεωτέρα Αίγυπτος, Γράμματα, Αλεξάνδρεια
 8 & Αθήνα 1930. Βλ. και Στρατής
 Τσίρκας, ό.π., σ. 45.
- Albin Lesky, Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, μτφ. Α. Τζομπανάκη,
 Ε.Ι. Ε.Π., Θεσσαλονίκη 1975, 1090 κ.ε.
 Επίσης, W. Wacholder, Nicolaus of Damascus, Berkeley & Los Angeles 1962,
 σ. 81 κ.ε.
- 21. Για πολλούς αιώνες η πόλη έγινε έδρα μεγάλων Φαραώ. Τότε παρασχέθηκαν οι οικονομικές δυνατότητες να ανιδουθούν μεγάλες οιχοδομές και οι τεράστιοι ναοί του θεού Άμμωνος, ο οποίος θεωρείτο ιδουτής των Θηβών. Οι θησαυροί που είγαν περιέλθει στην κατοχή του ιερατείου του Άμμωνος ήσαν αμύθητοι. Ως εξάρτημα του ναού ιδρύθηκαν τότε θεολογικές σχολές, που σημείωσαν μεγάλη ανάπτυξη. Οι πιο επιφανείζ προσωπικότητες της Αιγύπτου επεδίωκαν να ιερατεύσουν στο ναό του Άμμωνος. Κατά την κατάκτηση της Αιγύπτου από τον M. Αλέξανδρο η πόλη βρισκόταν σε μεγάλη κατάπτωση. Οι Έλληνες βασιλείς της Αιγύπτου τίμησαν την πόλη με λαμπρές οικοδομές, αλλά η παλιά μητρόπολη επισκιάσθηκε όταν ο Πτολεμαίος Α' έκτισε κοντά της την Πτολεμαίδα. [Νεώτερον Εγχυχλοπαιδικόν Λεξικόν, τ. Θ, σ. 654-5].
- 22. Η όαση Φαγιούμ. Αρχική πρωτεύουσά της ήταν η Κροκοδειλούπολις, που επανίδουσε ο Πτολεμαίος Φιλάδελφος μετονομάζοντάς την σε Αραινόη προς τιμήν της συζύγου του Αρσινόης Β'. Η περιοχή ήταν, και είναι, πολύ εύφορη και κατανεμόταν σε τρεις «μερίδας» (:Αιγύπτιοι, Ιουδαίοι και Έλληνες). Το κέντρο της περιοχής ονομάζεται Κιμάν Φααρίς, δηλαδή Λόφος των Ιππέων.

- [Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν, τ. Γ', σ. 665].
- 23. «Αλαβάρχαι ή Αραβάρχαι ήσαν οι προϊστάμενοι της Εβραϊκής Κοινότητος της Αλεξανδρείας.»: Γ. Λεχωνίτη, Καβαφικά αυτοσχόλια, με εισαγωγικό σημείωμα Τίμου Μαλάνου, Αλεξάνδρεια 1942 [και πανομοιότυπη επανέκδοση «με μικρές αλλαγές και προσθήκες του Τίμου Μαλάνου», Αθήνα, 1977]. Εδώ, Κ.Π. Καβάφη, Τα ποιήματα (1897-1918), ό.π., σ. 143.
 Σύμφωνα με τον Ευσέβιο και άλλους βυστάμενοι της Ευσέβιο και έχει της Ευσέβιο και έχε
 - Σύμφωνα με τον Ευσέβιο και άλλους βυζαντινούς συγγραφείς, ο τίτλος αυτός αποδίδεται στο μέγιστο άρχοντα των αιγυπτιωτών Ιουδαίων, ενώ «αποτελεί απλήν εικασίαν ότι το αξίωμα τούτο, το οποίον κατέλαβον κατά καιφούς επιφανείς Ιουδαίοι, ταυτίζεται με το αξίωμα του εθνάρχου των κατά την Αίγυπτον Ιουδαίον». [Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν, τ. Β', σ. 157].
- Ο Καβάφης αυτοχαρακτηριζόταν «ελληνικός».
- 25. Δ.Ν. Μαρωνίτης, «Υπεροψία και μέθη (1)», Το Βήμα, 6 Απριλίου 2003, σ. Α62.
- 26. Όπως και στα αμιγή εβραϊκά ποιήματα του Καβάφη, ο ιουδαϊσμός βρίσκεται σε άμεση συνάφεια με τον ελληνισμό.
- 27. Δ.Ν. Μαρωνίτης, ό.π.
- Ο όρος αποδίδεται στον Γ.Π. Σαββίδη:
 Κ.Π. Καβάφη, Τα ποιήματα (1919-1933),
 Νέα έκδοση του Γ.Π. Σαββίδη, Ίκαρος
 Εκδοτική Εταιρία, Αθήνα 1993, σ. 104.
- Κ. Π. Καβάφης, Κουμμένα ποιήματα 1877;-1923, φιλ. επιμ. Γ.Π. Σαββίδης, Ίκαρος 1993, σ. 61.
- 30. Ο μύθος της Σαλώμης ως καλλιτεχνικού άλλοθι της έριδας, συνιστά επιμέρους κεφάλαιο της ίδιας μελέτης.
- Και κυρίως τα ομώνυμα έργα των Ε. Χάϊνε και Ο. Ουάϊλντ.
- 32. Dominique Grandmont, «Η Ελλάδα του Καβάφη», μτφ. Αναστασία Μυλωνοπούλου, *Νέα Εστία*, τχ. 1723, Αθήνα (Μάϊος) 2000, σ. 732 κ.ε.
- 33. Ο συηνίτης «αποκτά ωραίαν όψιν, ιδίως κατόπιν λειάνσεως». Πρώτος ο Πλίνιος «αποκάλεσε τούτον συηνίτην εκ της πόλεως Συήνης (Ασουάν) της άνω Αιγύπτου, παρά την οποίαν ήσαν γνωστά στρώματα τούτου κατά την αρχαιότητα, χρησιμοποιούμενα εις την κατασκευήν μνημείων». Ό.π., τ. ΙΖ', σ. 351.
- [Ο κ. Τούφων Καλαμίτσης είναι καθηγητής Φιλολογίας. Σπούδασε μεσαιωνική και νεότερη ελληνική φιλολογία στα Πανεπιστήμια Ιωανίνων και Θεσσαλονίκης. Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (ΑΠΘ) στις πολιτισμικές σπουδές και υποψήφιος διδάκτωρ (ΑΠΘ) επί του θέματος Ελληνοϊουδαϊκοί διάλογοι στην ποίηση του Κ.Π. Καβάση.
- Στο φάσμα ειδικών σπουδών του με τον ελληνιστή Leslie L. Thrratte Jr (University of Berkeley, California) ενασχολήθηκε με τη μελέτη του ελληνιστικού Ιουδαϊσμού, έχοντας συνεργαστεί για τη σύδεση του βιβλίου The Grammar of Attic Inscriptions, I: Phonology, "Walter de Gruyter", Berlin 1980!.

PPOXPIETIANIKAI OCIAI MAPAINCECIE

MEPI THE KATA TA LEYMATA EYMMEPIDOPAE

Του Καθηγητή κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Γ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Αμιουργός εν τη αφάτω Αυτού φιλανθρωπία απεκάλυψε το πανάγιό Του θέλημα αρχικώς δια των θεοπνεύστων ανδρών του Ισραήλ και όταν «ήλθε το πλήρωμα των καιρών» (Λειτουργία Μ. Βασιλείου) δια του Μονογενούς του Υιού (Ιωάν. ιβ', 49, 50), Ον Εκείνος «Απέσταλκε... Σωτήρα του κόσμου» (Α' Ιωάν. β, 14).

Δια της θεοχινήτου γραφίδος των εν λόγω θεοπνεύστων ανδρών εδόθησαν αι εν θέματι παραινέσεις, αίτινες εχτίθενται αμέσως χατωτέρω:

Το βιβλίον Σοφία Σειφάχ αναφέρει, ότι ο άνθρωπος «με χαρούμενη και αγαθήν καρδίαν θα επιμεληθή και δια τα φαγητά της διατροφής του» (Τρεμπέλας, 1976). Επί λέξει το ιερόν κείμενον αναφέρει τα εξής: «λαμπρά καρδία και αγαθή επί εδέσμασι των βρωμάτων αυτής επιμελήσεται» (Λ', 25). Περαιτέςω, το αυτό βιβλίον δίδει οδηγίας τούτο μεν περί της συμπεριφοράς των συνδαιτυμόνων επί επισήμου γεύματος, όσον αφορά εις τους κανόνας της κοινωνικής εθιμοτυπίας, τούτο δε περί της λήψεως κανονικής εις ποσότητα τοοφής, εξαίρον τας εις την δευτέραν ταύτην πεοίπτωσιν αγαθάς επί της υγείας επιπτώσεις και υπογραμμίζον τας εκ της πολυφαγίας (υπερσιτισμός) βλαπτικάς τοιαύτας. Προσέτι συνιστά την διακοπήν του γεύματος κατά τα επιδόςπια επί λόγω αδηφαγίας υπερφορτώσεως του στομάχου. Ας ίδωμεν, τι αχοιβώς εν προκειμένω αναφέρει το βιβλίον τούτο: «Επί τραπέζης μεγάλης εκάθισας, μη ανοίξης επ' αυτής φάρυγγά σου και μη είπης πολλά γε τα επ' αυτής, μνήσθητι ότι κακόν οφθαλμός πονηφός πονηφότερον οφθαλμού τι έχτισται; δια τούτο από παντός προσώπου δακρύει, ου εάν επιβλέψη, μη εκτείνης χείρα και μη συνθλίβου αυτώ εν τριβλίω. Νόει τα του πλησίον εκ σε αυτού και επί παντί πράγματι διανοού, φάγε ως άνθρωπος τα παραχείμενά σοι και μη διαμασώ, μη μισηθής. Παύσαι πρώτος χάριν παιδείας και μη απληστεύου, μήποτε προσκόψης. και ει ανά μέσον πλειόνων εκάθισας, πρότερος αυτών μη εκτείνης την χείρα σου. Ως ικανόν ανθρώπω πεπαιδευμένω το ολίγον, και επί της κοίτης αυτού ουκ

ασθμαίνει. Ύπνος υγείας επί εντέοω μετρίω, ανέστη πρωί, και η ψυχή αυτού μετ' αυτού. Πόνος αγουπνίας και γολέρας και στρόφος μετά ανδρός απλήστου και ει εβιάσθης εν εδέσμασιν, ανάστα μεσοπωρών και αναπαύση» (ΛΑ' - ΛΔ', 12 - 21). Παραθέτομεν ερμηνείαν του χωρίου τούτου: «Όταν παραχαθήσης εις επίσημον πλουσίαν τράπεζαν, μη ανοίγης αχόρταστα το στόμα σου δια τα φαγητά της και μη είπης από μέσα σου, πολλά βέβαια φαγητά υπάρχουν επάνω εις αυτήν. Μη λησμονής ότι ο λαίμαργος οφθαλμός είναι κάτι κακόν. Τι άλλο πονηφότεφον από τον αχόφταστον οφθαλμόν υπάρχει; Δια τούτο και κλαίει το μάτι παντός ανθρώπου, όταν στεοήται από εκείνα, που επιθυμεί. Όπου και όταν σε βλέπη το μάτι του νοικοχύρη, μη απλώσης με λαιμαργίαν το χέρι σου και μη είπτεσαι εις το κοινόν πιάτο μαζή με τον νοικοκύρην, δια να αρπάξης φαγητά. Κρίνε τας επιθυμίας του πλησίον σου από τας ιδικάς σου και εις κάθε τι, που θα κάμης, σκέψου πρώτον καλά. Φάγε ωσάν καλοαναθοεμμένος άνθρωπος τα παρατιθέμενα εις σε φαγητά, και μη μασάς τας τροφάς κατά τρόπον αγροίχον και θορυβώδη, δια να μη σε αποστραφούν. Η καλή ανατροφή σου ας σε κάμη, να σταματήσης πρώτος το φαγητόν σου και να μη φανής αχόρταστος, δια να μη κτυπήσης άσχημα εις τους άλλους. Εάν δε παρακαθήσης εις τράπεζαν μεταξύ πολλών άλλων συνδαιτυμόνων, μη απλώνης συ πρώτος από εκείνους το χέρι σου. Δια τον άνθρωπον τον κοινωνιχώς μορφωμένον είναι αρχετόν και το ολίγον φαγητόν. Έτσι δε και εις τον ύπνον του δεν θα ασθμαίνη, όπως θα ασθμαίνη ο βαρυφορτωμένος από φαγητά. Υγιής και ευχάριστος ύπνος υπάρχει εις τον άνθρωπον, που το έντερόν του δεν είναι πολύ γεμάτο. Όταν δε το πρωί αυτός εξυπνά, έχει καθαρόν και ελεύθερον τον νουν. Ο πολυφαγάς όμως άνθρωπος υποφέρει από πόνους και αγουπνίας. Έχει εμετούς και κόψιμο εις την κοιλίαν. Εάν όμως επιέσθης τυχόν να φάγης πολλά φαγητά, σταμάτα εις τας οπώρας, μην τρώγης φρούτα και έτσι θα δοκιμάσης ανάπαυσιν» (Κολιτσάρας, 1972). Θεωρούμεν σχόπιμον να διευχρινίσωμεν, ότι η πρότασις: «ανάστα μεσοπωρών» σημαίνει: εγέρθητι εχ της τραπέξης εις το μέσον της βρώσεως των οπωρών, εν άλλοις λόγοις: μη τρώγης πολλά φρούτα.

Ποοσέτι το βιβλίον Παροιμίαι δίδει οδηγίας δια την συμπεριφοράν του «επί τραπέζης δυναστών» γευματίζοντος. Συγκεκοιμένως το βιβλίον τούτο αναφέρει, ότι εάν «καθίσης δειπνείν επί τραπέζης δυναστών, νοητώς νόει τα παρατιθέμενά σοι και επίβαλλε την χείρα σου, ειδώς ότι τοιαύτα σε δει παρασχευάσαι, ει δε απληστότερος ει, μη επιθύμει των εδεσμάτων αυτού, ταύτα γαρ έχεται ζωής ψευδούς. Μη παρεκτείνου πένης ων πλουσίω, τη δε ση εννοία απόσχου, εάν επιστήσης το σον όμμα προς αυτόν, ουδαμού φανείται, κατασκεύασται γαρ αυτώ πτέρυγες ώσπερ αετού, και υποστρέφει εις τον οίχον του προεστηχότος αυτού» (ΚΓ' 1 - 5). Δηλαδή εάν «παρακαθήσης εις το τραπέζι αρχόντων ή πλουσίων, δια να συμφάγης με αυτούς. πρόσεξε πολύ εις τα φαγητά, που παραθέτουν ενώπιόν σου. Άπλωνε το χέρι σου με κάποιαν περίσκεψιν και συστολήν, έχων υπ' όψιν σου ότι και συ, όταν θελήσης να ανταποδώσης το γεύμα, κάτι τέτοια φαγητά είσαι υποχρεωμένος να παρασχευάσης. Εάν δε είσαι λαίμαργος και άπληστος εις τα φαγητά, μη αφήσης να κινηθής από την επιθυμίαν των ωραίων φαγητών, διότι αυτά πιθανόν να προέρχωνται από αδικίας και πάντως δίδουν ψευδή αντίληψιν περί της ζωής. Μη απλώνεσαι και μη αμιλλάσαι να φθάσης τον πλούσιον, ενώ συ είσαι φτωχός. Απομάχουνε τον νουν σου από αυτά. Εάν προσηλώσης το μάτι σου εις αυτόν τον πλούσιον και ελπίσης εις βοήθειάν του, αυτός θα σε εγκαταλείψη και θα γίνη άφαντος. Διότι ο πλούσιος παίρνει φτερά αετού και φεύγει βιαστικά προς τον οίκον άλλου, ανωτέρου από αυτόν πλουσίου» (Κολιτσάρας, 1972).

Επί πλέον το αυτό βιβλίον συμβουλεύει να μη συντρώγη τις μετά κακού ανθρώπου. Επί λέξει το εν λόγω βιβλίον αναφέρει τα εξής: «μη συνδείπνει ανδρί βασκάνω, μηδέ επιθύμει των βρωμάτων αυτού, ον τρόπον γας ει τις καταπίοι τρίχα, ούτως εσθίει και πίνει, μηδέ προς σε εισαγάγης αυτόν και φάγης τον

ψωμόν σου μετ' αυτού, εξεμέσει γαρ αυτόν και λυμανείται τους λόγους σου τους καλούς» (ΚΓ', 6 - 8), Τουτέστι: «Μη συντρώγης με φθονερόν άνθρωπον, ούτε και να επιθυμήσης τα ποικίλα φαγητά, που σου παραθέτει. Όπως εκείνος που έχει καταπιεί μίαν τρίχα και είναι έτοιμος να κάμη εμετόν, έτσι από την πολλήν του στενοχωρίαν τρώγει και πίνει και ο φθονερός άνθρωπος, όταν σε βλέπη απέναντί του. Ούτε και συ να τον προσχαλέσης εις το σπίτι σου και να φάγης μαζή με αυτόν το λιτόν φαγητόν σου. Διότι θα αηδιάση και θα κάμη εμετόν το φαγητόν σου. Θα χλευάση δε και θα εμπαίξη τα ευγενή και περιποιητικά σου δι' αυτόν λόγια» (Κολιτσάρας, 1972).

Εξ άλλου το βιβλίον Σοφία Σειφάχ δίδει την εξής συμβουλήν: «εν συμποσίω οίνου μη ελέγξης τον πλησίον και μη εξουδενώσης αυτόν εν ευφοοσύνη αυτού, λόγον ονειδισμού μη είπης αυτό, και μη αυτόν θλίψης εν απαιτήσει» (ΛΑ' - ΛΔ', 31). Τουτέστιν εις «συμπόσιον, κατά το οποίον πίνεται οίνος, μη επιπλήξης και μη παφατηφήσης τον διπλανόν σου και μη τον εξευτελίσης κατά την ώφαν της διασκεδάσεως και ευθυμίας του, μη του είπης λόγον υβοιστικόν και μη τον πιέσης με αξίωσιν και απαίτησιν τινά» (Τοειπέλας, 1976).

Σημειωτέον, ότι κατά πάσαν πιθανότητα οι αρχαίοι Ισραηλίται εγευμάτιζον συλλαμβάνοντες τα σιτία δια των δακτύλων (Neufeld, 1970).

Επίσης το βιβλίον Παροιμίαι, όπερ, ως γνωστόν, ήρξατο γραφόμενον από του έτους 725 π.Χ. περίπου, προτρέπει, καθ' ο παφοιμία κατά τον Μ. Βασίλειον «λόγος προτρεπτικός, χρησιμεύων προς πάσαν του βίου οδόν», εις αποφυγήν της πολυφαγίας. Συγκεκριμένως τούτο δίδει την εξής συμβουλήν: «μέλι ευρών φάγε το ικανόν, μήποτε πλησθείς εξεμέσης» (ΚΕ', 16), δηλαδή «Όταν εύρης μέλι, φάγε με μέτρον, μήπως κάμης εμετόν, αν φάγης περισσότερον του κανονικού» (Τοεμπέλας, 1976). Ομοίως το βιβλίον τούτο δίδει και ετέραν παρομοίαν συμβουλήν: «εσθίειν μέλι πολύ ου καλόν» (ΚΕ΄, 27), τουτέστι «Το να τοώγη κανείς μέλι πολύ δεν είναι υγιεινόν» (Τρεμπέλας, 1976).

Επί πλέον το βιβλίον Σοφία Σειφάχ συνιστά το παν μέτρον άριστον και επί πόσεως οίνου, τον οποίον χαρακτηρίζει ως «έπισον ζωής», τουτέστιν «ίσον προς ζωήν» (Τρεμπέλας, 1976). Εν άλλοις λόγοις η αξία του οίνου είναι ίση (Liddell, Scott) προς την αξίαν της ζωής. Εν προκειμένω το βιβλίον τούτο αναφέρει επί λέξει τα εξής: «Εν οίνω μη ανδρίζου, πολλούς γαρ απώλεσεν ο οίνος. Κάμινος δοκιμάζει στόμωμα εν βαφή,

ούτως οίνος καρδίας εν μάχη υπερηφάνων. Έπισον ζωής οίνος ανθρώπω, εάν πίνης αυτόν μέτοω αυτού, τις ζωή ελασσουμένω οίνω; και αυτός έκτισται εις ευφροσύνην ανθρώποις αγαλλίαμα καρδίας και ευφροσύνη ψυχής οίνος πινόμενος εν καιρώ αυτάρκης. Πικρία ψυχής οίνος πινόμενος πολύς εν ερεθισμώ και αντιπώματι, πληθύνει μέθη θυμόν άφρονος εις πρόσκομμα, ελαττών ισχύν και προσποιών τραύματα» (ΛΑ' -ΛΔ', 25 - 30). Δηλαδή: «Μη κάνης το παλληκάοι εις την οινοποσίαν, διότι η μέθη έχει καταστρέψει πολλούς. Το καμίνι δοχιμάζει την αντοχήν του χάλυβος, αφού αυτός πυρακτωμένος βυθισθή εις το νεφό. Έτσι και το κρασί βάλλει εις δοκιμασίαν τας καρδίας των εγωιστών, όταν μάλιστα αυτοί έλθουν εις φιλονεικίας. Υποβοηθεί την υγείαν και ζωήν του ανθρώπου ο οίνος, όταν πίνεται με μέτρον. Ποία δε είναι η ζωή εκείνου, ο οποίος στερείται από το χρασί; Ο οίνος έχει γίνει δια να ευφραίνει τους ανθρώπους. Αγαλλίασις καρδίας και χαρά της ζωής είναι ο οίνος, που πίνεται, όταν και όσον πρέπει. Πικρία όμως και ταραχή της ψυχής είναι ο οίνος, όταν πίνεται εις μεγάλην ποσότητα, δημιουργεί εξερεθισμούς και αντεγκλήσεις μεταξύ των ανθρώπων. Η μέθη μεγαλώνει τον θυμόν του ασυνέτου ανθρώπου, ώστε να έρχεται εις συγκρούσεις με τους άλλους, μειώνει την σωματικήν δύναμιν και προξενεί τραύματα» (Κολιτσάρας, 1972).

Προσέτι το βιβλίον Σοφία Σειφάχ (ΛΒ' - ΛΕ') δίδει συμβουλάς διά την συμπεριφοράν του επί κεφαλής και αρχηγού του συμποσίου. Ως ευνόητον αι συμβουλαί αύται, αφορώσι και εις τον αμφιτρύωνα. Ιδού τι εν προκειμένω διαλαμβάνει το ιερόν κείμενον:

«Ηγούμενόν σε κατέστησαν; μη επαίδου, γίνου εν αυτοίς ως εις εξ αυτών, φρόντισον αυτών και ούτω κάθισον και πάσαν την χρείαν σου ποιήσας ανάπεσε, ίνα ευφρανθής δι' αυτούς και ευκοσμίας χάριν λάβης στέφανὸν λάλησον, πρεσβύτερε, πρέπει γαρ σοι, εν ακριβεί επιστήμη και μη εμποδίσης μουσικά. Όπου ακρόαμα, μη εκχέης λαλιάν και ακαίρως μη σοφίζου. Σφραγίς άνθρακος επί κόσμω χρυσώ, σύγκριμα μουσικών εν συμποσίω οίνου. Εν κατασκευάσματι χρυσώ σφραγίς σμαράγδου, μέλος μουσικόν εφ' ηδεί οίνω.

Λάλησον, νεανίσχε, ει χρεία σου, μόλις δις εάν επερωτηθής, χεφαλαίωσον λόγον, εν ολίγοις πολλά, γίνου ως γιγνώσκων και άμα σιωπών. Εν μέσω μεγιστάνων μη εξισάζου και ετέρου λέγοντος μη πολλά αδολέσχει. Προ βροντής κατασπεύδει αστραπή, και προ αισχυντηρού προελεύσεται χάρις. Εν ώρα εξεγείρου

και μη ουράγει». Ήτοι:

«Σε εγκατέστησαν επί κεφαλής και αρχηγόν του συμποσίου; Μη επαίρεσαι και μη το παίονης επάνω σου. Γίνε μεταξύ των συμμετεχόντων εις το συμπόσιον σαν ένας από αυτούς. Φρόντισε πρώτον δι' αυτούς, ώστε όλοι να εξυπηρετηθούν πλήρως και έπειτα κάθησε επί της θέσεώς σου. Και αφού κάμης κάθε τι αναγκαίον επιβαλλόμενον υπό του καθήκοντός σου ως συμποσιάρχου, κατακλίθητι και συ ίνα ευφρανθής και ευχαριστηθής δια την ικανοποίησιν και ευγαρίστησιν τούτων και λάβης δια την καλήν οργάνωσιν του συμποσίου τον στέφανον επί της κεφαλής σου, κατά την συνήθειαν της αρχαιότητος. Ομίλησε συ, ω πρεσβύτερε κατά την ηλικίαν, διότι εις σε αρμόζει να ομιλήσης πρώτος με πολλήν σύνεσιν και ακρίβειαν σκέψεως και μη εμποδίσης την μουσικήν. Και όταν ακούεται η μουσική, συ μη αρχίσης να πολυλογής και μη επιδεικνύης σοφίαν εις ακατάλληλον καιρόν. Όπως ταιριάζει εις χρυσούν δακτύλιον σφραγιδόλιθος από πολύτιμον άνθρακα, έτσι και κατά συμπόσιον όπου πίνεται οίνος αρμόζει μουσική συναυλία. Ό,τι είναι εις χουσούν κατασκεύασμα προσηρμοσμένος σφοαγιδόλιθος εκ σμαράγδου, έτσι είναι και η μουσική μελωδία μετά ευχαρίστου και γλυκέος οίνου.

Ομίλησε και συ, νέε μου, εάν παρουσιασθή ανάγκη, το πολύ δύο φοράς, και όταν σε ερωτήσουν. Συγκεφαλαίωσον, και κάμε περίληψιν εκείνων, που έχεις να είπης, και με ολίγα λόγια ειπέ πολλά νοήματα, γίνε και δώσε την εντύπωσιν ανθρώπου, που ξεύρει πολλά και συγχρόνως σιωπά. Εν μέσω αρχόντων ευρισχόμενος μη εξισώσης τον εαυτόν σου με αυτούς και καθ' ον χρόνον άλλος ομιλεί, συ μη φλυαρής και μη πολυλογής. Προ της βροντής λαμποκοπεί σπεύδουσα η αστραπή· έτσι προ του εντροπαλού νέου προπορεύεται η χάρις της αιδημοσύνης, η καθιστώσα αυτόν συμπαθή. Εγκαίρως εγέρθητι εχ της τραπέζης και μη μένης τελευταίος σαν ουραγός» (Τρεμπέλας, 1976).

Βιβλιογραφία:

- 1. Κολιτσάρας Ι.: Η Παλαιά Διαθήκη κατά τους Εβδομήκοντα. Ζωή, Αθήναι, 1972.
- Liddell, H. and Scott, R.: Μέγα Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης. Λήμμα έπισος. Μτφο.
 Μόσχου, Ι. Σιδέφης, Αθήναι.
- 3. Neufeld, E.: Hygiene Conditions in ancient Israel. J. Hist. Med., 25: 414, 1970.
- 4. Τρεμπέλας, Π.: Η Παλαιά Διαθήκη μετά συντόμου ερμηνείας. Ο Σωτήρ, Αθήναι, 1976.
- [Ο κ. Ιω. Παπαγιαννόπουλος είναι Ιατρός Ομ. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Μεγάλος Άρχων Εκκλησιών του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας. Το μελέτημά του είναι από το περιοδικό «Θεολογία» (τόμος 73, Ιανουάριος Ιούνιος 2002.)

Η Ομιλία του κ. Λέων Μιζάν

μείς, οι Έλληνες Εβραίοι νέοι, προστεθήκαμε φέτος σε μια λίστα σαν εκείνη του Schindler, η οποία με τη σειρά της καλείται με τη μαρτυρία μας να σώσει και να διατηρήσει τη μνήμη του Ολοκαυτώματος.

Τη νύχτα της 17ης προς 18η Ιανουαρίου 1945, τα SS εκκένωναν τα στρατόπεδα του Άουσβιτς, εκκένωση που παρέμεινε στην ιστορία με την ανατριχιαστική ονομασία «Η Πορεία του θανάτου».

Μετά από 58 χοόνια, φέτος στις 29 Αποιλίου 2003, στην Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος (Yom Hashoah) εκπροσωπήσαμε την πατρίδα μας και τον Ελληνικό Εβραϊσμό στην «Πορεία της Ζωής». Επισκεφτήκαμε πολλά στρατόπεδα αιχμαλώτων στην Πολωνία, μαζί με άλλους 4.000 νέους από Εβραϊκές κοινότητες όλου του κόσμου.

Περπατήσαμε εχεί, όπου χαθετί άψυχο χραύγαζε πεισματικά για να φανερώσει τα δεινά εχατομμυρίων ψυχών, μα χαι την προσωπική ιστορία της χαθεμίας από αυτές χωριστά.

Ξεκινήσαμε, πεοπατώντας πάνω σ' εκείνη την ίδια, σκουριασμένη σιδηροδρομική γραμμή που ενώνει τις πύλες της κόλασης: το Άουσβιτς με το Μπίρκεναου.

Φτάσαμε στο Άουσβιτς, στο χαμηλότερο μέρος του κόσμου, όχι αυτό που έπλασε ο θεός με μαγικά τοπία, μα αυτό που έφτιαξε ο άνθρωπος με συρματοπλέγματα, πύργους - παρατηρητήρια, θαλάμους αερίων, εργαστήρια πειραμάτων, φούρνους και αγχόνες. Εκεί σχημάτισε σωρούς κλεμμένων προσω-

πιχών αντιχειμένων, σωρούς από πλεξούδες μαλλιών, χουσών δοντιών χαι λόφους ανθοώπινης στάχτης.

Επισκεφθήκαμε τους χώφους εκτόπισης και εξόντωσης των συγγενών μας, πολλούς εκ των οποίων δεν γνωφίσαμε. Πολλοί από αυτούς είχαν επιστρέψει θριαμβευτές από το Αλβανικό μέτωπο, και κατόπιν πρωτοστάτησαν σε ηρωικές εξεγέρσεις κρατουμένων σε πολλά στρατόπεδα εξόντωσής τους.

Αφήσαμε δάχουα να χυλήσουν από τα μάτια μας για τις μέφες χαι τις νύχτες τους εχεί, χαι μνημονεύσαμε τα έξι εχατομμύφια των αδιχοχαμένων αδελφών μας.

Φωνάξαμε: Μόνο ν' ανέβεις μποφείς, μόνο ν' ανέβεις! ... από το μέφος αυτό, το πιο χαμηλό και υποχθόνιο του κόσμου.

Σύμφωνα με την Εβοαϊκή παράδοση είμαστε υποχοεωμένοι να θυμόμαστε και να μην ξεχνάμε. Ζαχόο βε λο Τισκάχ.

- Θυμηθήκαμε και πάντα θα θυμόμαστε: Τους ποικίλους και πανάσχαιους Εβραϊκούς πολιτισμούς που καταστράφηκαν, σαν αυτόν της Θεσσαλονίκης και άλλων σημαντικών πόλεων της Ευρώπης και της Ρωσίας.
- Θα θυμόμαστε όχι μόνο το τοαγικό τέλος των προγόνων μας, αλλά συνάμα την έντονη ζωή που ζούσαν σαν έμποροι και τεχνίτες, επιστήμονες και συγγραφείς, δάσκαλοι, μαθητές και οικογενειάρχες.

Πόσο μας μοιάζουν...

Αλήθεια; αισθανθήχαμε σαν να βγήχαμε εμείς οι ίδιοι ζωντανοί από εχεί, όπως το Εβραϊχό Πάσχα αισθανόμαστε σαν να απελευθερωθή-

Το Άουσβιτς είναι το χαμηλότερο μέρος του κόσμου, όχι αυτό που έπλασε ο Θεός με μαγικά τοπία, μα αυτό που έφτιαξε ο άνθοωπος με συρματοπλέγματα, πύογουςπαρατηρητήρια, θαλάμους αερίων, εργαστήρια πειραμάτων, φούρνους και αγχόνες. Εκεί σχημάτισε σωρούς κλεμμένων προσωπικών αντικειμένων, σωρούς από πλεξούδες μαλλιών, χουσών δοντιών και λόφους ανθοώπινης στάχτης.

καμε εμείς οι ίδιοι από τη γη της Αιγύπτου.

- Θα θυμόμαστε το εύφορο έδαφος του ευρωπαϊκού αντισημιτισμού, που καλλιεργείται επί αιώνες από ορισμένες πολιτιστικές, πολιτικές και θρησκευτικές φωνές, και το οποίο δημιούργησε ένα υπέρ του δέοντος δεκτικό κλίμα για το ναζιστικό σκοπό της εξόντωσης του Εβοαϊκού λαού.
- Θα θυμόμαστε τα εκατομμύρια των μη Εβραίων που επίσης δολοφονήθηκαν από τη ναζιστική θηριωδία.
- Θα θυμόμαστε το θάρφος και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες μεμονωμένων Ευρωπαϊκών κρατών να προστατεύσουν τις Εβραϊκές τους κοινότητες, καθώς και την ανδρεία των στρατιωτών των Συμμαχικών δυνάμεων που υπερνίκησαν το Τρίτο Ράϊχ.
- Θα θυμόμαστε τους Έλληνες συμπολίτες μας, τις Ελληνικές Αρχές Επίσημες και Αντιστασιακές την Ελληνική Εκκλησία και τη γενναία στάση του Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού, που με κίνδυνο της ζωής τους έσωσαν Έλληνες Εβραίους.
- Θα θυμόμαστε τους επιζώντες από τα στοατόπεδα του θανάτου, που άντεξαν σε τόσο αφάνταστα μαςτύρια και που ενέπνευσαν όλους εμάς με το αδάμαστο θάρρος, το πνεύμα και τη θέλησή τους για ζωή.

Παράλληλα, δεν θα ξεχάσουμε ποτέ αυτούς που χάθηκαν.

- Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ αυτούς που με τόσο μεγάλο ανθρώπινο κόστος έσωσαν έστω και μια ζωή. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο Ταλμούντ: "Αυτός που σώζει μια ζωή είναι σαν να έχει σώσει όλο τον κόσμο".
- Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τη σημασία του να αντιδρούμε στην έλλειψη σεβασμού στη διαφορετικότητα, όπου, όπως και όποτε αυτή εμφανίζεται.

Είμαστε βέβαιοι ότι ο καθένας από εμάς, μικρός ή μεγάλος, μπορεί να βοηθήσει στο να πλησιάσουμε την πραγματοποίηση του προφητικού οράματος για έναν κόσμο δικαιοσύνης, αρμονίας και ειρήνης.

Εμείς, η Εβοαϊκή Νεολαία της Ελλάδας, υποσχόμαστε ότι όσο ζούμε θα θυμόμαστε και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

Καλούμε όλους εσάς να επισκεφθείτε τους τόπους του μαςτυςίου των αδελφών και συνανθρώπων μας, διότι ο καθένας μας, πάνω απ' όλα σαν άνθρωπος, πρέπει να γνωρίζει και να θυμάται για να μην επιτρέψει την επανάληψη.

Ποτέ πια!

Είθε ο θεός να χαρίσει την Ανάπαυση και την Ειρήνη, κάτω από τα φτερά της θείας Παρουσίας Του, στις ψυχές των ανθρώπων που χάθηκαν.

Αιωνία τους η μνήμη.

Παράγοντες φασισμού

Η καθηγήτοια κα **Νίκη Καλτσόγια - Τους- ναβίτη** εξετάζοντας τους παράγοντες δη-

μιουργίας και αναπτύξεως του προπολεμικού φασισμού, αναφέρει, μεταξύ άλλων:

ι κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες βρίσκονται στην υπάρχουσα κοινωνική σύγκρουση και στα φαινόμενα ανομίας που εμφανίζει, κυρίως η γερμανική κοινωνία μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Στη Γερμανία επίσης η κατάσταση επιτεινόταν με την ύπαρξη εβραϊκής μειονότητας, η οποία ιστορικά και πολιτισμικά έστρεφε πάνω της το μίσος. Η ιστορία των διωγμών των Εβραίων υπάρχει τα τελευταία χίλια χρόνια σε χριστιανικές χώρες, αφού η ίδια η χριστιανική Εκκλησία καλλιέρ

γησε τη φρενίτιδα του αντισημιτισμού με τη «λίβελλο της βεβήλωσης της όστιας» (Ward Mc Afee, Τα πέντε μεγάλα ζωντανά θρησκεύματα, ελλ. μτφ. Σ. Αγουρίδη). Τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως για τους Εβραίους είχαν επινοηθεί ήδη από το 1516, τη χρονιά που ο Λούθηρος άρχισε την επανάστασή του κατά της Εκκλησίας, από τις αρχές της Βενετίας, οι οποίες περιόρισαν και καταπίεσαν τους Εβραίους σε μια μικρή περιοχή με πολλούς ανθρώπους, γνωστή ως «ghetto», απ' όπου και η μετέπειτα ονομασία των στρατοπέδων εγκλεισμού και εξοντώσεως των Εβραίων».

Βιβλίο



ΓΕΩΡΓ. Α. ΣΙΟΜΠΟΤΗ

Οι Ρωμανιώτες Εβραίοι των Γιαννίνων

(Γιάννινα, 2003)

Γιαννιώτης σκαλος κ. Γ. Σιομπότης με πολύ κόπο και ζήλο συγκέντρωσε στοιχεία για τους Εβραίους της περιοχής, τα οποία εξέδωσε σε τόμο. Όπως ο ίδιος γράφει στον πρόλογό του: «Μ' αυτή την εργασία μου προσπάθησα να συγχεντρώσω όσα έχουν γραφτεί κατά καιοούς από διαπρεπείς ιστο**φικούς**, εφευνητές λαογφάφους, για τους Εβραιογιαννιώτες, τους οποίους μελέτησα (όσων βέβαια βρήκα τις εργασίες τους) παραθέτοντας αποσπάσματα.

Από ενδιαφέρον προς τους συμπολίτες μου Εβραίους καταπιάστηκα με την Ισραηλιτική Κοινότητα των Γιαννίνων, σαν αναπόσπαστο κομμάτι της πόλης μας, θέλοντας κι εγώ να βάλω το λιθαράκι μου στην πορεία τους μέσα στο χρόνο, νομίζοντας ότι, κάτι θα προσφέρω με αυτό το συνοπτικό πόνημα.

Δεν ξέρω αν τα κατάφερα. Ασχολήθηκα περίπου τρία χρόνια για τη συγγραφή αυτής της συνθετικής εργασίας μου, έχοντας την ταπεινή γνώμη, ότι όποιος θα ήθελε να ασχοληθεί με τους Ρωμανιώτες Εβραίους της πόλης μας, θα είχε ένα βοήθημα για το ξεχίνημά του.

Κάνω τη διευαρίνιση ότι δεν είμαι ιστορικός, αλλά από αγάπη προς την πόλη των Γιαννίνων και τους κατοίκους της Χριστιανούς και Εβραίους ασχολήθηκα μ' αυτό το θέμα».



ΚΩΣΤΑ Ν. ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΑ -ΜΑΡΙΑΣ ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΔΡΑΓΩΝΑ

Μαρτυρίες 41-44

(Κέδρος, 2003)

Πορειται για τον Β΄ τόμο του περισπούδαστου έργου των δύο συγγραφέων που αναφέρεται ειδικώς στην Αθήνα της Κατοχής. Το βιβλίο στηρίζεται στις ανθρώπινες μαρτυρίες που αποτελούν τεχμηριωμένο ιστορικό υλικό.

Στο εθνικά χρήσιμο αυτό βιβλίο, που παρουσιάζει κυρίως την ανθρώπινη διάσταση του αγώνα του ελληνικού λαού, περιέχεται ειδικό κεφάλαιο για τους Εβραίους της Αθήνας. Όπως αναφέρεται στις οικείες σελίδες, από μόνο το στρατόπεδο

του Χαϊδαρίου, σύμφωνα με μαρτυρία του Αντ. Φλούντζη (σελ. 217) έγιναν εννέα αποστολές χρατουμένων στη Γερμανία, έξι Χριστιανών και τοεις Εβοαίων. Επίσης, πρέπει να τονισθεί ότι σχεδόν κάθε ελληνική οικογένεια προσέφερε άσυλο σε φίλους της Εβοαίους, έτσι απλά, πολύ φυσικά και χωρίς αίσθηση ηρωισμού. Και μόνο γιατί ήταν διωκόμενοι άνθοωποι, Έλληνες, και ζητούσαν βοήθεια. Τέλος, ας υπογοαμμισθεί η θαρραλέα ενέργεια της 23ης Μαρτίου 1943, όταν με επικεφαλής τον Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό σύσσωμη η ελληνική πνευματική ηγεσία επέδωσε έγγραφο στις Αρχές Κατοχής καταδικάζοντας τις διώξεις των Ελλήνων Ισραηλιτών (σελ. 204-206).



ΑΡΙ ΜΙΩΝΗ

Νωχελική Αντίδραση

(Εχδόσεις Λιβάνη, 2003)

την ψευδαίσθηση της επιλογής που ασφυκτικά προσφέρει η σημερινή πραγματικότητα, η ποίηση του Άρι Μιωνή απαντά με την επιλογή της ψευδαίσθησης.

Το ταξίδι, η πεοιπλάνηση, η καταγραφή εικόνων και συναισθημάτων -φωτογραφίζοντας και γράφοντας- είναι ο προσωπικός του τρόπος φυγής.

«Σ' άγνωστο σώμα που ταξιδεύει μες στους αιώνες / σαν ξένο σώμα σε μια πορεία που δε με ορίζει / ορίζω μάταια τα όριά μου πριν ξεκινήσω /κινούνται οι δείκτες σ' ένα ρολόι που δε γνωρίζω».

Ο Άρι Μιωνής γεννήθηκε το 1966 στην Αθήνα και η Νωχελική Αντίδραση είναι το πρώτο βιβλίο του, μια επιλογή πενήντα ποιημάτων που γράφτηκαν από το 1990 ως σήμερα.



TAKH MIXA

Ανίερη Συμμαχία. Η Ελλάδα και η Σερβία του Μιλόσεβιτς

(Εκδόσεις Ελάτη, 2003)

το βιβλίο πεοιέχονται σημαντικά στοιγεία για τις σγέσεις της Ελλάδας με το καθεστώς Μιλόσεβιτς, δεδομένου ότι η ελληνική έκδοση, περιέχει πλήθος νέων στοιχείων που δεν πεοιλάμβανε η έκδοση στην αγγλική γλώσσα. Πρόκειται για στοιχεία, τα οποία είτε ήσαν ελληνιχού ενδιαφέροντος είτε δεν ήταν γνωστά όταν κυκλοφόρησε η αγγλόφωνη έκδοση. Στην τελευταία

κατηγορία ανήκει η έκθεση Τόρχιλσεν, του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τη Γιουγκοσλαβία, που δείχνει ότι το ελληνικό τοαπεζικό σύστημα κατά την περίοδο 1992-1999 αποτέλεσε, μαζί με το κυπριακό, τα "πνευμόνια" του διεθνούς μηχανισμού, που είχε εγκαταστήσει το καθεστώς Μιλόσεβιτς προκείμενου να χρηματοδοτεί τις αγορές του απαοαίτητου υλικού για τη διεξαγωγή του πολέμου στην Κροατία, τη Βοσνία και το Κόσοβο.

Τον ποόλογο του βιβλίου έχει γράψει ο τ. υ-Εξωτεοικών πουογός Μιχάλης Παπακωνσταντίνου. Σχολιάζουν οι καθηγητές, Σάμιουελ Χάντινγκτον, Νίχος Μουζέλης, Αδαμαντία Πόλλη και οι δημοσιογράφοι Κρις Χίτσενς (The Nation, Vanity Fair), Ροϊ Γκούτμαν (Newsweek, βοαβείο Πούλιτσεο 1994) και Τέοι Ραφαέλ (αρχίσυντάκτρια Wall Street Journal).



ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Μικρά Ταξίδια

(Αθήνα, 2003)

πως σημειώνει ο επιμελητής της έκλοσης Γ. Σπανόπουλος. «Τα κείμενα αυτά δεν είναι αποσπάσματα κάποιας συνέχειας με υπόθεση, που εξελισσόμενη ολοκληφώνει μύθο και πρότυπα, αλλά η ίδια η συνέχεια της ζωής με όλα τα πρότυπα και τις υποθέτοπο και τις υποθέ

σεις της, αποτελώντας έτσι την ουσία του ταξιδιού, πέραν μεγέθους και διάοκειας».

Περιλαμβάνει περιστατικά, σκέψεις, παρατηρήσεις που προέρχονται από μικρά ταξίδια.



ΒΕΑΤΡΙΚΉΣ ΣΑΪ́Α -ΜΑΓΡΙΖΟΥ

Μοιραία ταύτιση

(Μυθιστόρημα, Εχδόσεις Καστανιώτη)

το τρίτο μυθιστόοημά της η Βεατοίκη ■ (Μπέττυ) Σαΐας -Μαγοίζου παρουσιάζει την ιστορία μιας γυναίκας δημοσιογοάφου που βιώνει τον τρόμο του χρόνου που περνά και τη διάψευση των ελπίδων " και των προσδοκιών. Μέσα από το προσωπικό της αρχείο γυρίζει το χρόνο, τότε που ήταν σύμμαχός της και φίλος της, σε ιστορίες γυναικών που δεν έγιναν ποτέ ποωτοσέλιδο, ήταν όμως αληθινές και ταυτίζεται μαζί

Πόσο μπορεί, όμως, κανείς να αντέξει το φόβο του να είναι μόνος, πόσο μπορεί να ταυτιστεί μ' αυτό που δεν ήταν δικό του; Πόσο ευάλωττη είναι η γυναίκα του μύθου ή της διπλανής πόρτας σ' αυτόν τον κόσμο, σ' αυτή τη ζωή τη μοναδική, τη μία.

Η «Μοιραία ταύτιση» μας προβληματίζει και μας υποχρεώνει να δούμε, μέσα από την ευαίσθητη ματιά της συγγραφέως, την αλήθεια μιας πορείας όπου δεν υπάρχουν σύνορα και όρια.



ΒΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΑΪΑ -ΜΑΓΡΙΖΟΥ

Στην Πολυξένη

(Μυθιστόρημα - 4η έκδοση, Εκδόσεις Καστανιώτη)

ίναι το ποώτο βιβλίο ⋆ της Βεατρικής Σαΐας - Μαγρίζου, που εκδόθηκε το 1996, και έγινε best - seller πρωτοεμφανιζόμενης συγγραφέως. Είναι μια κατάθεση ψυχής της συγγραφέως, μιας ψυχής που ξέρει να συγχωρεί, που μέσα από τη δυστυχία ψάχνει και βρίσκει την αισιοδοξία, που μέσα στο σκοτάδι ψάχνει για αχτίνες φωτός, που ξέρει να ελπίζει. Είναι μια καλοπροαίρετη θεώρηση της Βεατρίκης Μαγρίζου για τη ζωή και που την καταθέτει. Οι ήρωες είναι πρόσωπα φανταστικά που βιώνουν γεγονότα και νιώθουν συναισθήματα πραγματικά.

ντας ότι έτσι ενισχύουμε την άμυνά μας, χάνοντας όμως τη ζωή που πεονάει δίπλα μας.

Ποόσφατα το βιβλίο αυτό ανθολογήθηκε με κείμενα σημαντικά των Ελλήνων πεζογράφων και ποιητών στο βιβλίο Donnee Uomini di Grecia και διδάσκεται στο πανεπιστήμιο της Padova, στην έδρα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.



ΝΕΣΤΟΡΑ ΜΑΤΣΑ

Αυτό το παιδί πέθανε αύριο

(Αθήνα: Ελευθερουδάκης, 2003, όγδοη έκδοση)

να βιβλίο μεγάλης και ουσιαστικής επιτυχίας. Το πιο αγαπητό ίσως βιβλίο για τη δοκιμασία του εβραϊσμού της Ελλάδος το "Αυτό το παιδί πέθανε αύριο" κυκλοφόρησε σε όγδοη έκδοση.

Πρόκειται για βιβλίο που απευθύνεται τόσο στους μεγάλους όσο και στους νέους στην ηλικία αναγνώστες, ένα βιβλίο απόκτημα που χρειάζεται να διαβαστεί από όσους μέχρι σήμερα δεν το έχουν διαβάσει.

Λάβαμε επίσης:

ΠΑΝ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ

Οι σεισμοί στη Ζάκυνθο

 $(A\theta\eta\nu\alpha, 2003)$

Αναφορά στην καταστροφή που έπληξε το νησί πριν από 50 χρόνια (12.8.1953).

"CHRONIKA"

Edition of the Central Board of Jewish Communities in Greece 36, Voulis str., 105 57 Athens, Greece, Tel.: ++30-210-32 44 315, fax: ++30-210-33 13 852 e-mail: hhkis@hellasnet.gr Web site: www.kis.gr

Summary of Contents of issue 186, vol. 26 July – August 2003

The main article titled 'Awakening of the conscience' refers to this year's Holocaust Memorial Day and primarily to the speech of the Ecumenical Patriarch Vartholomeos, who among others, said: "We express our horror for the crime, but also the wish that it will not be repeated in the future against any nation. Unfortunately, humanity does not inherit the experience and knowledge and repeats the same mistakes in various degrees, places and periods of time".

The main speaker on Holocaust Memorial Day in Athens was **the Mayor of Athens**, Mrs. Dora Bakoyianni, who stressed that "We shall not allow the Holocaust to sink into oblivion. It occupies –and must occupy- a special place in the conscience of all of us, Jews and non-Jews".

We publish an article by Mr. Konstantinos Sehides on the **Jewish Community of Florina**, Western Macedonia, which ceased to exist after the Holocaust. The Jews of Florina were Sephardic and spoke a Spanish dialect (Spanish mixed with Hebrew –Ladino).

Due to anti-Semitic actions that took place on March 5th, 1922, in Volos, Thessaly, the Orthodox Metropolite of Demetriados (Volos – Thessaly) issued an encyclical in which he lashed out against the incident. We publish the text of the Metropolite's encyclical.

The historian author Mr. Evangelos Hekimoglou publishes a study on the benefactors from the Jewish Community of Thessaloniki, who enriched the city with beautiful buildings.

Mr. T.M. Kalamitsis publishes his study on the Jews to whom the great Greek poet K.P. Kavafis referred to in his poetry.

In his study, the Professor Ioannis Papagianopoulos mentions that from a research on the Old Testament, follows that the books "Sofia Seirach" and "Parimiai" provide rules of formalities for official lunches as well as advises for not consuming too much food and wine.

The representative of the Jewish Youth of Greece in this year's commemoration of the Holocaust was Mr. Leon Mizan, who, among others said the following in his speech: "Auschwitz is the lowest part of the world, not created by God with magic landscape, but created by man, with barbed wire, observation towers, gas chambers, experiment laboratories, furnaces and gallows. There, he made piles of stolen personal belongings, piles of hair, gold teeth and heaps of human ashes".

Professor Niki Kaltsoyia – Tournaviti examines the factors that brought about **pre-war fascism** and refers to the hatred and persecutions against Jews, which had started since the Middle Ages.



The issue closes with book presentations.

Translated by: Rebecca S. Camhi

Front cover: The Ecumenical Patriarch Vartholomeos laying wreath at the Holocaust Monument in Thessaloniki.

זכרונות XPONIKA

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο Πφόεδφος του Κ.Ι.Σ. ΜΩΫΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ:

Bουλής 36 • 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210 - 32.44.315-8 E-mail: hhkis@hellasnet. gr Internet site: http://www.kis.gr

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Πολιτικά Θέματα ΕΠΕ, Υψηλάντου 25 Αθήνα, τηλ.: 210 - 72 18 421

Διανέμεται Δωρεάν

