

ΧΑΝΙΑ: Τελετή Μνήμης των θυμάτων της βύθισης του πλοίου «Τάναϊς»

Κυριακή 10 Ιουλίου 2022

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΙΣΕ ΒΙΚΤΩΡ ΙΣΑΑΚ ΕΛΙΕΖΕΡ

Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου,

Σοφολογιότατε Ραβίνε Αθηνών,

Αιδεσιμότατε εκπρόσωπε της Καθολικής Εκκλησίας,

Κύριε Αντιδήμαρχε, κυρία εκπρόσωπε της Περιφέρειας,

Κυρία Μπακογιάννη, κύριε Βολουδάκη, βουλευτές Χανίων της Νέας Δημοκρατίας

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι,

Χαίρομαι που είναι εδώ μαζί μας η Φλώρα Κούβελου, εγγονή της μοναδικής διασωθείσας Ρεβέκκας Πολίτου.

Η ενάτη Ιουνίου 1944 ήταν η ημέρα της εξόντωσης. Όχι στο Άουσβιτς, αλλά στο δρόμο για το Άουσβιτς. Είχε προηγηθεί η σύλληψη των 300 περίπου Εβραίων της Κρήτης, που στοιβάχτηκαν μαζί με Ιταλούς στρατιώτες και Έλληνες αντιστασιακούς αιχμαλώτους στα αμπάρια του πλοίου Τάναϊς, με τελικό προορισμό το Χαϊδάρι και από εκεί στο Άουσβιτς, για την εφαρμογή της «τελικής λύσης» του «Εβραϊκού προβλήματος» στην Ευρώπη, σύμφωνα ακριβώς με το σχεδιασμό της ναζιστικής μηχανής.

Εκεί στο Άουσβιτς, στο Μπίργκεναου, στο Μαϊντάνεκ, στο Μπέργκεν Μπέλσεν, στο Νταχάου και στο Μαουτχάζεν, και στα άλλα γερμανικά στρατόπεδα εξόντωσης βάνουσα θανατώθηκαν 6.000.000 Εβραίοι, ανάμεσα τους 60.000 Έλληνες Εβραίοι, το 88% του εβραϊκού πληθυσμού της χώρας.

10 Οκτωβρίου 1999, η νίκη της ζωής. Η Εβραϊκή ζωή επιστρέφει στα Χανιά, το κύτταρο της Εβραϊκής ζωής, η συναγωγή Ετς Χαΐμ εγκαινιάζεται μετά από τις κοπιώδεις προσπάθειες τριών ετών ενός Χανιώτη Εβραίου, του Νίκου Σταυρουλάκη και με την υποστήριξη του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος. Ήταν εκείνη η ιστορική μέρα, που ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης προσήλθε ο ίδιος στη Συναγωγή για να συμβολίσει την πολυπολιτισμικότητα της πόλης, όταν πολλοί άλλοι τοπικοί παράγοντες ήθελαν τη Συναγωγή κλειστή. Άνοιξε τον δρόμο ο Μητσοτάκης τότε, αλλά και πολλοί Χανιώτες είπαν ένα ηχηρό όχι στη μισαλλοδοξία και στον αντισημιτισμό.

Το **2010** κάποιοι αποπειράθηκαν να κάψουν τη Συναγωγή. 2.500 χιλιάδες βιβλία κάηκαν. Και τότε μια μαζική συμμετοχή για το σχηματισμό μιας αλυσίδας αλληλεγγύης για να μείνει η Συναγωγή όρθια και να συνεχίσει να μεταλαμπαδεύει γνώση και φως για την ιστορία ενός κομματιού της κοινωνίας των Χανίων και της Κρήτης.

Το **2013** γίνεται το μνημείο που θυμίζει την μνήμη των θυμάτων του πλοίου Τάναϊς. Ένα μνημείο όμως δεν δημιουργείται απλά και μόνο για να θυμίζει... Γίνεται κυρίως για να διδάσκει ότι εύκολα μια κοινωνία μπορεί να οδηγηθεί στο δρόμο του «απόλυτου κακού»,

εκεί όπου οι άνθρωποι μετατρέπονται σε αριθμούς, ανεξίτηλα χαραγμένους στο μπράτσο, όταν εμείς οι ίδιοι δεν θωρακίζουμε τις αξίες της δημοκρατίας και του ανθρωπισμού.