



## Επιστολή της πρέσβως του Ισραήλ κ. Ιρίτ Μπεν-Αμπα

Προς κ. Νικόλα Βουλέλη, Διευθυντή «Εφημερίδας των Συντακτών»  
Αθήνα, 10.4.2018

Αξιότιμε κύριε Διευθυντά,

Η γελοιογραφία του Μιχάλη Κουντούρη που δημοσιεύθηκε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» (10.4.2018), η οποία προβαίνει σε παραλληλισμούς μεταξύ του Ολοκαυτώματος και της Λωρίδας της Γάζας, είναι απλώς απαράδεκτη, πόσο μάλλον για μία εφημερίδα που παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην καταπολέμηση του ρατσισμού και αντισημιτισμού στην Ελλάδα.

Οι συγκρίσεις μεταξύ των γεγονότων στη Λωρίδα της Γάζας και του Ολοκαυτώματος δεν διαστρεβλώνουν μόνο την πραγματικότητα, αλλά μεταφέρουν μηνύματα που ξεπερνούν κατά πολύ τη θεμιτή κριτική της κατάστασης και του Ισραήλ.

Επιτρέψτε μου να κάνω μερικές διευκρινίσεις για την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας:

Το Ισραήλ αποφάσισε να αποχωρήσει μονομερώς από τη Λωρίδα της Γάζας το 2005 στα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορά του. Από τότε που η Χαμάς κατέλαβε τη Λωρίδα της Γάζας

από την Παλαιστινιακή Αρχή το 2007, αποφάσισε να συνεχίσει τις εκθροπραξίες εναντίον του Ισραήλ, αντί να επενδύσει στις ανάγκες των κατοίκων της. Έχουν διασπαθιστεί από τη Χαμάς στην κυριολεξία δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία πολεμικής μηχανής, όπως ρουκέτες, σήραγγες και όπλα, αντί να δοθούν σε τομείς όπως η παιδεία, η υγειονομική περίθαλψη και κοινωνικές υπηρεσίες.

Οι συγκρούσεις στα σύνορα έχουν ενορχηστρωθεί και χρηματοδοτηθεί πλήρως από τη Χαμάς, μια τρομοκρατική οργάνωση που επιδιώκει την καταστροφή του Ισραήλ. Χρησιμοποιώντας τους διαδηλωτές ως κάλυψη, στόχος της Χαμάς είναι η παραβίαση των ισραηλινών συνόρων.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Λωρίδα της Γάζας αυτή τη στιγμή οφείλονται κυρίως στις αντιπαράθεσεις ανάμεσα στους ίδιους τους Παλαιστίνιους. Πριν από έναν χρόνο, η Παλαιστινιακή Αρχή παρακράτησε τους μισθούς της Χαμάς και τις πληρωμές για την ηλεκτροδότηση στη Γάζα. Η τελευταία συμφωνία συμφιλίω-

σης μεταξύ της Χαμάς και της Φάταχ που υπεγράφη πριν από έναν χρόνο έχει καταρρεύσει τελείως. Αυτό αποδεικνύεται από την πρόσφατη απόπειρα δολοφονίας του Παλαιστίνιου Πρωθυπουργού, Ράμι Χαμντάλλα, από ενόπλους της Χαμάς σε πρόσφατη επίσκεψή του στη Γάζα. Στην πραγματικότητα η συμφωνία δεν εφαρμόστηκε ποτέ, εξαιτίας της μεγάλης καχυποψίας που υπάρχει μεταξύ της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Αρχής.

Ο λαός της Γάζας υποφέρει σήμερα επειδή διοικείται από μια τρομοκρατική οργάνωση που αναγνωρίζεται ως τέτοια από τις ΗΠΑ και τις χώρες της Ε.Ε., μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, και η οποία δυστυχώς ενδιαφέρεται περισσότερο για την καταστροφή του Ισραήλ αντί για τις ανάγκες του λαού της. Ως εκ τούτου, αυτή φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη για την κατάσταση στη Γάζα σήμερα.

Ελπίζω να μου κάνετε την τιμή να φιλοξενήστε αυτούσια αυτή την επιστολή για την πληρέστερη ενημέρωση των αναγνωστών σας.

Με εκτίμηση,  
Ιρίτ Μπεν-Αμπα  
Πρέσβυς Ισραήλ