

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ;

Μέσο: TA NEA

Ημ. Έκδοσης: 21/8/2014 Ημ. Αποδελτίωσης: . . 21/8/2014

Σελίδα: 23



Ποιος θα υποστηρίξει τους χριστιανούς;

TA NEA / THE NEW YORK TIMES
TOY RONALD S. LAUDER

Γιατί παραμένει ο κόσμος σιωπηλός την ώρα που σφαγιάζονται χριστιανοί στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική; Γιατί γίνονται διαδηλώσεις μόνο για τους θανάτους των Παλαιστινίων στη Γάζα και όχι για τη βάρβαρη σφαγή χιλιάδων χριστιανών στη Μέση Ανατολή;

Η Μέση Ανατολή και τμήματα της Κεντρικής Αφρικής χάνουν ολόκληρες χριστιανικές κοινότητες που ζούσαν ειρηνικά για αιώνες. Η τρομοκρατική οργάνωση Μπόκο Χαράμ έχει απαγάγει και σκοτώσει φέτος εκατοντάδες χριστιανούς. Μισό εκατομμύριο χριστιανοί Αραβες έχουν εκδιωχθεί από τη Συρία την τελευταία τριετία. Χριστιανοί διώκονται και σκοτώνονται σε πολλές χώρες, από τον Λίβανο μέχρι το Σουδάν.

Οι ιστορικοί μια μέρα θα εξετάσουν αυτή την περίοδο και θα αναρωτηθούν γιατί ο κόσμος έχασε τις ευαισθησίες του. Λίγοι δημοσιογράφοι έχουν ταξιδέψει στο Ιράκ για να μεταφέρουν το κύμα τρόμου που σαρώνει τη χώρα. Τα Ηνωμένα Έθνη παραμένουν σιωπηλά. Δεν πηγαίνουν στολίσκοι στη Συρία ή στο Ιράκ. Οσο για τους διάσημους και τους ροκ σταρ, δεν δείχνουν να ενδιαφέρονται.

Ο πρόεδρος Ομπάμα ορθώς διέταξε την πραγματοποίηση αεροπορικών επιδρομών για τη διάσωση δεκάδων χιλιάδων Γιαζίντι,

που έχουν παγιδευθεί σε ένα βουνό στο Βόρειο Ιράκ και απειλούνται με θάνατο από σουνίτες εξτρεμιστές. Δυστυχώς, όμως, οι αεροπορικές επιδρομές δεν είναι αρκετές για να σταματήσουν αυτό το απίστευτο κύμα τρομοκρατίας.

Το Ισλαμικό Κράτος δεν είναι ένας χαλαρός συνασπισμός εξτρεμιστικών οργάνωσεων, αλλά μια πραγματική στρατιωτική δύναμη που χρησιμοποιεί χρήματα από τράπεζες, μαζί με πετρελαϊκούς πόρους που ελέγχει, για να χρηματοδοτεί τη δολοφονική του μηχανή. Ίσως να πρόκειται για την πλουσιότερη ισλαμιστική τρομοκρατική οργάνωση στον κόσμο. Και φυσικά ξεχωρίζει για την ωμότητα των μεθόδων του, με τελευταίο παράδειγμα τον αποκεφαλισμό του αμερικανού δημοσιογράφου.



«Αποκεφαλίζουν παιδιά και κρεμούν τα κεφάλια τους από ξύλα» είπε πρόσφατα ο αμερικανός επιχειρηματίας Μαρκ Αραμπο στο CNN, περιγράφοντας μια σκηνή από ένα πάρκο στη Μοσούλη. «Βιάζουν και σκοτώνουν μάνες, απαγχονίζουν πατεράδες».

Σε μια ομιλία που εκφώνησα τον περασμένο Ιούνιο ενώπιον χιλιάδων χριστιανών στη Βουδαπέστη δεσμεύτηκα ότι όπως δεν παραμένω σιωπηλός μπροστά στην απειλή του αντισημιτισμού στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή, έτσι δεν θα αδιαφορήσω και για το μαρτύριο των χριστιανών. Το Ισραήλ ήταν άλλωστε μια από τις πρώτες χώρες που βοήθησε τους χριστιανούς στο Νότιο Σουδάν. Οι χριστιανοί ασκούν ελεύθερα τα θρησκευτικά τους καθήκοντα στο Ισραήλ, αντίθετα από ό,τι συμβαίνει σε μεγάλο μέρος της Μέσης Ανατολής.

Οι δεσμοί μεταξύ Εβραίων και χριστιανών είναι βαθείς. Διαβάζουν την ίδια Βίβλο, συμμερίζονται τις ίδιες ηθικές αξίες. Οι χριστιανοί υποφέρουν αυτόν τον καιρό εξαιτίας των πεποιθήσεών τους, επειδή είναι ανίσχυροι και επειδή ο κόσμος αδιαφορεί για τα προβλήματά τους. Οι Εβραίοι τα καταλαβαίνουν όλα αυτά, γιατί τα έχουν ζήσει στο πετσί τους. Αυτή η εκστρατεία θανάτου, λοιπόν, πρέπει να σταματήσει.

Ο Ρόναλντ Λόντερ είναι πρόεδρος του Παγκόσμιου Εβραϊκού Κογκρέσου