

**ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ**

3 Μαρτίου 2019, Πλατεία Μητροπολιτικού Ναού

Προσφώνηση του Γ.Γ. του ΚΙΣΕ Βίκτωρα Ισαάκ Ελιέζερ

*Σεβασμιώτατε,
Σοφολογιώτατε,
Κυρία Πρέσβη,
Κύριε Δήμαρχε,
Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι κι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών,
Κύριοι πρόεδροι κι εκπρόσωποι των Εβραϊκών Κοινοτήτων της Ελλάδος
Κυρίες και Κύριοι,*

Σήμερα η Αλεξανδρούπολη ολοκληρώνει ένα ιστορικό χρέος τιμής στη μνήμη των Εβραίων συμπολιτών που εξοντώθηκαν βάνουσα από τους Γερμανο-Βούλγαρους κατακτητές, στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Μια ανθούσα κοινότητα ξεριζώθηκε από τον τόπο της και αφανίστηκε ολοκληρωτικά στο όνομα της «τελικής λύσης» του «εβραϊκού προβλήματος». Έσβησαν τα χνάρια της ιστορικής της διαδρομής... μέχρι πρόσφατα...

Σε αυτό το σημείο οφείλω **να εξάρω τη συμβολή της ακαδημαϊκής κοινότητας**. Ερευνητές, ιστορικοί, καθηγητές ήταν οι πρώτοι που ανέσυραν από τη λήθη την ιστορία και τον χαμό των Εβραίων της Αλεξανδρούπολης και ολόκληρης της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας.

Στις 7/8/2012, εσείς Σεβασμιώτατε Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλως, κάνατε μια ιστορική αναφορά στο ρόλο της Παλαιάς Διαθήκης και κατ'επέκταση στη σχέση του Χριστιανισμού με τον Εβραϊσμό. Επιτρέψτε μου να διαβάσω ένα απόσπασμα από αυτό το κείμενο, γιατί θεωρώ ότι σήμερα εξακολουθεί να είναι επίκαιρο, ίσως περισσότερο από κάθε άλλη εποχή:

Η ΟΦΕΙΛΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

«Πολλοί στην εποχή μας αμφισβητούν την αξία και την προσφορά της Παλαιάς Διαθήκης στο σύνολο πολιτισμό. Κάποιοι την πολεμούν και την αποδοκιμάζουν. Κάνουν λάθος. Η Π.Δ. είναι το δεύτερο δώρο του Θεού προς τον άνθρωπο. Το πρώτο ήταν η λογική και αυτεξούσια ζωή. Όταν άλλοι λαοί, σκιαμαχούσαν στο σκοτάδι ο βιβλικός Ισραήλ μιλούσε με το Θεό. Όταν άλλοι λαοί υποψιάζονταν περί του Θεού και προσπαθούσαν να τον εντοπίσουν στα πολυπρόσωπα είδωλα, ο Ισραήλ συνήπτε συμφωνίες μαζί του. Όταν άλλοι λαοί θυσίαζαν τα παιδιά τους για να εξευμενίσουν το θείο, ο Ισραήλ έψαλε και υμνούσε το Θεό και φρόντιζε να μειώνει την απόσταση που τον χώριζε απ'αυτόν.

Τα κείμενα της Π.Δ. διαβάζονται πολλαπλά και αναδύουν ένα άρωμα εμπιστοσύνης στο Θεό και πώς αυτή επαναποκτάται όταν κλονίζεται. Στη σχέση μας με το Θεό, όλοι έχουμε ένα εβραίο μέσα μας, μέχρι σήμερα.

Η Χριστιανική Εκκλησία δεν πρέπει να λησμονήσει ποτέ την οφειλή της στην Π.Δ. και στο λαό του Ισραήλ ως «παιδαγωγόν εις Χριστόν». Υπήρξαν ακραίες εποχές που την λησμόνησε και τότε έπραξε αντιχριστιανικά και απάνθρωπα.

Είναι καιρός πιά να συζητήσουμε με βάση την Π.Δ. και να σεβαστούμε την προσφορά της στον σύνολο πολιτισμό. Για να γίνει κατανοητή αυτή η ανάγκη, προσπαθείστε να αφαιρέσετε από τη παγκόσμια νομοθεσία, από τα ήθη, από την τέχνη, από τον ανθρωπισμό όσα προσέφερε η Π.Δ. και τότε θα καταλάβετε πόσο τραγικά φτωχός και ανούσιος θα μείνει ο κόσμος. Προσπαθείστε να διαβάσετε την Καινή Διαθήκη, χωρίς να έχετε ακούσει τίποτε για την Παλαιά και τότε δεν θα καταλάβετε παρά ελάχιστα αποσπάσματα.

Είτε, λοιπόν, μας αρέσει είτε όχι, «τῶν Ἰσραηλιτῶν εἶναι ἡ υἰοθεσία καὶ ἡ δόξα καὶ οἱ διαθήκες καὶ ἡ νομοθεσία καὶ ἡ λατρεία καὶ οἱ ἐπαγγελίες. Δικοί τους εἶναι οἱ πατέρες μας καὶ ἀπ'αυτοὺς κατάγεται ἄνθρωπίνως ὁ Χριστός»(Ρωμ. 9,4-5). Είναι χρήσιμο να το θυμόμαστε αυτό πάντα. Και να το αναγνωρίζουμε.

✠ Ο Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος

Στεκόμαστε με ευλάβεια μπροστά σε αυτό το Μνημείο που αποκαλύπτεται σήμερα, με τη δική σας πρωτοβουλία Σεβασμιώτατε και τη συνεργασία του Δήμου Αλεξανδρούπολης, αποτίοντας σεβασμό στη μνήμη των αδικοχαμένων αδελφών που εκδιώχθηκαν, και βάνουσα εξοντώθηκαν στα γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, μόνο και μόνο επειδή γεννήθηκαν Εβραίοι. Είναι άραγε μόνο αυτός ο λόγος για την ανέγερση ενός μνημείου όπως αυτό; Όχι, το Μνημείο Ολοκαυτώματος της Αλεξανδρούπολης, έχει και διδακτικό λόγο, γιατί οι πολίτες της πόλης και οι επισκέπτες της πρέπει να γνωρίζουν τι συνέβη τότε, στην πιο σκοτεινή περίοδο της ανθρωπότητας όπου 6.000.000 Εβραίοι, ανάμεσα τους 65000 Έλληνες Εβραίοι, χιλιάδες Ρομά και άλλοι διαφορετικοί άνθρωποι θανατώθηκαν φρικτά, με την πλέον βιομηχανοποιημένη μέθοδο στο Αουσβιτς, στη Τρεμπλίνκα, στο Μπιργκενάου, στο Νταχάου, στο Μπέρκεν Μπέλσεν και στα άλλα ναζιστικά στρατόπεδα εξόντωσης. Το μνημείο αυτό υπενθυμίζει τι μπορεί να συμβεί ξανά στην ανθρωπότητα εάν η μνήμη σβήσει από τη λήθη και εάν το μίσος επικρατήσει ως ανεκτός κανόνας σε μια κοινωνία.

Είμαστε εδώ όλοι μαζί παρόντες, κάποιοι που επέζησαν της θηριωδίας, οι απόγονοι συγγενών και φίλων, αποφασισμένοι να μην επιτρέψουμε την επανάληψη μιας θηριωδίας, να μην επιτρέψουμε στους νοσταλγούς του σκοταδισμού να απειλήσουν τις αξίες της ανθρωπιάς, να μην αφήσουμε την απανθρωπιά να κυριαρχήσει για μια ακόμη φορά στην ανθρωπότητα παραβιάζοντας το πιο θεμελιώδες δικαίωμα από τη δημιουργία του ανθρώπου: το δικαίωμα της ίδιας της ζωής.

Σε αυτόν τον αγώνα για τη ζωή και την ανθρώπινη υπόσταση, προσέφεραν την πολύτιμη βοήθεια τους, ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός, ο Άγγελος Έβερετ, ο Μητροπολίτης Ζακύνθου Χρυσόστομος, ο Δήμαρχος Ζακύνθου Καρέρ,

ανώνυμοι αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και απλοί πολίτες, «Δίκαιοι των Εθνών» και στη μνήμη του καθένα από αυτούς έχει φυτευτεί ένα δένδρο στην Ιερουσαλήμ. Διότι όπως γνωρίζετε, μία από τις βασικές αρχές του Εβραϊσμού είναι ότι: Όποιος σώζει μια ζωή σώζει τον κόσμο όλο.

Δείτε όμως γύρω σας, μόλις 75 χρόνια, αφότου η ανθρωπότητα αντίκρισε την πιο απεχθή βιομηχανία θανάτου, στο Άουσβιτς –Μπίργκενάου: Βανδαλισμοί Μνημείων του Ολοκαυτώματος, Εβραϊκών νεκροταφείων και συναγωγών, και Αντιεβραϊκά συνθήματα. Στο Πίτσμπουργκ δολοφονούνται αθώοι άνθρωποι την ώρα της προσευχής, επειδή γεννήθηκαν Εβραίοι. Και εδώ στη χώρα μας, αρνητές του Ολοκαυτώματος είναι υποψήφιοι δήμαρχοι και παρουσιάζουν ξανά και ξανά, να το 2019, τα λιβελογραφήματα τους, προσπαθώντας να ξαναγράψουν την ιστορία και να εξαγνίσουν τους εμπνευστές και τους εκτελεστές του μεγαλύτερου εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας.

Σήμερα, το μήνυμα που εκπέμπεται από τούτη την πόλη, από τούτο το χώρο, πρέπει να είναι ξεκάθαρο: η λήθη του Ολοκαυτώματος, η παραποίηση της ιστορίας, δεν θα περάσει. Δεν μπορεί να περάσει. Δεν πρέπει να περάσει.

Μέσα από υποκουλτούρες του μίσους και της βίας καλλιεργούνται ο ρατσισμός, η μισαλλοδοξία, ο Αντισημιτισμός. Το εμπόδιο στην υποκουλτούρα αυτή μπαίνει από τον ίδιο τον πολιτισμό μας. Αυτόν τον πολιτισμό καλούμαστε όλοι μαζί να προασπίσουμε απέναντι στην υποκουλτούρα της απάθειας και της αδιαφορίας, που όμως θέτει σε κίνδυνο την ανθρωπίνη υπόστασή μας.

ΒΙΚΤΩΡ ΙΣ. ΕΛΙΕΖΕΡ
Γεν. Γραμματέας

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Βουλής 36 – 105 57 Αθήνα
Τηλ.: 210 32 44 315 * fax: 210 33 13 852
e-mail: info@kis.gr * website: www.kis.gr