

ΡΟΖΙΝΑ ΑΣΣΕΡ - ΠΑΡΔΟ

"548 ημέρες με άλλο όνομα" Θεσσαλονίκη 1943 Μνήμες Πολέμου

Εκδόσεις Γαβριηλίδης, Αθήνα 1999



Κυκλοφόρησε το 1999 από τις εκδόσεις "Γαβριηλίδη" το ημερολόγιο της ομόθρησκής μας από την Θεσσαλονίκη Ροζίνας Ασσέρ - Πάρδο, μια συγκλονιστική ποιητική μαρτυρία για τους διωγμούς της μεγάλης Εβραϊκής κοινότητας της Μακεδονικής πόλης αλλά ταυτόχρονα και ένα χρονικό επιβίωσης και ανάστασης, καθώς παρακολουθούμε και τα μετά, το πώς η ζωή προσπαθεί να συμβιώσει με την οδυνηρή μνήμη. Το βιβλίο έχει τίτλο "548 ημέρες με άλλο όνομα, Θεσσαλονίκη, 1943, Μνήμες πολέμου" και περιλαμβάνει σελίδες που διασώθηκαν από το ημερολόγιο που κρατούσε η 10χρονη τότε συγγραφέας στην Κατοχή με ψεύτικο όνομα. Όπως αναφέρει η ίδια στο βιβλίο "...Κρυφτήκαμε στην Θεσσαλονίκη σε σπίτι Χριστιανών συμπολιτών μας, στην καρδιά της πόλης κοντά στα αρχηγεία των

Γερμανών, προστατευμένοι από έναν Αυστριακό...

Στην κρυψώνα μας αυτοφυλακιστήκαμε κι η φυλακή μας βάσταξε έναν χρόνο και μισό, 18 ολόκληρους μήνες, 548 ατελείωτες μέρες, από τον Απρίλη του 1942 ως τον Οκτώβρη του 1944.

Από τις πρώτες κι όλας μέρες άρχισα να γράφω ένα ημερολόγιο με το ψευδώνυμο Ρούλα Καρακώτσου. Το πραγματικό μου όνομα δεν αναφέρεται πουθενά στο παιδικό αυτό κείμενο. Φοβόμασταν ακόμη και να προφέρουμε τα ονόματά μας....".

Με δύο τρόπους αντιλαμβάνεται κανείς την "Ιστορία". Με την περιγραφή των γεγονότων και με την περιγραφή της καθημερινής ζωής. Το βιβλίο αυτό μεταφέρει όλο το κλίμα της εποχής των διωγμών των Εβραίων της Θεσσαλονίκης με εξαιρετικό τρόπο. Και με την ματιά της μικρής τότε "Ρούλας Καρακώτσου" αλλά και με την ματιά, μετά από 55 χρόνια, της Ροζίνας Ασσέρ - Πάρδο Το βιβλίο έχει ήδη αποσπάσει θετικές κριτικές στις στήλες βιβλιοπαρουσιάσεων των εφημερίδων, ενώ η κα Ρ. Ασσέρ - Πάρδο έχει φιλοξενηθεί σε τηλεοπτική εκπομπή μιλώντας για τις ημέρες της Κατοχής και τις εμπειρίες της και για τους λόγους που την οδήγησαν στην έκδοση του παιδικού της ημερολογίου.