



ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΚΑΚΙΣ

"Η κληρονομιά του θάρρους"

Εκδόσεις Σ.Ι. Ζαχαρόπουλος, 2007

Στις 27.6.2007 ο εκδοτικός οίκος Σ.Ι. Ζαχαρόπουλος παρουσίασε, στην αίθουσα της Στοάς του Βιβλίου, στο Αρσάκειο Μέγαρο, το βιογραφικό μυθιστόρημα του Δρ. Φρέντερικ Κάκις "Η κληρονομιά του θάρρους". Ο Φρέντερικ Τζ. Κάκις κατάγεται από τη Δράμα και το 1951, μετά το διωγμό και αφού είχε πάρει μέρος στην Αντίσταση, έφυγε από την Ελλάδα και μετανάστευσε

στην Αμερική όπου σπούδασε, εργάστηκε και ζει.

Στο βιβλίο περιγράφονται οι περιπέτειες της οικογένειας του συγγραφέα, ο οποίος ήταν μικρό παιδί κατά την περίοδο της Κατοχής. Η οικογένεια πάλεψε με τις άγριες συνθήκες της επιβίωσης προσπαθώντας να κρύβεται συνεχώς σε διάφορα σπίτια, σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, πάνω στα βουνά, δίπλα στους αντάρτες. Οι μεγαλύτερες δυσκολίες άρχισαν για την οικογένεια Κάκις όταν χάθηκε ο πατέρας του συγγραφέα, που είχε παρασημοφορηθεί κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και ήταν από τους πρώτους που είχαν ενταχθεί στην Αντίσταση.

Κατά την παρουσίαση μίλησαν για το βιβλίο ο πρόεδρος του Κ.Ι.Σ. κ. Μωϋσής Κωνσταντίνης, ο οποίος επεσήμανε μεταξύ άλλων: "Διαβάζοντας το βιβλίο του Φρέντερικ Κάκις ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια του αναγνώστη μία άγνωστη στους περισσότερους Έλληνες, εικόνα της Γερμανικής Κατοχής. Μία ζωή φόβου, περιορισμού, κινούμενη από τον τρόπο της προδοσίας και της σύλληψης, με πλαίσιο -τέλος- τα ελληνικά βουνά, όπου η προσωπική τόλμη και το ατομικό θάρρος κατηύθυναν την απόφαση για επιβίωση σε κάθε στιγμή της. Οι καταγραφές που περιέχονται στο βιβλίο μεταδίδονται σαν κινηματογραφική ταινία που καθηλώνει τον αναγνώστη".

Το βιβλίο προλόγισαν επίσης, ο συγγραφέας κ. Χρήστος Καφτεράνης, η θεατρολόγος - ηθοποιός κα Βιβιάνα Καραγκούνη, ενώ αποσπάσματα του βιβλίου διάβασε η σκηνοθέτης - ηθοποιός κα Κατερίνα Παλιού. Με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του ο κ. Κάκις έδωσε συνέντευξη σε δημοσιογράφο της εφημερίδας "Ελευθεροτυπία" (4.6.07), στον οποίο μεταξύ άλλων διηγήθηκε πως πολέμησε από τις πρώτες μέρες της Κατοχής στις τάξεις της ΕΠΟΝ, ωστόσο, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, είχε ένα σκοπό στο μυαλό του πέρα από ιδεολογίες: "Είμαστε εκεί για να πολεμήσουμε τους Γερμανούς".