

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΨΑΡΡΑΣ

Το μπεστ σέλερ του μίσους Τα "Πρωτόκολλα των σοφών της Σιών" στην Ελλάδα, 1920-2013

εκδόσεις Πόλις, 2013 / 393 σελ.



Ποιο είναι το δημοφιλέστερο βιβλίο των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα; Αντίθετα από ό,τι θα περίμενε κανείς, θριαμβευτής αναδεικνύεται ένα ταπεινό κακογραμμένο βιβλιαράκι, το οποίο στο μεγαλύτερο μέρος του δυτικού κόσμου θεωρείται βεβαιωμένο πλαστογράφημα και κυκλοφορεί μόνο ως πρόχειρη μπροσούρα λαθρόβιων εκδοτικών οίκων ή αναπαράγεται μέσω του διαδικτύου. Ο λόγος για τα "Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών", το αγαπημένο βιβλίο του Χίτλερ, ευαγγέλιο του αντισιμητισμού επί έναν αιώνα και μοντέλο κάθε σύγχρονης θεωρίας συνωμοσίας.

Η μελέτη της εκδοτικής διαδρομής των Πρωτοκόλλων στη χώρα μας έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Το βιβλίο αυτό όχι μόνο σημαδεύει την άνθηση και τις καμπές του αντισιμητικού ρεύματος στην Ελλάδα, αλλά λειτουργεί σήμερα ως σημείο σύγκλισης διαφορετικών ιδεολογικών ρευμάτων και χρησιμοποιείται ως κώδικας επικοινωνίας μεταξύ τάσεων της σύγχρονης Ακροδεξιάς, ομάδων του αντιιμπεριαλιστικού εθνικισμού της πατριωτικής Αριστεράς και πιστών των συνωμοτικών θεωριών που διαχέονται από το διαδίκτυο και την τηλεόραση.

Η θεωρία της παγκόσμιας συνωμοσίας είναι και μια εύκολη απάντηση στη σημερινή πολιτική και οικονομική κρίση που διέρχεται η Ελλάδα. Ένα από τα πρώτα πανό που στήθηκαν μπροστά στην ελληνική Βουλή από το 'Κίνημα των αγανακτισμένων' τον Ιούνιο του 2011 έφερε το σύνθημα: 'Όχι στην παγκόσμια διακυβέρνηση'. Δεν είναι γνωστό ποιος το έγραψε ούτε τι ακριβώς είχε ο ίδιος στο μυαλό του μ' αυτή τη φράση. Αλλά είναι γεγονός ότι το σύνθημα αυτό πέρασε από όλες τις "διαδικασίες της πλατείας", ενώ άντεξε και τις βίαιες συγκρούσεις που προκάλεσε η αστυνομία τις μέρες που επιχειρούσε να τρομοκρατήσει και να διώξει τους συγκεντρωμένους από την πλατεία Συντάγματος. Αυτή η πεποίθηση, ότι το έθνος οφείλει σύσσωμο να αντισταθεί στην επιβουλή της "παγκόσμιας διακυβέρνησης", είναι κοινός τόπος για το μεγαλύτερο μέρος του πολιτικού φάσματος. Τα "Πρωτόκολλα" είναι η βίβλος αυτής της πεποίθησης.

Πηγή: Biblionet

<http://www.biblionet.gr/book/192367/%CE%A8%CE%B1%CF%81%CF%81%CE%AC%CF%82,%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82/%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF>

[%83%CF%84 %CF%83%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%81 %CF%84%CE%BF%CF%85 %CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%82 .%CE%A4%CE%B1](#)

Αξιόλογες βιβλιοκριτικές :

Η βίβλος της συνωμοσιολογίας, "Το Βήμα"/ "Βιβλία", 15.12.2013
<http://www.tovima.gr/books-ideas/article/?aid=548599>

Γιώργος Σιακαντάρης, Η ηθική κατά του μίσους, "Τα Νέα"/ "Βιβλιοδρόμιο", 14.12.2013
<http://www.tanea.gr/news/culture/books/article/5064519/h-hthikh-kata-toy-misoys/>

Τάσος Παππάς, Αναλύοντας το μπεστ σέλερ του μίσους, "Εφημερίδα των Συντακτών", 12.12.2013
<http://www.efsyn.gr/?p=158776>

Ξενοφών Μπρουντζάκης, Τα βιβλία της κρίσης, "Το Ποντίκι"/ "Βιβλιοπόντικας", 12.12.2013

Ηλίας Μαγκλίνης, Η «μητέρα» των θεωριών περί παγκόσμιας συνωμοσίας, "Η Καθημερινή", 7.12.2013
<http://news.kathimerini.gr/4dcgi/ w articles civ 2 07/12/2013 542284>

Όλγα Σελλά, Το φαινόμενο του ναζισμού, "Η Καθημερινή", 28.9.2013

<http://news.kathimerini.gr/4dcgi/ w articles civ 2 28/09/2013 534940>