

**"Η Εβραϊκή Κοινότητα της Λάρισας πριν και μετά το Ολοκαύτωμα"**  
**του κ. Εσδρά Δ. Μωϋσή - έκδοση: Ι.Κ. Λάρισας, 2000**



Ένα αξιόλογο ντοκουμέντο προσέφερε στην ελληνοεβραϊκή γραμματεία ο κ. Εσδράς Μωϋσής. Ο επίτιμος πρόεδρος της Ι.Κ. Λάρισας και επί πολλά χρόνια μέλος τους Δ.Σ. του ΚΙΣ, ερευνητής και λαογράφος, είναι ο συγγραφέας του βιβλίου "Η εβραϊκή Κοινότητα της Λάρισας πριν και μετά το Ολοκαύτωμα", το οποίο εξέδωσε η εκεί Ισραηλιτική Κοινότητα. Εάν η βιβλιογραφία για τους Εβραίους της Ελλάδος είναι περιορισμένη, ακόμη πιο περιορισμένη είναι η έρευνα για τις κατά τόπους κοινότητες.

Το βιβλίο αυτό είναι ένα πληρέστατο πόνημα γύρω από την ιστορία, τη δράση και τις φυσιογνωμίες του Εβραϊσμού της Λάρισας. Ο κ. Μωϋσής, ακούραστος και μεθοδικός μελετητής, συγκεντρώνει στον τόμο αυτόν σημαντικές και συχνά σπάνιες πηγές από το αρχείο του, καθώς και κάθε είδους ιστορικά στοιχεία για την πορεία της Ισραηλιτικής Κοινότητας της πόλης του. Το ποικίλο υλικό που διαθέτει ο συγγραφέας κατανέμεται σε θεματικές ενότητες που πραγματεύονται θέματα ιστορικά, θρησκευτικά, πολιτιστικά, λαογραφικά, γλωσσολογικά. Επίσης, το βιβλίο περιλαμβάνει μία πολύτιμη φωτογραφική συλλογή από τις δραστηριότητες των Λαρισαίων Εβραίων από τις αρχές του αιώνα.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο συγγραφέας το βιβλίο απευθύνεται γενικά προς τους Λαρισαίους, Εβραίους και Χριστιανούς. Προς τους Εβραίους για να μάθουν και να θυμηθούν τη δόξα και την αίγλη που γνώρισε η Κοινότητά τους και προς τους Χριστιανούς για να γνωρίσουν την ιστορία και την προσφορά των συμπολιτών τους Εβραίων, με τους οποίους επί αιώνες συνυπάρχουν και συμβιώνουν αδελφικά και αρμονικά. Ο κ. Ε. Μωϋσής αφιερώνει το βιβλίο στις εξέχουσες εκείνες μορφές όλων των εποχών που με την προσφορά τους ανέδειξαν και λάμπρυναν την Εβραϊκή Κοινότητα της Λάρισας, αλλά και στις 239 αθώες ψυχές -τέκνα της Κοινότητας- που, βίαια και άδικα, η ναζιστική βαρβαρότητα αφάνισε για πάντα.

Την άριστα επιμελημένη έκδοση χαιρετίζουν με προλογικά τους σημειώματα ο δήμαρχος Λάρισας κ. Κων. Τζανακούλης και ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας κ. Μίνος Αλμπελανσής και την προλογίζει ο συγγραφέας κ. Βασίλης Μπούτος.