

ΓΕΗ ΟΡ – ΑΣ ΥΠΑΡΞΕΙ ΦΩΣ

Από τους χαρμόσυνους ύμνους του Σιμχάτ Τορά οδηγηθήκαμε στον πόνο, τις θηριωδίες και τον θάνατο χιλίων τριακοσίων αδελφών μας στο Ισραήλ.

Τίποτε δεν δικαιολογεί την σφαγή νηπίων στις αγκαλιές γονιών· ούτε νέων ανθρώπων επειδή αγαπούν την μουσική, επειδή γιορτάζουν ειρηνικά.

Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι και θλιμμένοι. Αισθανόμαστε αφόρητο πόνο αλλά και αγανάκτηση για τις πράξεις των φονιάδων. Στις 7 Οκτωβρίου γίναμε μάρτυρες του πρώτου απάνθρωπου πογκρόμ του 21ου αιώνα. Όπως για χιλιετίες ο Λαός Ισραήλ έτσι και σήμερα τα αδέρφια μας στο Κράτος του Ισραήλ θα επουλώσουν την μεγάλη αυτή πληγή. Θα ορθοποδήσουν, θα κοιτάζουν με θάρρος και αισιοδοξία το μέλλον. Την τελευταία εβδομάδα ο εχθρός αποκάλυψε σε όλο τον κόσμο το ειδεχθές και αιμοβόρο πρόσωπό του - είναι κανίβαλοι φονιάδες γερόντων, νηπίων και νέων. Οι εχθροί του Ισραήλ θα πληρώσουν τίμημα ακριβό. Οι ηρωικές ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ θα κάνουν το καθήκον τους και, τελικά, θα μετατρέψουν τον πόνο σε χαρά – γιατί αυτή είναι η μόνη λύση που έχει το Κράτος του Ισραήλ, γιατί αυτή είναι η μόνη επιλογή για όλους τους Ιουδαίους, αλλά και για όλους τους πολιτισμένους ανθρώπους που αγαπούν την ζωή και την πρόοδο.

Οι φονιάδες της Χαμάς και οι υποστηρικτές τους, έδειξαν την μαύρη και εγκληματική ψυχή τους. Έχουμε χρέος αυτό το μαύρο κακό να το εξαλείψουμε. Δεν υπάρχουν δύο πλευρές ή θέματα ισορροπίας ανάμεσα στις δυνάμεις που σήμερα συγκρούονται. Η απανθρωπιά πρέπει να εξαλειφθεί.

Οι Νομοδιδάσκαλοι στο Ταλμούδ μιλάνε συχνά για την αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Όμως, οι ίδιοι Ραβίνοι διδάσκουν επίσης πως: *Αμπά λεοργκεχά, ασκέμ λεοργκό, [δηλαδή]: Αυτόν που έρχεται να σε σκοτώσει, σήκω και εξόντωσέ τον!* Όταν αντιμετωπίζουμε ένα τόσο μεγάλο κακό, δεν επιτρέπεται να δείξουμε ευσπλαχνία και καλοσύνη. Η συγχώρεση, υπό τέτοιες συνθήκες, ισοδυναμεί με πρόσκληση για επανάληψη της τραγωδίας. Όπως εύστοχα δήλωσε αξιωματικός του Τσάαλ, «θέλησαν να φέρουν την κόλαση, και γι' αυτό θα υποστούν οι ίδιοι αυτό το κακό».

Ουκρατέμ Οτί, βεϊτπαλαλτέμ Ελάι, βεσαμάτι αλεχέμ : Και θα Με καλέσετε και θα προσευχηθείτε σ' Εμένα, και Εγώ θα σας ακούσω. (Ιερ. 29:12) Ο Θεός ήταν και θα είναι πάντα κοντά στον Λαό του. Το δίκαιο θα νικήσει. Η ζωή θα νικήσει

Στην αυριανή περασά διαβάζουμε για την Δημιουργία του κόσμου: *Βαγιόμερ Ελοήμ Γεή ορ – Και είπε ο Θεός ας γίνει φως. Και είδε ο Θεός ότι το φως είναι καλό, και διαχώρισε το φως από το σκοτάδι.* Έτσι και τώρα, μετά το σκοτάδι των φονιάδων της Χαμάς, γεή ορ -θα υπάρξει φως· φως λαμπερό, και οι καρδιές όλων των Ισραηλινών, οι καρδιές όλων των Ιουδαίων και οι καρδιές όλων των ευγενών και πολιτισμένων ανθρώπων θα φωτισθούν από το λαμπερό φως που θα εκπέμψει πάλι το Κράτος του Ισραήλ!

Απόψε δεν θα τελειώσουμε με τον ύμνο Γιγκντάλ, αλλά θα θυμηθούμε όλους τους αδικοχαμένους αδελφούς μας και θα τιμήσουμε τα ένδοξα στελέχη του Τσάαλ, διαβάζοντας την προσευχή για Ειρήνη στο Κράτος του Ισραήλ. Και θα τελειώσουμε με τον Εθνικό ύμνο του Ισραήλ. (13/10/23)