

Αγαπητοί μου,

Μέ χαρά άπευθύνομαι πρός Έσας για νά μεταφέρω τίς Σεπτές εϋχές καί Πατρικές εϋλογίες του Παναγιωτάτου Οικουμενικού ήμῶν Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου για τά έγκαίνια τής ανακαινισμένης Συναγωγής Κῶ.

Όπως γνωρίζουμε από τήν Καινή Διαθήκη, ό Απόστολος Παϋλος, μέγα καί διακεκριμένο τέκνο του Ισραήλ, σέ όποιον τόπο πήγαινε για νά κηρύξει τόν Χριστό μετά τή μεταστροφή του έπισκεπτόταν πρῶτα πρῶτα τή Συναγωγή καί εκεί, ανάμεσα στους όμοεθνείς του διακίηρυτε τόν εϋαγγελικό λόγο, καθώς θεωρούσε ότι ό Έβραϊκός Λαός έπρεπε πρῶτος νά λάβει τό μήνυμα τής Σωτηρίας έξαιτίας τής Διαθήκης πού είχε συνάψει ό Προπάτορας καί Πατριάρχης Άβραάμ μέ τόν Άγιο Θεό.

Έτσι, τό έτος 57 μ.Χ., πιθανότατα αρχές Μαΐου, ως υποστηρίζεται σέ πρόσφατη μελέτη πού δημοσιεύθηκε στό περιοδικό «Δωδεκάνησος», έφθασε στό νησί μας καί ανέλαβε δράση έπισκεπτόμενος τή Συναγωγή πού διατηρούσε ή άκμάζουσα Έβραϊκή Κοινότητα του νησιού.

Η ύπαρξη Συναγωγής τουλάχιστον στήν πόλη τής Κῶ καί στή σημερινή Καρδάμαινα, διεδραμάτισαν καίριο ρόλο στήν εϋλογημένη άπόφασή του νά αποβιβασθει σιό νησί μας καί, μαζί μέ τόν Εϋαγγελιστή Λουκά, ό όποϊος καθώς φαίνεται από τή διήγηση τῶν Πράξεων Αποστόλων τόν συνόδευε, νά κηρύξει τό Εϋαγγέλιο στίς Συναγωγές του νησιού, στίς πόλεις τής Κῶ καί στόν Πλάτανο του Ιπποκράτους, ως διασώζεται από τήν παράδοση.

Ξεκινώντας, λοιπόν, τή δράση του από μία Συναγωγή, όπως αυτή πού βρισκόμαστε σήμερα, ό Λόγος του Θεού άπλώθηκε σέ όλόκληρο τό νησί προσελκύοντας πολλούς Ιουδαίους, αλλά καί πολλούς, οί όποϊοι δέν ανήκαν στόν Ιουδαϊκό λαό. Έχοντας όμως καλή εικόνα για τούς Έβραίους κατοίκους του νησιού διατηρούσαν καλές σχέσεις μαζί τους καί δέχθηκαν ως γή άγαθή τό μήνυμα πού ξεκίνησε από τα σπλάχνα του περιουσίου λαού.

Αιώνιοι μάρτυρες του έπιτυχημένου κηρύγματος του Αποστόλου τῶν Έθνῶν στήν Κῶ είναι όλα τά παλαιοχριστιανικά μνημεία πού κοσμοϋν τό νησί μας καί μās κάνουν υπερήφανους, αλλά πρῶτα άπ' όλα οί τρεις βασιλικές, οί όποϊες συνδέονται μέ τό όνομά του καί διακηρύσσουν τήν έπιτυχία τής έπίσκεψής του μέχρι σήμερα.

Οί σχέσεις τής Έβραϊκής Κοινότητος μέ τούς Χριστιανούς κατοίκους του νησιού ήταν πάντοτε τόσο καλές, ώστε όταν έφθασε στό νησί ό πρῶτος μετά τήν Ένσωμάτωση Έπίσκοπος, ό Μητροπολίτης Κῶου Έμμανουήλ, κι έπειδή ή Μητροπολιτική Οικία ήταν κατεστραμμένη από τόν σεισμό του 1933, προσεκλήθη έγκαρδίως καί φιλοφρόνως από τούς Έβραίους ιδιοκτήτες τής περιφημης Βίλλας Μενασέ, για νά διαμείνει σέ αυτή.

Συγχαίρουμε έγκαρδίως όσους συνέβαλαν στήν άποκατάσταση τής Συναγωγής Κῶ. Ανάμεσά τους ιδιαίτερος τήν Έλλογιμωτάτη κυρία Διονυσία Τελλή-Τσιμισίη, Πρόεδρος, τόν Έλλογιμώτατο Δρα Δημήτριο Γερούκαλη, Έπιστημονικό Διευθυντή τής Αστικής Έταιρείας καί Συνεργάτη τής Έερās Μητροπόλεως Κῶου καί Νισύρου, καί τά λοιπά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τής Αστικής Έταιρείας «Ιπποκράτης». Από τουδε καί στό έξής ό εϋλογημένος αυτός χῶρος, ό όποϊος, μέ κάθε σεβασμό, χρησιμοποιειται από έτῶν για τούς εϋγενείς σκοπούς τής Έταιρείας, μετά τήν ανακαινισή του θά άποτελέσει πόλο έλξεως καί για τούς έβραϊκού θρησκεύματος έπισκέπτες τής Κῶ. Σας εϋχαριστώ!