

Σε συνέχεια επιστολής που απέστειλε το ΚΙΣΕ προς τον Τ/Σ Alpha TV σχετικά με τον ευτελισμό του Ολοκαυτώματος κατά τη διάρκεια της ζωντανής εκπομπής HAPPY DAY του Τ/Σ στις 17.1.2023, η παρουσιάστρια κα Σταματίνα Τσιμτσιλή στην εκπομπή της στις 19.1.2023 ζήτησε συγγνώμη και έκανε την ακόλουθη δήλωση.

«Με το χέρι στην καρδιά, ζητώ συγγνώμη

Θέλω λίγο την προσοχή σας, γιατί θέλω να πω ότι το Ολοκαύτωμα, όπως όλοι γνωρίζετε, και οι εκατομμύρια ζωές που χάθηκαν σε μία από τις πιο σκοτεινές σελίδες της ιστορίας θεωρείται και δικαίως ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Αυτό σαν γεγονός, είναι τόσο σοβαρό και έχει στοιχειώσει τις ζωές όλων των ανθρώπων και είναι ένα εγκλημα που δεν πρέπει να ξεχαστεί και δεν πρέπει ποτέ να επαναληφθεί.

Δεν είναι τυχαίο ότι την 27^η Ιανουαρίου έχει θεσπιστεί η Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος και αναγνωρίζεται από την Ελλάδα. Είναι κάτι παραπάνω από αυτονόητο πως κανένα αστείο, έστω και χωρίς πρόθεση και χωρίς σκοπό και ασυνείδητα και ασυναίσθητα δεν πρέπει να ταυτίζεται με αυτό το γεγονός.

Επειδή έγινε ένα λάθος από έναν συνεργάτη της εκπομπής μας και πέρασε ένα πλάνο του Άουσβιτς στη στήλη του Λευτέρη Μητσόπουλου. Με το χέρι στην καρδιά, ζητώ συγγνώμη και εκπροσωπώντας τον συνεργάτη μας που έκανε αυτό το λάθος και χωρίς πρόθεση. Φυσικά ζητώ συγγνώμη και για εμάς, γιατί ως επικεφαλής της εκπομπής οφείλω μία συγγνώμη, αν τυχόν δημιουργήθηκε κάποιος λάθος συνειρμός και στενοχωρήσαμε κάποιους ανθρώπους.

Δεν έγινε ούτε συνειδητά, ούτε επί τούτου κι εννοείται ότι όταν καταλάβαμε ότι κάτι δεν πάει καλά, νομίζω φάνηκε από την αντίδραση όλων αλλά και από την πρόθεσή μας αυτή τη στιγμή να ζητήσουμε αυτή την ειλικρινή συγγνώμη. Σημασία έχει, όταν γίνεται ένα λάθος να βγαίνουμε μπροστά να το παραδεχόμαστε και να έχουμε το θάρρος να απευθυνθούμε στους ανθρώπους που στενοχωρήσαμε και να ζητήσουμε μία ειλικρινή συγγνώμη».

Το ΚΙΣΕ απέστειλε στις 18.1.2023 στον Τ/Σ ALPHA TV την ακόλουθη επιστολή:

«Υπόψη:

-Διευθύνοντας Συμβούλου κ. **Μανώλη Δραϊνάκη,**

-Διευθυντή Προγράμματος κ. **Γιάννη Κόμπου,**

-Αρχισυντάκτριας HAPPYDAYκας **Μαίρης Παλιαλέξη,**

Αξιότιμοι,

Στην πρωινή εκπομπή Happy Day, της 17/1/23 του Σταθμού σας, η παρουσιάστρια κα Σ. Τσιμτσιλή και ο συνεργάτης της εκπομπής Λευτέρης Μητσόπουλος προέβησαν σε ένα απαράδεκτο και προσβλητικό ευτελισμό του Ολοκαυτώματος, χορεύοντας και κάνοντας αστεία με φόντο το ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης του Άουσβιτς, όπου ενάμισι εκατομμύριο Εβραίοι εξοντώθηκαν με φρικιαστικό τρόπο από τους Ναζί.

Με τη στολή του κρατουμένου, ο Λ. Μητσόπουλος έκανε χιούμορ και η παρουσιάστρια θεώρησε «μνημειώδη τον στίχο» του λαϊκού άσματος που ταίριαζε στην εικόνα, ενώ στην επαναλαμβανόμενη επισήμανση του Δημήτρη Παπανώτα, -που προφανώς ήταν ο μόνος που κατάλαβε ότι αυτό είναι το Άουσβιτς- διευκρίνισε ότι «δεν κατάλαβε ποια φυλακή είναι» και ότι «είπαμε να το προσεγγίσουμε χιουμοριστικά».

Μόνο που εκεί οι άνθρωποι ούτε χόρευαν, ούτε χιούμορ έκαναν. Εκεί οι φυλακισμένοι ομόθρησκοί μας, οι συγγενείς μας, οι φίλοι μας, οι γείτονές μας, βασανιζόντουσαν κάθε μέρα, εκεί οι άνθρωποι μετατράπηκαν σε αριθμούς χαραγμένους στο μπράτσο τους, εκεί βάνουσα θανατώθηκαν.

Η έλλειψη παιδείας της κας Τσιμτσιλή και του κ. Μητσόπουλου δεν μας αφορά. Μας αφορά το ότι χιλιάδες ακροατές της εκπομπής είδαν ότι με την εξόντωση 6 εκατομμυρίων Εβραίων της Ευρώπης, στο Άουσβιτς και στα άλλα γερμανικά στρατόπεδα εξόντωσης, μπορεί να γίνεται χιούμορ, και να ευτελίζεται με αυτόν τον τρόπο το μεγαλύτερο εγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Μας αφορά ότι χιλιάδες Εβραίοι τηλεθεατές του καναλιού σας, οικογένειες επιζώντων του Ολοκαυτώματος, προσβλήθηκαν κατάφορα, πληγωθήκαν κι εξοργίστηκαν από τη συμπεριφορά αυτή.

Το Ολοκαύτωμα αφορά όλη την ανθρωπότητα και γι' αυτό ακριβώς ο ΟΗΕ και οι χώρες ανά τον κόσμο -μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα- καθιέρωσαν την 27^η Ιανουαρίου (ημέρα απελευθέρωσης του Άουσβιτς το 1945), ως διεθνή Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος. Λίγες, λοιπόν, ημέρες πριν τη διεθνή δέσμευση για τη διατήρηση της Μνήμης, οι συντελεστές της εκπομπής σας χορεύουν τσιφτετέλι μπροστά στο Άουσβιτς! Ντροπή!

Παρότι σημειώσαμε ότι στον σύνδεσμο της εκπομπής στον ιστότοπό σας έχει 'κοπεί' το εν λόγω απόπειμα, παραμένει το γεγονός ότι οι συνέπειες των μηνυμάτων που μεταδίδει μια ζωντανή εκπομπή, είναι δύσκολο να ανατραπούν ή να διορθωθούν.

Αναμένουμε τόσο από τον σταθμό σας όσο και από την παρουσιάστριά σας τουλάχιστον μια δημόσια συγγνώμη για το ατόπημα αυτό στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος **Ααυίδ Σαλιέλ**

Ο Γεν. Γραμματέας **Βίκτωρ Ισ. Ελιέζερ»**

* Στοιχεία από [ιστοσελίδα tlife.gr](http://ιστοσελίδα.tlife.gr)