

Του Βίκτωρα Ισαάκ Ελιέξερ*, [εφημ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Γράμματα Αναγνωστών 6.6.2018](#)

Διάβασα με προσοχή το άρθρο του **Παντελή Μπουκάλα, που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Καθημερινή στις 20/5/18 με τίτλο «Η στερεοτυπική επίκληση του αντισημιτισμού»**. Ο τίτλος πράγματι εντυπωσιακός! Αλλά και αντιφατικός συνάμα. Γιατί; Μα γιατί ο ίδιος ο αντισημιτισμός, βασίζεται σε στερεότυπα που δομήθηκαν στο πέρασμα των αιώνων από θρησκευτικούς και πολιτικούς κύκλους που για να εδραιώσουν την εξουσία τους, καθιστούσαν τους Εβραίους ως τον βασικό αντίπαλο της ευρύτερης κοινωνίας που έπρεπε να απομονωθεί και να εκδιωχθεί. Και για να απομονωθούν και να εκδιωχθούν οι Εβραίοι από την Ισπανία της Ισαβέλλας, τη Τσαρική Ρωσία, τη ναζιστική Γερμανία έπρεπε να απογυμνωθούν από κάθε ηθική αξία της εποχής. Σήμερα λοιπόν έχουμε φθάσει στο σημείο να κατηγορούνται οι Ισραηλινοί και οι Εβραίοι ότι «επικαλούνται τον αντισημιτισμό στερεοτυπικά», δηλαδή, ότι χρησιμοποιούν την κατηγορία του αντισημιτισμού με τον ίδιο τρόπο που οι διώκτες τους χρησιμοποιούσαν τα στερεότυπα εναντίον τους. Ενδιαφέρουσα άποψη μόνο που δεν προσδιορίζει την ταυτότητα των διωκτών και των διωκομένων, σήμερα.

Διερωτώμαι πραγματικά, ποιοί είναι «Οι Ισραηλινοί επίσημοι», ή «ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ Ισραηλινών πολιτών και των Εβραίων της Διασποράς», που έχουν «ηθικολογήσει λογοκριτικά και ενοχοποιούν αδιακρίτως για αντισημιτισμό», όσους ασκούν κριτική ή και οξεία κριτική στην Ισραηλινή πολιτική και τη δράση του στρατού του Ισραήλ. Φυσικά θα υπάρχουν μερικοί οι οποίοι ανοήτως το επιχειρούν. Αυτοί όμως δεν είναι ούτε «Οι Ισραηλινοί επίσημοι» ούτε «η ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ Ισραηλινών πολιτών και των Εβραίων της Διασποράς», όπως διατείνεται ο κ. Μπουκάλας . Είναι απλώς μερικοί ανόητοι.

Δεν εξανίσταμαι και δεν κατηγορώ κανέναν για αντισημιτισμό, επειδή ασκεί κριτική στην πολιτική της Ισραηλινής κυβέρνησης, και μπορεί να διαφωνώ με την άποψη του κ. Μπουκάλα ότι η δράση του Ισραηλινού στρατού ήταν «φονική» και «ωμά δολοφονική», αλλά σε καμία περίπτωση δεν περνάει από τη σκέψη μου να τον κατηγορήσω για αντισημιτισμό. Η άποψη του είναι απολύτως σεβαστή, έστω και εάν προσωπικά διαφωνώ. (Το Ισραήλ δεν εξαπέλυσε καμμία απολύτως επίθεση εναντίον της Γάζας διότι είναι γνωστό ότι από το 2005 ο Ισραηλινός στρατός αποχώρησε και ουδεμία εδαφική διεκδίκηση έχει διότι ούτε ιστορικό ούτε οικονομικό δεσμό έχει με την περιοχή της Γάζας. Όταν όμως οι επικεφαλής ενός πλήθους 40000 ανθρώπων, η Χαμάς και η Τζιχάντ, απειλούν να περάσουν τα σύνορα για να «ξεριζώσουν την καρδιά κάθε Ισραηλινού» και πρόθεση τους είναι «να φθάσουν μέχρι την Ιερουσαλήμ», τότε μάλλον δεν πρόκειται για μια αθώα και ειρηνική διαδήλωση. Αυτά βέβαια δεν αποθανατίζονται στο τηλεοπτικό φακό).

Δεν συγκαταλέγομαι μεταξύ των θαυμαστών του Μπενιαμίν Νετανυάου, **η επιλογή όμως να ταυτίζονται η Ισραηλινή κυβέρνηση, ο Ισραηλινός στρατός (που στην ουσία αποτελείται από τους Ισραηλινούς πολίτες, άνδρες και γυναίκες) με το ναζιστικό καθεστώς και τους ναζί, τότε ναι, αυτό είναι αντισημιτισμός. Η σχετικοποίηση του Αουσβιτς, του τόπου που εκατομμύρια Εβραίοι βρήκαν φρικτό θάνατο , με τις άθλιες συνθήκες**

διαβίωσης των Παλαιστινίων στη Γάζα, ναι είναι αντισημιτισμός. Γιατί η ταύτιση του Ισραήλ με τους ναζί, με το «απόλυτο κακό», δεν είναι τίποτε άλλο παρά η απογύμνωση ολόκληρης της Ισραηλινής κοινωνίας από κάθε ηθική αξία προκειμένου να απονομιμοποιηθεί το ίδιο το δικαίωμα ύπαρξης της . Χωρίς ναι μεν αλλά...

Βάζουν στο στόχαστρο το Ισραήλ, που βεβαίως φέρει ευθύνη σε ένα ποσοστό για την κατάσταση που επικρατεί στη Γάζα, και εξαγνίζουν την Χαμάς που έχει επιβάλλει καθεστώς τρομοκρατίας και ανέχειας και δεν επιδιώκει τίποτε άλλο παρά να σπείρει τον θάνατο στους Ισραηλινούς πολίτες, για να δημιουργήσουν ένα κράτος αντί του Ισραήλ και όχι δίπλα στο Ισραήλ. Και δεν καταλαβαίνω γιατί αυτοί που ταυτίζουν το Ισραήλ με τους ναζί, δικαιούνται να το κάνουν στο πλαίσιο της κριτικής τους στο Ισραήλ αλλά όταν κάποιος Ισραηλινός, Εβραίος της διασποράς η μη Εβραίος, επισημαίνει ότι αυτή ακριβώς η ταύτιση είναι αντισημιτισμός τότε θεωρείται ότι «ηθικολογεί λογοκριτικά και ενοχοποιεί αδιακρίτως». **Λυπάμαι αλλά αυτό δεν είναι «στερεοτυπική επίκληση του αντισημιτισμού», είναι αντισημιτισμός.**

*Δημοσιογράφος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ:

[-ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 7.6.2018, σχόλιο Βίκτωρα Ι. Ελιέζερ: "ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟ"](#)

[-ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 20.5.2018, άρθρο ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑ: "Η ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΙΚΗ ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥ"](#)