

Κύριε διευθυντά

Ως τακτικός αναγνώστης της εφημερίδας σας θέλω να σας συγχαρώ για τους συνεργάτες σας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι έγκριτοι δημοσιογράφοι Τάκης Θεοδωρόπουλος, Παντελής Μπουκάλας και Σάκης Μουμτζής.

Συμπωματικά στο φύλλο της εφημερίδας σας της 30ής Απριλίου -Μεγάλη Τρίτη- γράφουν και οι τρεις άρθρα σχετιζόμενα με το Ισραήλ και τους Εβραίους.

Θα σχολιάσω μόνο το άρθρο του κ. Μπουκάλα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας με τίτλο«**Η Μεγάλη Εβδομάδα και ο αντιουδαϊσμός**».

Αφού αναπαράγει από τις λειτουργίες της Μ. Πέμπτης και της Μ. Παρασκευής πληθώρα απαξιωτικών και προσβλητικών επιθέτων για τους Εβραίους, ευτυχώς εντός εισαγωγικών, τελειώνει το άρθρο του γράφοντας ότι απέφυγε τον όρο «αντισημιτισμό», και προσθέτω εγώ και τους «γνωστούς» «αντισιωνισμό» και «αντιισραηλινισμό», για να μην παρεξηγηθεί.

Ετσι χρησιμοποιεί τους όρους «αντιεβραϊσμός» και «αντιουδαϊσμός».

Κάνει, δηλαδή, το «γνωστό» λάθος να διεγείρει, σε όσους τον διαβάσουν, θρησκευτικά πάθη του παρελθόντος που έχουν ήδη κριθεί από την ιστορία, δημιουργώντας την επικίνδυνη εντύπωση, πιστεύω όχι ηθελημένα, ότι οι όποιες ενέργειες του Νετανιάχου αφορούν τους «τρискаτάρατους και άθλιους» Εβραίους.

Ετσι, αφήνεται να εννοηθεί ότι «για όλα φταίνε οι Εβραίοι» από τη σταύρωση του Χριστού μέχρι τη Γάζα!

Αν αυτό δεν είναι «έξυπνος» αντισημιτισμός, τότε τι είναι;

Ας διαβάσει πάντως και τα άρθρα των συναδέλφων του κ. Τάκη Θεοδωρόπουλου και κ. Σάκη Μουμτζή, που δημοσιεύονται στο ίδιο φύλλο της εφημερίδας.

**Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου της Πορείας των Ζωντανών Επιζώντων του Ολοκαυτώματος*

ΠΗΓΗ: [ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ](#), 16.5.2024