



Από την τελετή στο Λιανοκλάδι

**Το 1988, το ΚΙΣΕ με την έγκριση του ΟΣΕ, ανέγειρε στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λιανοκλαδίου αναθηματική στήλη στη μνήμη των Ελλήνων Εβραίων που στη διάρκεια της Κατοχής εργάστηκαν στα καταναγκαστικά έργα για την αποκατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου και στη συνέχεια εκτοπίστηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα του θανάτου.**

**Το ΚΙΣΕ πληροφορήθηκε ότι αυτή η αναμνηστική στήλη μετά την ανακαίνιση του Σταθμού από την Ferrovie dello Stato Italiane Group (FSI), στην οποία πωλήθηκε η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, δεν υπάρχει πια και απέστειλε την παρακάτω επιστολή στον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών Κώστα Καραμανλή και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Φίλιππο Τσαλίδη.**

«Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας το θέμα της αφαίρεσης της αναθηματικής πλάκας από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λιανοκλαδίου, η οποία είχε τοποθετηθεί το 1988, στην μνήμη 500 Ελλήνων Εβραίων που στη διάρκεια της Κατοχής εργάστηκαν στα καταναγκαστικά έργα για την αποκατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου και στη συνέχεια εκτοπίστηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα του θανάτου, βρίσκοντας τραγικό τέλος, μαζί με τα έξι εκατομμύρια των Εβραίων της Ευρώπης, θυμάτων του Ολοκαυτώματος.

Θα παρακαλούσαμε για την διερεύνηση του θέματος και για τις ενέργειές σας προκειμένου να επανατοποθετηθεί το Μνημείο στον σιδηροδρομικό σταθμό Λιανοκλαδίου, μια ενέργεια που θα αποκαταστήσει τον σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος και τη δέσμευση στη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τις ενέργειές σας και παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε σχετικά.

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος ΔΑΥΙΔ ΣΑΛΤΙΕΛ

Ο Γεν. Γραμματέας ΒΙΚΤΩΡ ΙΣ. ΕΛΙΕΖΕΡ»