

Με την ευκαιρία των μεγάλων εβραϊκών εορτών της Πρωτοχρονιάς (Ρος Ασανά) και της Ημέρας του Εξιλασμού (Γιομ Κιπούρ), ο πρόεδρος της Εβραϊκής Κοινότητας της Βενεζουέλας έστειλε στις Κοινότητες της Διασποράς το παρακάτω μήνυμα:

«Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ευχαριστώ για τις ευχές σας με αφορμή το νέο έτος 5774.

Αυτή είναι μια περίοδος για περισυλλογή. Σε αντίθεση με άλλες γιορτές, το Ρος Ασανά δεν έχουμε καμία ιστορία, καμία μνήμη, καμία ειδική περίπτωση για να θυμηθούμε, γι' αυτό δράττουμε την ευκαιρία στην Κοινότητά μας για να γιορτάσουμε, αλλά και να προβληματιστούμε.

Αυτή την περίοδο υπενθυμίζουμε στο λαό της Βενεζουέλας ότι η καταγωγή και ο τόπος γέννησης των ανθρώπων δεν έχουν σχέση με την πίστη και ότι η πίστη είναι απλά μια μορφή έκφρασης σεβασμού και θαυμασμού του Θεού που ενστερνιστήκαμε από τους γονείς μας. Μοιάζει με το όνομα που έχουμε, για το οποίο δεν είχαμε την δυνατότητα της επιλογής. Εν τούτοις, ο Ιουδαϊσμός καθοδηγείται από την αγάπη για το γείτονα και είναι μια θρησκεία που πάνω από όλα έχει την ηθική ως βάση της σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Στις δύσκολες εποχές που διανύει η Κοινότητά μας, λόγω του νέου φαινομένου που παρουσιάστηκε στην χώρα μας και αποκαλείται «Εβραϊοφοβία», αλλά και λόγω της έντονης εκστρατείας για την απονομιμοποίηση του Κράτους του Ισραήλ, μια χώρα με την οποία η Κοινότητά μας πάντα θα έχει δεσμούς, η στάση, το παράδειγμα και η αλληλεγγύη σας αποτελούν ανακούφιση και έμπνευση να συνεχίσουμε τον αγώνα μας έχοντας ως κοινό σκοπό την ευημερία της Εβραϊκών Κοινοτήτων της Διασποράς.

Ας είναι αυτό το έτος γεμάτο υγεία, ευτυχία και ευημερία και ο Θεός ας σας ανταμείψει για τις προσπάθειές σας με μια καλή είδηση για σας και την οικογένειά σας.

Ελπίζω να συναντηθούμε σύντομα κατά την επόμενη συνεδρίαση του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συνεδρίου.

Σανά Τοβά και Τοβά Χατιμά Γκμαρ

David Bittan Obadia, Πρόεδρος Εβραϊκής Κοινότητας της Βενεζουέλας».