



Ο Ronald S. Lauder γράφει για την επανέναρξη της εβραϊκής ζωής

Σε άρθρο του στην Jerusalem Post (23 Απριλίου 2020) ο Πρόεδρος του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συνεδρίου, WJC, Ρόναλντ Λόντερ κοιτάει το μέλλον και γράφει για τα επιτακτικά ζητήματα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο παγκόσμιος εβραϊσμός καθώς οι εβραϊκές κοινότητες σταδιακά θα επιστρέφουν στη νέα κανονικότητα της εποχής του κορωνοϊού. Παρακάτω δημοσιεύουμε τα κυριότερα σημεία που είναι εστιασμένα στις προκλήσεις και τις μελλοντικές ανάγκες:

«...Τώρα, που η πανδημία έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της και τείνει να αποκλιμακωθεί, πρέπει να κοιτάξουμε το αύριο, έχοντας υπόψη μας τις επιπτώσεις της πανδημίας στον παγκόσμιο εβραϊσμό, στο εγγύς και στο απώτερο μέλλον.

Τους επόμενους μήνες, ο παγκόσμιος εβραϊσμός θα κληθεί να αντιμετωπίσει την ίδια πρόκληση με ολόκληρη την ανθρωπότητα: πώς να προστατεύσουμε τη ζωή και την ευημερία μας καθώς επανερχόμαστε στη δουλειά και την δραστηριότητά μας. Προκειμένου να βρούμε τη σωστή ισορροπία στη ζωή μας υπό τη σκιά του κορωνοϊού, πρέπει να επιδείξουμε σύνεση, εφευρετικότητα, αυτοπειθαρχία και δημιουργικότητα. Ταυτόχρονα θα πρέπει να βρούμε νέους τρόπους εκπαίδευσης των παιδιών μας και διεξαγωγής της κοινοτικής ζωής. Η κοινωνική απόσταση -την οποία είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόζουμε- πρέπει να γίνει εργαλείο για τη σύσφιξη κοινωνικών σχέσεων και το χτίσιμο κοινοτικών δεσμών. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι η εβραϊκή ζωή δεν θα εξασθενήσει, αλλά θα ενδυναμωθεί.

Η δεύτερη πρόκληση είναι η αλληλεγγύη. Όπως κάθε οικογένεια, έτσι και η ευρύτερη οικογένεια του παγκόσμιου εβραϊσμού δοκιμάζεται σε περίοδο κρίσης. Με δεδομένο τους κινδύνους που μας περιβάλλουν, είναι επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας μιας δυνατής και ενωμένης παγκόσμιας εβραϊκής κοινότητας. Τώρα είναι η ώρα για ενότητα, αρμονία και αναγέννηση της εβραϊκής αλληλεγγύης.

Ο αντισημιτισμός είναι και αυτός μία ακόμη πρόκληση. Τα τελευταία χρόνια αναβιώνει μια από τις παλαιότερες και πλέον μισητές μάστιγες που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα: το μίσος κατά των Εβραίων. Με τις σημερινές συνθήκες η κατάσταση επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο.

Σήμερα, υπάρχουν εκείνοι που κατηγορούν τους εβραίους για την εξάπλωση του κορωνοϊού, και στη συνέχεια θα υπάρξουν εκείνοι που θα κατηγορήσουν τους εβραίους για την επακόλουθη σοβαρή οικονομική κρίση. Σε αυτό το μέτωπο δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συμβιβασμού. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Πρέπει να προστατέψουμε κάθε εβραίο και κάθε εβραϊκή κοινότητα που βρίσκεται σε κίνδυνο. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε το μόνο μέσο που μπορεί να εξαλείψει τον ιό του αντισημιτισμού: τη δύναμη, τη δύναμη και ακόμα περισσότερη δύναμη. Μόνον αν είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την αναβίωση του μίσους που μας απειλεί.

Άλλη μία **πρόκληση αφορά το Κράτος του Ισραήλ.** Τους τελευταίους μήνες, το Ισραήλ αντιμετώπισε την πανδημία με αξιοθαύμαστο τρόπο. Εντόπισε την απειλή νωρίτερα απ' όλους, θέσπισε αυστηρά μέτρα και ενίσχυσε το σύστημα υγείας (το οποίο έχει λάβει επαίνους διεθνώς).

Οι προκλήσεις του 2020 είναι πολλές και για να αντιμετωπιστούν θα πρέπει ο παγκόσμιος εβραϊσμός να προετοιμαστεί και να οργανωθεί απ' την αρχή.

Η πρώτη επιτακτική ανάγκη είναι η φιλόδοξη πρωτοβουλία παροχής ιατρικής βοήθειας σε εβραϊκές κοινότητες που έχουν χτυπηθεί από τον κορωνοϊό, τόσο από το Ισραήλ, όσο και γενικότερα. Η δεύτερη ανάγκη είναι η δημιουργία μίας διεθνούς προσπάθειας καταπολέμησης του αντισημιτισμού, όπου και αν εμφανίζεται.

Χρειάζονται επίσης συντονισμένα μέτρα ώστε οι εβραϊκές κοινότητες που ξεπέρασαν την επιδημία χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, να βοηθήσουν όσες αντιμετώπισαν σοβαρά θέματα υγείας των μελών τους.

Πρέπει πάνω απ' όλα ν' ανανεώσουμε την πίστη μας στο μήνυμα «ένας για όλους και όλοι για έναν». Πρέπει να «αγκαλιάσουμε» και πάλι την αμοιβαία υπευθυνότητα και την αγάπη.

ΠΗΓΗ: [Jerusalem Post](https://www.jpost.com), 23.4.2020