



Στις 2-7 Μαΐου 2024 είχα την τιμή να συμμετάσχω στο March of the Living για πρώτη φορά στη ζωή μου.

Ένα μικρό group Ελλήνων Εβραίων εντάχθηκε στην αποστολή του Ηνωμένου Βασιλείου και ξεκινώντας από τη Βαρσοβία αρχίσαμε το ταξίδι μας από τα απομεινάρια του εβραϊκού γκέτο. Υπό την καθοδήγηση της ξεναγού μας περπατήσαμε το Path of Heroism, το οποίο περιλαμβάνει διάφορα σημαντικά μνημεία και τοποθεσίες για τους Εβραίους της Βαρσοβίας κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, και ειδικότερα μέσα στο γκέτο. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης αυτής ακούγαμε ιστορίες για προσωπικότητες που συμμετείχαν στην μεγάλη εξέγερση του γκέτο της Βαρσοβίας το 1943.

Στη συνέχεια κατευθυνθήκαμε στο Lublin όπου περιηγηθήκαμε σύντομα στην πόλη και στο στρατόπεδο συγκέντρωσης που βρίσκεται εκεί, το Majdanek.

Στο δρόμο προς την Κρακοβία σταματήσαμε για να επισκεφθούμε το δάσος δίπλα στο χωριό Zbylitowska Góra, όπου βρίσκεται ο μαζικός τάφος 10.000 ανθρώπων, Εβραίων και μη, που εκτελέστηκαν από τους Ναζί. Στην Κρακοβία είχαμε την ευκαιρία να δούμε μέσα από ένα walking tour το Kazimierz, παλιές συναγωγές και σημαντικά ιστορικά σημεία της πόλης.

Την Κυριακή επισκεφθήκαμε το στρατόπεδο Auschwitz-Birkenau, το οποίο ξαναείδαμε τη Δευτέρα όταν συμμετείχαμε στην πορεία μνήμης.

Καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε τις μαρτυρίες επιζώντων και να συμμετάσχουμε σε reflection sessions, όπου μοιραζόμασταν τις σκέψεις μας και τα συναισθήματα μας πάνω στα καινούρια μας βιώματα. Αυτό το ταξίδι ήταν ανεκτίμητης αξίας και θα έπρεπε να το βιώνει κάθε άνθρωπος. Μου δημιούργησε πληθώρα σκέψεων, πολλές από τις οποίες ακόμα επεξεργάζομαι, καθώς δέχθηκα σε ένα σύντομο διάστημα ημερών τόσα πολλά έντονα ερεθίσματα. Είμαι πολύ ευγνώμων που είχα τη στήριξη να συμμετάσχω και που περιτριγυρίζόμουν από ένα τόσο όμορφο group ομοθρήσκων μου.

Επιπλέον, εκ μέρους όλων των Ελλήνων συμμετεχόντων, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες μας προς την αποστολή του Ηνωμένου Βασιλείου, March of the Living UK, καθώς και τον ιδρυτή και πρόεδρο της, Scott Saunders, για τη φιλοξενία που μας επιφύλαξαν.

Ζίνα Μπενουζίλιο