



Την Τετάρτη 6

Σεπτεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο Μάτσανι (σημερινό Κρουονέρι) Κορινθίας, εκδήλωση προς τιμήν των κατοίκων της περιοχής και του πατέρα-Αθανασούλη, ηγετικής φυσιογνωμίας του χωριού Μάτσανι κατά την διάρκεια της Κατοχής, ο οποίος ενίσχυσε με σθένος τους κατοίκους στην πρωτοβουλία τους να κρύψουν την εβραϊκή οικογένεια Αβραάμ Καμχή και να τους προστατεύσουν με αυταπάρνηση μέχρι την απελευθέρωση.

Η ιστορία της διάσωσης της οικογένειας ξεκίνησε όταν τον Νοέμβριο του 1943, το ΕΑΜ Αθήνας, έστειλε μέσω του τοπικού ΕΑΜ την οικογένεια Καμχή -συνολικά πέντε ανθρώπους, τον Αβραάμ Καμχή και την σύζυγό του Φρίντα, τα δύο παιδιά τους, Γεχεέλ και Ρίφκα και τον αδελφό του Αβραάμ - στο χωριό Μάτσανι, το οποίο προσφερόταν για την διάσωσή τους, αφού βρισκόταν υπό την μερική κυριαρχία του ΕΛΑΣ. Το χωριό δέχτηκε τους καταδιωκόμενους και τους έκρυψε με αυταπάρνηση και κίνδυνο της ζωής των κατοίκων του, ως την απελευθέρωση, τον Οκτώβρη του 1944.

Στην τιμητική εκδήλωση παρέστησαν πενήντα μέλη της ευρύτερης οικογένειας Καμχή και Γιάκομπ που ήρθαν από το Ισραήλ, καθώς και κάποιοι συγγενείς τους από την Αθήνα. Παρέστησαν επίσης, ο επικεφαλής της Οργάνωσης «Filoxenia» κ. Πάνος Πούλος και ο πρόεδρος του Δημοτικού διαμερίσματος Κρουονερίου κ. Κώστας Ραφτόπουλος. Επισκέφθηκαν όλοι μαζί τα σημεία στα οποία οι κάτοικοι του Κρουονερίου είχαν κρύψει την εβραϊκή οικογένεια (εκκλησία στο Ραφομάτι, «σπηλιά Καραμάνου», οικία Δημόπουλου).

Η τιμητική ημερίδα συνεχίστηκε με την εκδήλωση εγκαινίων του αμφιθεάτρου το οποίο ανακατασκευάστηκε με έξοδα των οικογενειών Γεχεέλ Κίμχη (ο Γεχεέλ απεβίωσε στις 10 Μαρτίου 2017) και Ρίφκας και Μπίνι Γιάκομπ, ως δωρεά ευγνωμοσύνης προς το χωριό. Την εκδήλωση των εγκαινίων χαιρέτισε ο πρόεδρος του Δημοτικού Διαμερίσματος Κρουονερίου κ. Ραφτόπουλος και ο Δήμαρχος Συκιωνίων κ. Σ. Σταματόπουλος, ενώ διαβάστηκε και κείμενο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος.

Μεταξύ των παρισταμένων ήταν εκπρόσωποι της Εκκλησίας και δημοτικοί σύμβουλοι. Τον λόγο πήρε και η ίδια η Ρίφκα Καμχή, η οποία μίλησε για την πράξη της διάσωσης παραθέτοντας εδάφιο από την Τора και χαρακτηρίζοντας την πράξη αυτή ως προσπάθεια του «καλού»· είπε χαρακτηριστικά ότι ο Θεός δεν έπλασε όλους τους ανθρώπους καλούς σε μια ευδαίμονα κοινωνία, αλλά τους άφησε να δημιουργήσουν και να κερδίσουν την καλοσύνη, και αυτό το έκαναν οι κάτοικοι του Μάτσανι στις δύσκολες εκείνες εποχές με κίνδυνο της ζωής τους.

Τόσο η επίσκεψη της θης Ιουνίου όσο και η τιμητική ημερίδα της θης Σεπτεμβρίου, έχουν βιντεοσκοπηθεί επαγγελματικά για τις ανάγκες ειδικού ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί στο Ισραήλ και στην Ελλάδα.