



SIMON WIESENTHAL & JOSEPH WECHSBERG (επιμέλεια)

ΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ, Τα απομνημονεύματα του Simon Wiesenthal

Μετάφραση Γεωργία Μίχα, Εκδόσεις Παπαδόπουλος, Αθήνα Μαΐος 2021

Όταν οι σύμμαχοι απελευθέρωσαν το στρατόπεδο συγκέντρωσης Μάουτχουζεν, ο Simon Wiesenthal ήταν ανάμεσα στους επιζώντες μέσα σε ένα κτίριο γεμάτο πτώματα. Χάνοντας τη σύζυγο και την οικογένειά του στον πόλεμο και στους θαλάμους αερίων, ο Wiesenthal έβαλε σκοπό της ζωής του να ανακαλύψει και να συλλάβει τους ναζί εγκληματίες πολέμου που είχαν σκορπιστεί και κρύβονταν σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να τους οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης.

Ο Wiesenthal έμεινε στην ιστορία ως ο άνθρωπος που ανακάλυψε το κρησφύγετο του Adolf Eichmann στη Νότια Αμερική, ως ένας επίμονος, ακαταπόνητος, ίσως υπερβολικά αφοσιωμένος ερευνητής. Τον αποκάλεσαν «εμμονικό εκδικητή» και «ανηλεή κυνηγό» των ναζί, όμως το πορτρέτο του από τον Joseph Wechsberg, δημοσιογράφο του The New Yorker, σκιαγραφεί ακριβώς το αντίθετο: έναν συμπονετικό άνθρωπο που δεν δίστασε να θέσει τη ζωή και την ψυχική του υγεία σε κίνδυνο, να θυσιάσει τα πάντα, προκειμένου να προστατέψει τους συνανθρώπους του και να φροντίσει ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και όλα αυτά σε πείσμα των εναπομεινάντων υποστηρικτών των ναζί, κάποιων κυβερνήσεων που δεν έβλεπαν με καλό μάτι την προσπάθειά του, αλλά και του μεγαλύτερου εχθρού στο πέρασμα του χρόνου: της λήθης.

Μια συγκλονιστική ιστορία που μπορεί να διαβάζεται ως αστυνομικό θρίλερ, είναι όμως πολύ περισσότερα από αυτό.

Wiesenthal Simon

Ο επιζών του Ολοκαυτώματος Simon Wiesenthal έχει μείνει στην ιστορία με την επωνυμία «ο κυνηγός των Ναζί». Αφιέρωσε τη ζωή του στον εντοπισμό φυγάδων εγκληματικών του ναζιστικού καθεστώτος, συλλέγοντας πληροφορίες ώστε να μπορούν να προσαχθούν σε δίκη.

Μεταξύ άλλων, έπαιξε ρόλο στον εντοπισμό του Adolf Eichmann, ο οποίος συνελήφθη στο Μπουένος Άιρες το 1960, και συνεργάστηκε στενά με το αυστριακό Υπουργείο Δικαιοσύνης για να προετοιμάσει ένα φάκελο για τον Franz Stangl, ο

οποίος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη το 1971. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες υποθέσεις του ήταν αυτή του Γιόζεφ Μένγκελε, τον οποίο ο Wiesenthal είχε εντοπίσει το 1960 να κρύβεται στην Κύθνο, ο οποίος, όμως, δε συνελήφθη τελικά ποτέ.

Κατά τη διάρκεια της ζωής του, ο Wiesenthal δέχθηκε πολλές απειλές κατά της ζωής του και επιβίωσε βομβιστικής επίθεσης. Ήταν υποψήφιος για Νόμπελ Ειρήνης το 1985. Πέθανε στις 20 Σεπτεμβρίου 2005, σε ηλικία 96 ετών και ετάφη στην Χερτσλίγια στο Ισραήλ.

Wechsberg Joseph

Ο Joseph Wechsberg (1907-1983) ήταν Τσέχος Εβραίος που, μαζί με τη σύζυγό του, έλαβε πολιτικό άσυλο το 1939 από τις ΗΠΑ, όταν η Γερμανία εισέβαλε στην τότε Τσεχοσλοβακία. Έχασε τη μητέρα του στο Άουσβιτς. Συγγραφέας, δημοσιογράφος και μουσικός, αρθρογραφούσε -μεταξύ άλλων- και στο The New Yorker. Το 1967 εξέδωσε μαζί με τον Simon Wiesenthal τα απομνημονεύματα του τελευταίου.

ΠΗΓΗ: [Εκδόσεις ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ](#)