

Στις 6.2.2014 επισημοποιήθηκε από τις ηγεσίες του ΑΠΘ και της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης η επαναλειτουργία της έδρας Εβραϊκών Σπουδών. Η λειτουργία της έδρας είχε διακοπεί από τη δικτατορία του Μεταξά.

Η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης για την ίδρυση της Έδρας Εβραϊκών Σπουδών στο ΑΠΘ και την ανέγερση Μνημείου εντός της πανεπιστημιούπολης εξέδωσε το ακόλουθο δελτίο τύπου:

Στις 6-2-2014, ο Πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης κ. Δαβίδ Σαλιτιέλ και ο Αντιπρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης κ. Λάζαρος Σεφικά συναντήθηκαν με τον Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Ιωάννη Μυλόπουλο και τον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής κ. Μίλτο Παπανικολάου στα γραφεία της Πρυτανείας του ΑΠΘ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, που έλαβε χώρα σε εξαιρετικό κλίμα, επισημοποιήθηκε η ίδρυση της έδρας Εβραϊκών Σπουδών και η ανέγερση μνημείου στο χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο αναπτύχθηκε στο χώρο που κατελάμβανε, μέχρι το 1943, το παλαιό Εβραϊκό νεκροταφείο της πόλης.

Η έναρξη λειτουργίας της έδρας προγραμματίζεται για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Οι απαιτούμενοι πόροι για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας αυτής θα καλυφθούν με την οικονομική στήριξη της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης.

Η Ισραηλιτική Κοινότητα θεωρεί πως η δημιουργία της έδρας Εβραϊκών Σπουδών, η οποία λειτουργούσε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και καταργήθηκε επί δικτατορίας Μεταξά, θα αποτελέσει ένα ακόμη βήμα για την προβολή της μακράιωνης παρουσίας των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, στοιχείων που συνδέθηκαν με την Κοινότητα όπως η Ισπανοεβραϊκή γλώσσα αλλά και των κορυφαίων φυσιογνωμιών των γραμμάτων, όπως ο Γιοσέφ Νεχαμά, που αναδείχθηκαν από τους κόλπους της.

Στα πλαίσια της συζήτησης επιβεβαιώθηκε επίσης η ανέγερση μνημείου εντός της Πανεπιστημιούπολης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η διαδικασία για την επιλογή του μνημείου βρίσκεται σε εξέλιξη και επιθυμία και των δύο πλευρών, όπως αυτή διατυπώθηκε στη συνάντηση, είναι αυτή να ολοκληρωθεί σύντομα.

Πηγή: [Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, 6.2.2014](#)