



Τα

Ελληνικά Ταχυδρομεία εξέδωσαν και κυκλοφόρησαν από τις 16 Μαΐου 2018 την Αναμνηστική Σειρά γραμματοσήμων - φεγιέ «Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων». Η Σειρά αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής στους Έλληνες πολίτες που, λόγω του θρησκευμάτος τους, εξοντώθηκαν από τους Ναζί. Πενήντα χιλιάδες αθώες ψυχές από όλη την Ελλάδα οδηγήθηκαν στα στρατόπεδα Άουσβιτς - Μπίρκεναου. Το 96% των μελών της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης, δηλαδή 46.091 άνθρωποι, εστάλησαν τον Μάρτιο του 1943 στο Άουσβιτς. Επέστρεψαν μόνο 1.950 άτομα.

Η έκδοση αποτελείται από τρία φεγιέ διαστάσεων 70X85mm που περιλαμβάνουν από ένα γραμματόσημο 35 X 45 mm. Τα φεγιέ είναι αριθμημένα και διατίθενται αποκλειστικά σε σετ, στην τιμή των 4,50 € ανά σετ. Οι παραστάσεις που έχουν επιλεγεί είναι: Το μνημείο του Ολοκαυτώματος, η Συναγωγή Μοναστηριωτών, το Μουσείο Ολοκαυτώματος της Ελλάδας. Κυκλοφορούν επίσης και εικονογραφημένοι φάκελοι πρώτης ημέρας κυκλοφορίας που έχουν παράσταση σχετική με το θέμα της σειράς.

Η σειρά κυκλοφόρησε στις 16 Μαΐου 2018 και θα διατίθεται από τα Ταχυδρομικά Καταστήματα μέχρι να εξαντληθεί. Τα γραμματόσημα παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της βιβλιοπαρουσίασης του βιβλίου του Γ. Πηλιχού «ΑΟΥΣΒΙΤΣ Αριθμός Μελλοθανάτου», που έγινε στις 16.5.18, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Π. Παυλόπουλου και του Υπουργού ΨΗΠΤΕ Ν. Παππά.

Ο κ. Δαβίδ Σαλιτιέλ, Αντιπρόεδρος του Παγκοσμίου Εβραϊκού Συνεδρίου, Πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος & της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, αναφέρει σχετικά:

«Η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης όπως έχει διατυπωθεί από ιστορικούς υπήρξε η σημαντικότερη μεταξύ των δεκάδων οργανωμένων Κοινοτήτων που δημιουργήθηκαν από την αρχαιότητα μέχρι το Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα και συγκαταλέγονταν μεταξύ των σημαντικότερων Εβραϊκών Κοινοτήτων της Διασποράς. Η εγκατάσταση 20.000 Εβραίων από την Ισπανία το 1492 στη Θεσσαλονίκη λειτούργησε καταλυτικά, στους αιώνες που ακολούθησαν, για την πρόοδο της «Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων». Η εισβολή των Ναζί στη Θεσσαλονίκη στις 9 Απριλίου 1941 έμελλε να αποτελέσει την αρχή του τέλους για αυτό το θαυμαστό οικοδόμημα που οι προγονοί μας δημιουργούσαν σε βάθος αιώνων. Οι Ναζί προσπάθησαν να σβήσουν κάθε ίχνος Εβραϊκής παρουσίας από την πόλη και οδήγησαν το 96% των μελών της Κοινοτήτάς μας, 50.000 αθώες ψυχές στα στρατόπεδα Άουσβιτς και Μπίρκεναου. Συνολικά δολοφονήθηκε το 86% των Εβραίων από όλη την Ελλάδα. Η ειδική σειρά των ΕΛΤΑ αποτελεί ένα ελάχιστο φόρο τιμής στους Έλληνες πολίτες που εξοντώθηκαν το 1943 λόγω του

θρησκευμάτός τους, σε όσα είχαν δημιουργήσει αυτοί και οι πρόγονοί τους, στους λίγους που επέζησαν και είχαν τη δύναμη να χαράξουν το παρόν και το μέλλον του Ελληνικού Εβραϊσμού».

ΣΧΕΤΙΚΑ:

[-Ιστότοπος ΕΛ.ΤΑ](#)

[-Ιστότοπος ΚΙΣΕ](#)