

Αγαπητοί μας ομόθρησκοι,



Η ανθρωπότητα βιώνει μια από τις πλέον δύσκολες περιόδους μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με χιλιάδες νεκρούς, θύματα του κορονοϊού Covid-19, και εκατομμύρια ανθρώπους να μένουν περιορισμένοι στα σπίτια τους και να εφαρμόζουν τα μέτρα προφύλαξης που επιβάλλονται από την επιστημονική κοινότητα.

“Pikouach Nefesh”, είναι ο «έλεγχος, η διάσωση της ζωής», που υιοθετεί ως ανώτατη αξία η Εβραϊκή θρησκεία και υπερισχύει κάθε άλλης εντολής. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι ο ίδιος ο Αρχιραβίνος του Ισραήλ έκδωσε και σχετική ερμηνευτική απόφαση ότι **οι οδηγίες προφύλαξης και προστασίας του υπουργείου υγείας πρέπει να εφαρμόζονται από όλους γιατί ακριβώς υπηρετούν την αξία της φράσης “Pikouach Nefesh”**.

Εμείς, στο Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος, από την πρώτη κιόλας μέρα που ο ιός κτύπησε την πόρτα της χώρας μας, στις 27 Φεβρουαρίου, αποφασίσαμε το κλείσιμο των συναγωγών στη Βέροια, στα Χανιά και στη Ρόδο και εκδώσαμε σχετική εγκύκλιο συστήνοντας σε όλες τις Ισραηλιτικές Κοινότητες να κλείσουν τις συναγωγές και τα Κοινοτικά κέντρα. Τόσο το ΚΙΣΕ όσο και οι Κοινότητες ανέβαλλαν όλες τις κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις που έχουν προγραμματισθεί για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο.

Ταυτόχρονα, όμως, και με την υποστήριξη της Διοικητικής Υπηρεσίας του ΚΙΣΕ, βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία τόσο με τις Κοινότητές μας όσο και με τους διεθνείς εβραϊκούς οργανισμούς ώστε με ενότητα και αλληλεγγύη να αντιμετωπίσουμε τον επιθετικό αυτό ιό και τις επώδυνες συνέπειες που ενδεχομένως θα διαταράξουν την ευημερία των ευπαθών ομάδων.

Το Πέσσαχ πλησιάζει... Είμαστε βέβαιοι ότι οι Κοινότητές μας έχουν μεριμνήσει για την ασφαλή διανομή της «Ματσά», των προβλεπόμενων «άζυμων» και των κρασιών για το κιντούς. Ο λαός μας ήξερε να γιορτάζει το Πέσσαχ και κάτω από πολύ πιο αντίξοες συνθήκες. **Γνώμονας για το φετινό Σέντερ πρέπει να είναι η ασφάλεια της υγείας όλων των ομοθρήσκων μας και η πιστή εφαρμογή των οδηγιών του Υπουργείου Υγείας της χώρας μας. Διότι υπερέχει η αξία της ζωής, «Pikouach Nefesh».**

Η σκέψη όλων μας είναι δίπλα σε όλους τους ομοθρήσκους μας που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες: **Ας μοιραστούμε μαζί τους τη συμπαράστασή μας, ας προσφέρουμε λίγες στιγμές συντροφιάς, ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά, στους παππούδες και γιαγιάδες μας, στους ηλικιωμένους γονείς, στους συνανθρώπους μας που ζουν μόνοι, και να ευχηθούμε στο τέλος αυτής της περιπέτειας να ξανασμίξουμε όλοι μαζί, γεροί και δυνατοί.**

«Μένουμε σπίτι» για να είμαστε όλοι καλά. Να είστε πάντα καλά.

Αθήνα, 17.3.2020

Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος

Ο Πρόεδρος **Ααβίδ Σαλιέλ**

Ο Γενικός Γραμματέας **Βίκτωρ Ισ. Ελιέζερ**