



Στην εφημερίδα «Χανιώτικα νέα» δημοσιεύθηκε μια ανακοίνωση της "Πρωτοβουλίας ενάντια στη Ξενοδοχοποίηση των Μνημείων στον Λόφο Καστέλι", όπου μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

"...Ταυτόχρονα, στέλνει μήνυμα και προς «τον επονομαζόμενο "επενδυτή" να μην προχωρήσει στους σχεδιασμούς του διότι θα βρει αντιμετώπιση ολόκληρη την τοπική κοινωνία η οποία θα χρησιμοποιήσει όλα τα νόμιμα μέσα για την αποτροπή της κατάληψης των Μνημείων στο Λόφο Καστέλι. Θα ενημερώσουμε, επίσης, τις αρμόδιες ισραηλινές αρχές στην Ελλάδα και τους φορείς ελληνο-ισραηλινής συνεργασίας για την επιχειρούμενη κατάληψη των Μνημείων της πόλης από ισραηλινών συμφερόντων εταιρεία υπενθυμίζοντας σε αυτές πως η χανιώτικη κοινωνία όχι μόνο σεβάστηκε την "Συναγωγή" αλλά συνέβαλε αποφασιστικά στην αναστήλωση και λειτουργία της».

Το απόσπασμα αυτό προκάλεσε πολλές αντιδράσεις με αποκορύφωμα την ηχηρή παρέμβαση του [Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων Γιώργου Καλαντζή](#), που για ακόμη μια φορά αποδεικνύει ότι με τη στάση του τιμάει την Ελληνική Πολιτεία.

Για το ίδιο θέμα αυτό είχε αντιδράσει και ο [γενικός γραμματέας του ΚΙΣΕ κ. Βίκτωρ Ι. Ελιέζερ](#), ο οποίος [ανάρτησε στις 20 & 27.12.2020 στο facebook τα σχόλια που ακολουθούν.](#)

• ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ:

«Κύριε διευθυντά,

στην ιστοσελίδα της εφημερίδας σας δημοσιεύθηκε στις 18/12/2020 ένα άρθρο με τίτλο "Ο αγώνας συνεχίζεται για τον Λόφο Καστέλι", όπου δημοσιεύονται αποσπάσματα από ανακοίνωση της "Πρωτοβουλίας ενάντια στη ξενοδοχοποίηση των μνημείων στο Λόφο Καστέλι".

Ένα από αυτά είναι το εξής: «Θα ενημερώσουμε, επίσης, τις αρμόδιες ισραηλινές αρχές στην Ελλάδα και τους φορείς ελληνο-ισραηλινής συνεργασίας για την επιχειρούμενη κατάληψη των Μνημείων της πόλης από ισραηλινών συμφερόντων εταιρεία υπενθυμίζοντας σε αυτές πως η χανιώτικη κοινωνία όχι μόνο σεβάστηκε την "Συναγωγή", αλλά συνέβαλε αποφασιστικά στην αναστήλωση και λειτουργία της».

Τα περί σεβασμού της Συναγωγής Ετζ Χαγίμ (οι συναγωγές έχουν όνομα, δεν είναι ανώνυμες), εάν με αυτό εννοούν ότι δεν καταπατήθηκε για να μετατραπεί σε κάτι άλλο ή δεν γκρεμίστηκε, ασφαλώς είναι αληθή. Αλλά περισσότερο αληθές είναι ότι ο πραγματικός σεβασμός εκδηλώθηκε με την αναστήλωση και την επαναλειτουργία της, η οποία οφείλεται κυρίως σε έναν άνθρωπο, τον αείμνηστο Νίκο Σταυρουλάκη.

Η Συναγωγή Ετζ Χαγίμ είναι μια ελληνική Συναγωγή και, συγχρόνως, ένα ελληνικό μνημείο. Δεν ανήκει ούτε συνδέεται είτε με «ισραηλινούς επενδυτές» είτε με «ισραηλινές αρχές». Όταν, λοιπόν, οι συγγραφείς της ανακοίνωσης της "Πρωτοβουλίας" γράφουν περί ενημέρωσης των «ισραηλινών αρχών» ή των «ισραηλινών επενδυτών» στην πραγματικότητα -και ανεξάρτητα από τις προθέσεις τους- καλλιεργούν έναν υπόρρητο αντισημιτισμό και, ταυτοχρόνως, στοχοποιούν τη Συναγωγή Ετζ Χαγίμ.

Ας θέσουμε ορισμένα απλά ερωτήματα για να γίνει κατανοητό πού οδηγούν αυτά που αναφέρει η "Πρωτοβουλία". Εάν οι «ισραηλινοί επενδυτές» επιμένουν στα σχέδια τους, τότε η χανιώτικη κοινωνία θα σταματήσει να σέβεται την Συναγωγή; Και τι σημαίνει αυτό; Δεν είναι μια έμμεση αλλά σαφής απειλή; Γιατί θα ενημερωθούν οι «ισραηλινές αρχές» αφού η Συναγωγή δεν ανήκει στο Ισραήλ; Εάν στο μέλλον οι ελληνο-ισραηλινές σχέσεις μεταβληθούν προς το δυσμενέστερο, τότε η Συναγωγή θα πρέπει να σταματήσει να υπάρχει;

Η Συναγωγή Ετζ Χαγίμ, όπως και το Μνημείο για τα θύματα του Τάναϊς, δεν είναι ούτε μέσα διαπραγμάτευσης -και πολύ περισσότερο μέσα εκβιασμού- ούτε μέσα πίεσης ούτε ένας τρόπος για να ενισχυθεί θετικά η διεθνής εικόνα της χώρας ή οι σχέσεις της με το Ισραήλ. Εάν έτσι τα αντιμετωπίζει κάποιος, τότε ασεβεί στους νεκρούς μας, ασεβεί στην ιστορία μας, ασεβεί στη πατρίδα μας.

Η Συναγωγή Ετζ Χαγίμ ανήκει στο Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος, όχι στο Ισραήλ. Είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι Χανιώτες είναι περήφανοι για την πανέμορφη πόλη τους. Είναι δική τους όπως είναι και ο Ορθόδοξος Ιερός Καθεδρικός Ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου αλλά και ο Ρωμαιοκαθολικός Καθεδρικός Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Και αυτά που είναι δικά μας τα προστατεύουμε, τα αναδεικνύουμε και τα αγαπάμε. Δεν τα χαρίζουμε σε κανέναν και δεν τα διαπραγματευόμαστε με κανέναν.

Αξιότιμε κύριε διευθυντά,

με την ευκαιρία της επικοινωνίας μας, παρακαλώ δεχθείτε τις θερμότερες ευχές μου για το Αγίο Δωδεκάημερο που ήδη διανύουμε».

• **ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Βίκτωρα Ελιέζερ, Γεν. Γραμματέα ΚΙΣΕ:**

- [Απειλούν τη «Συναγωγή Χανίων»..., 20.12.2020](#)

«Είναι τουλάχιστον απαράδεκτη, για να μην πω χυδαία, η επιχείρηση εμπλοκής της Συναγωγής Χανίων, στην αντιπαράθεση μεταξύ διαφόρων παραγόντων για το μέλλον του ακινήτου στο λόφο Καστέλι στα Χανιά. Η εμπλοκή αυτή συνιστά άμεση απειλή για την ασφάλεια της Συναγωγής και των ανθρώπων της που τη συντηρούν

και τη διατηρούν όχι μόνο ως ένα τόπο προσευχής αλλά και ως το μοναδικό απομεινάρι της εβραϊκής ζωής στη Κρήτη. Στον πόλεμο την λεηλάτησαν οι ναζί, αλλά έμεινε όρθια, οι σεισμοί της δεκαετίας του -50 σχεδόν τη γκρέμισαν, την δεκαετία του -90 με πρωτομάστορα το Νίκο Σταυρουλάκη, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο την αναστήλωσε, το 2010 επιχείρησαν να τη κάψουν... Τώρα μας προειδοποιούν... Θα έπρεπε να ντρέπονται για το ατόπημα τους οι δήθεν προστάτες των μνημείων, γιατί εκείνο που κάνουν είναι να τροφοδοτούν και να ενθαρρύνουν τον αντισημιτισμό στη πόλη των Χανίων... Ελπίζω και εύχομαι οι τοπικές αρχές να περιφρουρήσουν την ασφάλεια της συναγωγής, των ανθρώπων της και των επισκεπτών της απέναντι στον ανεξέλεγκτο φανατισμό και την μισαλλοδοξία».

- [27.12.2020](#): «Χρόνια πολλά σε όλους,

διάβασα τα σχόλια στην ανάρτηση μου σχετικά με την ανακοίνωση της "Πρωτοβουλίας ενάντια στη Ξενοδοχοποίηση των Μνημείων στον Λόφο Καστέλι".

Λυπάμαι που κάποιοι, αντί να αναγνωρίσουν το λάθος των συντακτών της ανακοίνωσης να εμπλέξουν τη Συναγωγή Χανίων Ετς Χαγίμ στην αντιπαράθεση τους με τους επενδυτές και άλλους φορείς της πόλης, επιμένουν να δικαιολογούν τη στάση αυτή, κάποιοι δε απ' αυτούς επιχειρούν να εμφανίζονται και ως πρωτεργάτες της αναστήλωσης της. Απλά θα τους υπενθυμίσω ότι χωρίς την ηχηρή παρουσία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και την παρέμβαση του τότε κυβερνητικού εκπροσώπου Δημήτρη Ρέππα, απλά η Συναγωγή δεν θα λειτουργούσε γιατί ήταν πολλοί αυτοί που δεν την ήθελαν.

Και ευτυχώς υπήρχαν και άλλοι, απλοί πολίτες των Χανίων, που τη στήριξαν και τη στηρίζουν!

Ας απαντήσουν λοιπόν σε ένα απλό ερώτημα: Εάν ο επενδυτής δεν ήταν Ισραηλινός, αλλά Άγγλος, Γάλλος, Σουηδός, Ρώσος ή Άραβας Εμίρης, θα είχαν απευθύνει αυτή την "υπενθύμιση" για τη συναγωγή, έναν τόπο θρησκευτικής και πνευματικής κατάνυξης; Η μήπως θα απηύθυναν αυτή την "υπενθύμιση" και θα ενέπλεκαν κάποια εκκλησία ή κάποιο τέμενος, ανάλογα με το θρήσκευμα του επενδυτή; Όχι βέβαια! Συνέδεσαν το εβραϊκό θρήσκευμα του επενδυτή με τη συναγωγή! Ας σταματήσει λοιπόν η υποκρισία, ας αναγνωρίσουν το λάθος τους και ας αφήσουν τις υπεκφυγές...

Και για όσους κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, ας ξαναδιαβάσουν το επίμαχο απόσπασμα της ανακοίνωσης:

Από τα «Χανιώτικα νέα» 18.12.20: "...Ταυτόχρονα, στέλνει μήνυμα και προς «τον επονομαζόμενο "επενδυτή" να μην προχωρήσει στους σχεδιασμούς του διότι θα βρει αντιμέτωπη ολόκληρη την τοπική κοινωνία η οποία θα χρησιμοποιήσει όλα τα νόμιμα μέσα για την αποτροπή της κατάληψης των Μνημείων στο Λόφο Καστέλι. Θα ενημερώσουμε, επίσης, τις αρμόδιες ισραηλινές αρχές στην Ελλάδα και τους φορείς ελληνο-ισραηλινής συνεργασίας για την επιχειρούμενη κατάληψη των Μνημείων της πόλης από ισραηλινών συμφερόντων εταιρεία υπενθυμίζοντας σε

αυτές πως η χανιώτικη κοινωνία όχι μόνο σεβάστηκε την "Συναγωγή" αλλά συνέβαλε αποφασιστικά στην αναστήλωση και λειτουργία της».