



[ΕΜΠΡΟΣ, 17.2.2022.](#) Οι Πρόσκοποι Ξάνθης, στα πλαίσια των πολιτιστικών

εκδηλώσεων του εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυση τους, θέλοντας να τιμήσουν την Εβραϊκή Κοινότητα Ξάνθης και ταυτόχρονα τα μέλη της Εβραϊκής Προσκοπικής Κίνησης "ΜΑΚΑΜΠΗ", προχώρησαν στην έκδοση Επετειακού Αναμνηστικού Φωτογραφικού Λευκώματος, την επιμέλεια του οποίου είχαν ο συλλέκτης - ερευνητής, Κώστας Μαυρομάτης και ο ιστορικός ερευνητής της πόλης μας, Γιώργος Μπατζακίδης. Το Λεύκωμα περιλαμβάνει φωτογραφίες από το αρχείο του συλλέκτη, Κώστα Μαυρομάτη, αλλά και μερικές που παραχώρησαν απόγονοι διασωθέντων Εβραίων της Ξάνθης.

Οι Πρόσκοποι της Ξάνθης στα πλαίσια του εορτασμού των 100 Χρόνων παρουσίας και προσφοράς στην πόλη μας, θέλησαν να τιμήσουν και την Εβραϊκή Κοινότητα Ξάνθης, μια που μέλη της υπήρξαν η Ομάδα Προσκόπων «ΜΑΚΑΜΠΗ», που ιδρύθηκε το 1927, αλλά και το κτήριο που στεγάστηκε μεταπολεμικά και στεγάζεται ως και σήμερα, ήταν το κτήριο της Εβραϊκής Κοινότητας Ξάνθης, μέσα από ένα μικρό λεύκωμα φωτογραφιών τόσο της Λέσχης όσο και της Συναγωγής.

Η πορεία του Προσκοπισμού της Ξάνθης είναι παράλληλη και άρρηκτα συνδεδεμένη με την ζωή και την ιστορία της πόλης μας. Η Ξάνθη γνώρισε τους πρώτους Προσκόπους από το έτος 1919, «ευθύς μετά την παλιννόστηση των Ξανθίων» όταν οι Ελληνικές Αρχές, έπειτα από έντονο διπλωματικό αγώνα, ανέλαβαν τη διοίκηση των υπηρεσιών στη Θράκη.

Το έτος **1923** μετά την Μικρασιατική καταστροφή και τη θυσία ζωής των Προσκόπων του Αϊδινίου και Σωκίων, πολλά προσφυγόπουλα από την Ιωνία, τον Πόντο, την Καππαδοκία και την Ανατολική Θράκη, των οποίων οι οικογένειες είχαν εγκατασταθεί στην Ξάνθη, βρήκαν εδώ, στην καινούργια τους πατρίδα, αδελφούς Προσκόπους και εντάχθηκαν στη Μεγάλη Προσκοπική οικογένεια.

Ο ιστορικός του Προσκοπισμού Ησαΐας Ησαΐας στο βιβλίο του αναφέρει ότι «οι Πρόσκοποι Σουφλίου, Κάραγατς, Διδυμοτείχου, Δεδέαγατς (Αλεξανδρούπολη), Γκιουμουλτσίνης (Κομοτηνής) και Ξάνθης φάνηκαν αντάξιοι του ονόματος τους, βοηθήσαντες πολύ κατά την προέλασιν του στρατού μας».

Ο ίδιος αναφέρει ότι την 8/1/1920 έγινε η αναγνώριση Τοπικών Συνδέσμων στη Θράκη, στην Ξάνθη ο 46<sup>ος</sup> Τ.Π.Σ. που αποτελούνταν από τους **Γ. Μουτεβελήν, Χριστ. Μπρωκούμη, Κ. Μπραϊτή, Χ. Χιλμή και Ραφαήλ Σεχμαν.**

Στα πρώτα εκείνα χρόνια ο Προσκοπισμός της Ξάνθης ευτύχισε να έχει ιδρυτή και

ιθύνοντα νου, τον γιατρό Νικόλαο Γκιώνη, μια μεγάλη Προσκοπική φυσιογνωμία, και εξαιρετους Βαθμοφόρους. Όλοι μαζί με την συμπαράσταση του Τοπικού Συνδέσμου, που είχε συσταθεί, συνεργάστηκαν και επέτυχαν σπουδαία αποτελέσματα στον τομέα της διαδόσεως της Προσκοπικής ιδέας.

Στην Ξάνθη είχαν δημιουργηθεί δύο ομάδες Προσκόπων ενώ μια τρίτη είχε δημιουργηθεί στη Μονή Ταξιαρχών από τροφίμους του εκεί ορφανοτροφείου, στο οποίο φιλοξενούνταν άπορα και ορφανά παιδιά, μετά τα δύσκολα χρόνια της Μικρασιατικής καταστροφής.

Το **1927** την πρωτοχρονιά του εβραϊκού έτους ιδρύεται η Ομάδα Προσκόπων της Ισραηλιτικής Κοινότητας Ξάνθης που αριθμούσε 40 άτομα, σε μια τελετή που λαμβάνει χώρα στον προαύλιο χώρο της συναγωγής με Αρχηγό της Ομάδας ο κ. Ντάριους. Οι νέοι Πρόσκοποι δίνουν την Υπόσχεσή τους ενώπιων του Αρχιρραβίνου με πλήθος κόσμου να τους χειροκροτεί και την φιλαρμονική να παιανίζει τον Εθνικό Ύμνο ενώ ο Αρχηγός των Προσκόπων της Ξάνθης τους καλωσορίζει με έναν συγκινητικό λόγο στις τάξεις του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων και τελειώνει λέγοντας: **«Δειχθήτε αντάξιοι της ευγενούς παροικίας Σας και λαμπρύνετε την ομάδα σας με τας ωραιότερας πράξεις επ'αγαθώ της κοινής φιλτάτης Πατρίδος».**

Η Προσκοπική Ομάδα της Ισραηλιτικής Κοινότητας Ξάνθης θα συνεχίσει την παρουσία της ως το 1939 όπου η δικτατορία του Μεταξά θα διαλύσει το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων.

Μεταπολεμικά οι Πρόσκοποι της Ξάνθης στεγάζονται στο κτήριο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Ξάνθης δίπλα στη Συναγωγή, ενώ στα επόμενα χρόνια θα αγοράσουν το κτήριο με δόσεις από το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο, στο οποίο έχει περιέλθει η περιουσία της Κοινότητας και το 1982 το κτήριο θα κριθεί επικίνδυνο και με εντολή των αρχών θα κατεδαφισθεί για να χτιστεί ένα νέο στη θέση του, που θα στεγάζει ως και σήμερα την Προσκοπική οικογένεια της Ξάνθης η οποία συνεχίζει να τιμά την ιστορία των προκατόχων της.

**Χαράλαμπος Ε. Νασσόπουλος,**  
**Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης**

**?? ?????????? ??? ?????? ??????????? ?? 100 ?????? ??? ??? ?????? ????**

Η 22η Φεβρουαρίου αποτελεί μια ημέρα ορόσημο για τους Προσκόπους όλου του κόσμου. Πρόκειται για μια γιορτή προς τιμήν του Ιδρυτή του Παγκόσμιου Προσκοπισμού, του “Αρχιεπροσκόπου”, Λόρδου Μπέϊντεν Πάουελ (Robert Smythe Baden Powell-1857-1941) αλλά και της συζύγου του, “Αρχιοδηγού” Ολέϊβ Μπέϊντεν Πάουελ (Olave Baden Powell-1889-1977), οι οποίοι γεννήθηκαν και οι δύο στις 22 Φεβρουαρίου.

Η μέρα αυτή, λοιπόν, ανήκει στον καθέναν από εμάς ξεχωριστά αλλά και σε όλους

μαζί, είναι μία ημέρα, η οποία αφιερώνεται στον εαυτό μας αλλά και σε όλον τον κόσμο, μία ημέρα που ο καθένας από εμάς οφείλει να συλλογίζεται πώς ο ίδιος θα γίνει καλύτερος άνθρωπος.

Τη στιγμή αυτή, όλοι οι Πρόσκοποι παγκοσμίως, έρχονται κοντά, γνωρίζονται, ανταλλάσσουν δώρα, σκέψεις και ιδέες και πάνω απ' όλα τους διακατέχει ένα κλίμα ενθύμησης του παρελθόντος.

Οι Πρόσκοποι, φέτος, θυμούνται και τιμούν την Εβραϊκή Κοινότητα Ξάνθης, με αφορμή την τελετή των αποκαλυπτηρίων του Μνημείου ενθύμησης των Εβραίων της πόλης μας, η οποία θα λάβει χώρα στις 20 Φεβρουαρίου του 2022.

Ο συνειρμός είναι αναπόφευκτος, μιας και οι δύο ημερομηνίες ενθύμησης είναι πολύ κοντά. Θυμούνται και τιμούν τους Προσκόπους της Εβραϊκής Κοινότητας, της "ΜΑΚΑΜΠΙ", οι οποίοι χάθηκαν για πάντα, τόσο άδικα και άδοξα...θύματα του φασισμού και του ναζισμού.

**Στο κτίριο της Εβραϊκής Λέσχης** (το οποίο βρισκόταν στην σημερινή οδό Χατζησταύρου), φιλοξενήθηκε για πολλά χρόνια ο Προσκοπισμός της Ξάνθης, συνεχιστές και κληρονόμοι των προκατόχων συναδέλφων τους. Οι δεσμοί αίματος και ιστορίας μεγάλοι και αληθινοί...

Μέσα σε αυτό το κλίμα της αβεβαιότητας και της καταστροφής που επικρατούσε εκείνη την περίοδο και βίωνε η ανθρωπότητα, φεύγει από την ζωή ο Ιδρυτής του Παγκόσμιου Προσκοπισμού, Λόρδος Μπέϊντεν Πάουελ, στις 8 Ιανουαρίου του 1941. Ακολουθεί λίγα χρόνια αργότερα, ο Ιδρυτής του Ελληνικού Προσκοπισμού, ο "Πάππος" των Ελλήνων Προσκόπων, Αθανάσιος Λευκαδίτης.(1872-1944). Πεθαίνει στις 18 Ιουνίου του 1944, σε ηλικία 72 χρόνων, στα δύσκολα χρόνια της Γερμανικής Κατοχής. Στην κηδεία του, στο Α' νεκροταφείο Αθηνών, περισσότεροι από 300 Πρόσκοποι, ψέλνουν τον Εθνικό μας Ύμνο, κάτω από την μύτη των Γερμανών!

Με ιδιαίτερη τιμή και σεβασμό για την ιστορική επιμέλεια:

**Μπατζακίδης Φ. Γεώργιος, Ιστορικός ερευνητής**

**Κωνσταντίνος Σ. Μαυρομάτης, Συλλέκτης - Ερευνητής**

Πηγή: [Εφημερίδα της Ξάνθης «ΕΜΠΡΟΣ», 18.2.2022](#)