

Ο γ.γ. του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος, Βίκτωρ Ελιέζερ, σχολίασε με δηκτικό τρόπο τις πρόσφατες δηλώσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Πέτρου Παππά.

Ο Πέτρος Παππάς, αναφερόμενος στις εσωκομματικές διαδικασίες του κόμματός του, επεσήμανε ότι «Ανετράπη ο Στέφανος Κασσελάκης ακριβώς τη στιγμή που προσπαθούσε να οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ σε ένα καταστατικό συνέδριο. Δηλαδή να μετατρέψει αυτό το κόμμα των τάσεων, των μικρών βαρονιών, αυτό το κόμμα των αριστεροφυλάκων της καθαρής αριστεροσύνης, **θυμίζει τους ορθόδοξους Εβραίους - αυτή η εμμονή ας πούμε με την καθαρότητα της πίστης** . Γιατί κάποιιοι δεν θέλουν να χάσουν τα κλειδιά του ναού».

Σε ανάρτησή του στο [facebook](#) (10.9.2024) ο Βίκτωρ Ελιέζερ σχολίασε πως πολλές φορές η δίψα για λίγα λεπτά δημοσιότητας οδηγεί στην ανοησία. Παράλληλα, ανέφερε για τον Πέτρο Παππά: «Να τον ενημερώσουμε λοιπόν ότι οι Ορθόδοξοι Εβραίοι ουδεμία εμμονή έχουν με την "καθαρότητα της πίστης", την οποία επικαλείται. Αντιθέτως, αν είχε κάνει τον κόπο να διαβάσει πριν κάνει τη συγκεκριμένη δήλωση, θα διεπίστωνε ότι Εβραίοι Ραβίνοι και φιλόσοφοι ανά τους αιώνες ερμηνεύουν με διαφορετικούς τρόπους τις γραφές, τις εμπλουτίζουν με νέες προσεγγίσεις και σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν και αντιπαραθέσεις σε κεφαλαιώδη ζητήματα πίστης.

Σε ό,τι αφορά "τα κλειδιά του ναού", μετά την καταστροφή του Ναού του Σολομώντα το 70 μ.Χ., εβραϊκός ναός δεν υφίσταται, παρά μόνο ό,τι απέμεινε από αυτόν, που δεν είναι άλλο από το Τείχος των Δακρύων στην Ιερουσαλήμ.

Φανατικοί, βεβαίως, υπάρχουν ανάμεσα στους Εβραίους, υπάρχουν όμως και ανάμεσα στους πιστούς και του Χριστιανισμού και του Ισλάμ, και κάποιοι εξ αυτών μάλιστα θωρακίζονται με τη βία την "καθαρότητα της πίστης", ενώ κάποιοι άλλοι στην κυριολεξία "δεν θέλουν να χάσουν τα κλειδιά των ναών"».

#### **Η απάντηση του βουλευτή: Ατυχής η σύγκριση που έκανα**

Σε χθεσινή μου συνέντευξη προέβην σε μια ατυχή σύγκριση της επιθυμίας αριστερής ιδεολογικής καθαρότητας κάποιων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με την θρησκευτική πίστη των ορθόδοξων Εβραίων.

Ο σεβασμός μου σε όλα τα θρησκευτικά δόγματα είναι δεδομένος και αποτελεί απαρέγκλιτη στάση ζωής μου. Όντας παράλληλα ενεργό μέλος της ομάδας φιλίας Ελλάδας και Ισραήλ της Βουλής των Ελλήνων, θα ήθελα να εκφράσω τον απεριόριστο σεβασμό μου, για τη σημαντική προσφορά των Ελλήνων Ισραηλιτών, τόσο στην πόλη μου τη Θεσσαλονίκη, όσο και σε όλη την κοινή ιστορική πορεία των δύο αρχαίων λαών μας.

Πηγή: [ιστοσελίδα iefimerida, 11.9.2024](#)