



«Το Ισραήλ δέχεται επίθεση» λέει στο Βήμα ο πρέσβης του Ισραήλ στην Αθήνα κ. Γίσι Αμράνι σχολιάζοντας το τελευταίο ξέσπασμα της βίας ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους.

Η κοινή γνώμη στην Ελλάδα και στον κόσμο θεωρεί ότι πρόκειται για ακόμη μία περίπτωση χρήσης δυσανάλογης βίας από τους Ισραηλινούς προς τους Παλαιστίνιους, βλέπει τους τουλάχιστον 20 νεκρούς από ισραηλινούς πυραύλους στη Γάζα, ανάμεσά τους εννέα παιδιά, και τους εκατοντάδες παλαιστίνιους τραυματίες από την ισραηλινή αστυνομία στην Ιερουσαλήμ. Πώς μπορείτε να πείσετε τον κόσμο ότι το Ισραήλ δέχεται επίθεση από τους Παλαιστίνιους και όχι το αντίθετο;

«Πρέπει να δούμε το πλαίσιο στο οποίο συμβαίνουν τα γεγονότα και την πολιτική πλευρά τους. Δεν συμβαίνουν σε κενό. Ο ιερός μήνας του Ραμαζανιού, τον οποίο σεβόμαστε, είναι πάντα μια πολύ ευαίσθητη περίοδος. Την εκμεταλλεύονται πολιτικές φατρίες για να προωθήσουν τα συμφέροντά τους. Αυτό φέρνει το Ισραήλ σε ένα σημείο στο οποίο πρέπει να δράσει για να αποφευχθεί η κλιμάκωση. Η ισραηλινή κυβέρνηση δεν άφησε τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς να ασκήσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα όπως θα τα ασκούσαν συνήθως. Στόχος ήταν να υπάρξει συγκράτηση και ισορροπία.

Ο κόσμος παραβλέπει τις πολιτικές εξελίξεις εντός των παλαιστινίων εδαφών. Η παλαιστινιακή ηγεσία, ο κ. Άμπου Αμπάς, αποφάσισε να αναβάλει τις εκλογές, πιθανότατα επειδή τα προγνωστικά των εκλογών αυτών, που αναβάλλονται επί 15 χρόνια, ήταν άσχημα για τη Φατάχ (σ.σ. το κόμμα του Αμπάς), μάλλον θα κέρδιζε η Χαμάς. Η Χαμάς αντιδρά σ' αυτή την αναβολή των εκλογών "πυρπολώνοντας" τη χώρα. Επιτιθέμενη στο Ισραήλ και δίνοντάς του τελεσίγραφα, δείχνει ότι υπερασπίζεται τα δικαιώματα των Παλαιστινίων.

Πρέπει να αναρωτηθούμε τι συμβαίνει: γιατί η πρωτεύουσα του Ισραήλ δέχτηκε πυρά (σ.σ. πυραύλους από τη Γάζα); Ευτυχώς έχουμε τον Iron Dome (σ.σ. την αντιπυραυλική ασπίδα προστασίας), ευτυχώς είμαστε ισχυρότεροι στρατιωτικά. Δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να είμαστε στρατιωτικά ισχυρότεροι και να προλαμβάνουμε. Επειδή δεν έχουμε απώλειες από την πλευρά μας, δεν σημαίνει ότι πρέπει να δεχόμαστε πυρά ή να ζούμε με τον φόβο ή ότι θα ικανοποιούμε τις απαιτήσεις και τα τελεσίγραφα της Χαμάς. Εμείς ενεργούμε με αυτοσυγκράτηση

και δεχόμαστε τα πυρά της Χαμάς για τους δικούς της πολιτικούς σκοπούς. Το Ισραήλ είναι το θύμα.

Δυστυχώς ο κόσμος δεν δίνει αρκετή προσοχή ή δεν γνωρίζει, και κρίνει βιαστικά. Είδα ορισμένα σχόλια και δηλώσεις να ζητούν αυτοσυγκράτηση από το Ισραήλ. Οι πολιτικοί ηγέτες που κάνουν τέτοιες ανεύθυνες δηλώσεις πρέπει να εξετάσουν προηγουμένως τα γεγονότα. Αν βρίσκονταν στην εξουσία, δεν θα μιλούσαν έτσι».

Σε ποιον αναφέρεστε;

«Σε ορισμένα σχόλια και δηλώσεις που έγιναν στα μέσα ενημέρωσης από ορισμένους πολιτικούς ηγέτες. Πρέπει να πληροφορούνται καλύτερα προτού σπεύσουν στο Twitter».

Στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

«Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο κόσμος πρέπει να καταδικάσει με σαφήνεια την εκτόξευση ρουκετών κατά του Ισραήλ. Πρέπει να καταδικάσει ξεκάθαρα τις προσπάθειες της Χαμάς να δημιουργήσει ένταση».

Δεν αναφερθήκατε καθόλου στο Σείκ Τζαρά, την γειτονιά της (αραβικής) Ανατολικής Ιερουσαλήμ όπου πυροδοτήθηκε η ένταση των τελευταίων ημερών επειδή το Ισραήλ κάνει έξωση σε οικογένειες Παλαιστινίων για να δώσει την περιουσία τους σε εβραίους εποίκους, με το σκεπτικό ότι η γη τους ανήκε πριν την ίδρυση του Ισραήλ το 1948. Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι το θέμα αφορά «ιδιωτική διαφορά» αλλά ο υπόλοιπος κόσμος το εκλαμβάνει ως πολιτικό, στα πλαίσια του εποικισμού των παλαιστινιακών εδαφών από εβραίους, το οποίο η διεθνής κοινότητα θεωρεί παράνομο.

«Δεν έχει γίνει έξωση. Η υπόθεση εκκρεμεί. Έχει φθάσει στο Ανώτατο δικαστήριο και η έξωση έχει αναβληθεί έως ότου αποφανθεί το δικαστήριο αυτό. Πρέπει όλοι να υπακούμε στον νόμο και στην τάξη. Θέμα νόμου είναι το Σείκ Τζαρά, θέμα τάξης είναι όσα συμβαίνουν στο τζαμί Αλ Άκσα και αλλού. Υπάρχει ένα ηθικό ζήτημα εδώ: οι άνθρωποι αυτοί εγκαταστάθηκαν εκεί στη δεκαετία του '50 από το Βασίλειο της Ιορδανίας και τώρα το ερώτημα είναι σε ποιον ανήκει η γη. Θα λυθεί δικαστικά και μέχρι τότε δεν θα υπάρξει έξωση. Είναι ένα ευαίσθητο και δύσκολο δικαστικό και ηθικό ζήτημα το οποίο μεταχειρίζεται η Χαμάς για να υποδαυλίσει τη βία. Αμφιβάλλω αν υπάρχει στον κόσμο άλλη περίπτωση γης που να ανήκει σε κάποιον, να την χρησιμοποιεί κάποιος άλλος, να μην έχει δοθεί αποζημίωση ούτε λύση. Αλλά όταν έχουμε να κάνουμε με το Ισραήλ, αίφνης αυτές οι ηθικές αξίες ξεχνιούνται. Ελπίζω ότι η απόφαση του δικαστηρίου θα συμβάλει στην ειρήνη. Αλλά ας μην αγνοούμε το γεγονός ότι κάποιος εκμεταλλεύεται το θέμα για να βάλει φωτιά στη Μέση Ανατολή».

Το Ισραήλ είναι ικανοποιημένο από την αντίδραση της κυβέρνησης Μπάιντεν;

«Είμαστε σε στενή επαφή με τους Αμερικανούς, με άλλες χώρες, με την Ελλάδα,

μεταφέρουμε την άποψή μας και είμαι ικανοποιημένος που οι Αμερικανοί αντιμετωπίζουν τα γεγονότα με ισορροπημένο και δίκαιο τρόπο. Δυστυχώς σε άλλες χώρες, λόγω της εσωτερικής πολιτικής ατζέντας, τα πράγματα είναι διαφορετικά».

Εννοείτε την Τουρκία;

«Γνωρίζουμε τις σχέσεις της Τουρκίας με τη Χαμάς, έχουμε διαβάσει τα tweets τούρκων πολιτικών ηγετών για τα γεγονότα. Η Τουρκία δεν εκφράζεται με υπευθυνότητα και η ατζέντα της είναι σαφής: θέλει να υπερασπίζεται τους απανταχού μουσουλμάνους, μιλάει με τους περιφερειακούς ηγέτες επιρρίπτοντας την ευθύνη στο Ισραήλ _ πάντα είναι ευκολότερο να την επιρρίπτει στο Ισραήλ. Λυπάμαι για τα σχόλια των Τούρκων».

ΠΗΓΗ: [ΤΟ ΒΗΜΑ, 12.5.2021](#)