



Για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τον αντισημιτισμό μίλησε ο δημοσιογράφος κ. Βίκτωρ Ισαάκ Ελιέζερ, σε συνέντευξή του στο δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων στις 16.5.2021 στην εκπομπή «ό,τι πεις εσύ» του Γιώργου Γκόντζου.

Ακολουθως δημοσιεύουμε άρθρο που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του σταθμού www.dimotikoradiofono.gr με αποσπάσματα από τη συνέντευξη.

ΑΚΟΥΣΤΕ [ΕΔΩ](#) ΤΟ ΗΧΗΤΙΚΟ

«Προσωπικά δεν χάνω την ελπίδα ότι τελικά, στο τέλος του δρόμου, η λύση θα βρεθεί. Αρκεί να επικρατήσουν οι φωνές της μετριοπάθειας και στις δύο πλευρές και να αποφορτιστούν οι κοινωνίες από το μίσος το οποίο τρέφεται και αναπτύσσεται μέχρι σήμερα. Γι' αυτό χρειάζεται βούληση. Από την πλευρά των Παλαιστινίων της Δυτικής Όχθης υπάρχει και καταβάλλονται προσπάθειες από τον Πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς, ευτυχώς θα έλεγα, προς αυτή την κατεύθυνση. Δυστυχώς όμως η Χαμάς και η Τζιχάντ ακόμη επιδιώκουν την εξαφάνιση του Εβραϊκού κράτους από τον παγκόσμιο χάρτη. Και υπό αυτές τις συνθήκες αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμβιβασμός. Δεν μπορεί να συμβιβαστείς με αυτόν που θέλει να σε σκοτώσει, να σου αφαιρέσει τη ζωή. Μπορείς να συμβιβαστείς και να καταλήξεις σε εδαφικό συμβιβασμό με αυτόν που θέλει να συμβιώσει μαζί σου. Όχι μέσα από μια ιστορία αγάπης, αλλά μέσα από μια καλή γειτνίαση, όπως θα έλεγε και ο Άμος Οζ».

Αναφέρθηκε αρχικά στην Χαμάς και την Τζιχάντ και τόνισε: «Διέσπειραν μια φήμη ότι επίκειται η κατάληψη του τεμένους Αλ Ακσά και αυτό προκάλεσε την οργή και την βίαιη αντίδραση των χιλιάδων Παλαιστίνιων Μουσουλμάνων που είχαν συγκεντρωθεί για την μεγάλη αυτή προσευχή. Αυτές τις ταραχές τις ερμήνευσαν, η Χαμάς και η Τζιχάντ, ως μια μεγάλη ευκαιρία αντεπίθεσης στο κράτος του Ισραήλ. Και ξεκίνησαν οι εκτοξεύσεις ρουκετών εναντίον αστικού κέντρου σε ολόκληρο το Ισραήλ, από το Νότο έως το Βορρά... Οι ρουκέτες δεν διακρίνουν ανάμεσα σε Εβραίους, Μουσουλμάνους, Χριστιανούς. Οι ρουκέτες είναι ρουκέτες και κτυπούν σπίτια και ανθρώπινες ζωές... Δεν υπάρχει κανένα διακριτικό. Και γι' αυτό ανάμεσα στα θύματα των Ισραηλινών πολιτών υπάρχουν Εβραίοι, αλλά υπάρχουν και Μουσουλμάνοι».

Σε άλλο σημείο ανέφερε: «Δεν υπήρχαν χρήματα για την αγορά εμβολίων κατά του κορονοϊού για τους Παλαιστίνιους της Λωρίδας της Γάζας. Πού αλήθεια βρέθηκαν τόσα πολλά χρήματα για να δημιουργηθούν εκτοξευτήρες των ρουκετών και ρουκέτες; Γιατί από κάπου αγοράστηκαν, γιατί κάποιος τις κατασκεύασαν...».

Απαντώντας σε ερώτηση αν στο Ισραήλ εμβολιάστηκαν όλοι οι πολίτες, απάντησε: «Στο κράτος του Ισραήλ έχει εμβολιαστεί το σύνολο του πληθυσμού ανεξαρτήτως χρώματος, φυλής και θρησκείας. Η Λωρίδα της Γάζας δεν ανήκει στο κράτος του Ισραήλ, δεν είναι υπό κατοχή, δεν υπάρχουν Ισραηλινοί στρατιώτες εκεί μέσα..».

Ο Βίκτωρ Ελιέζερ ερωτήθηκε αν η κριτική στο κράτος του Ισραήλ ταυτίζεται με τον αντισημιτισμό και διευκρίνισε: «Βεβαίως και όχι. Η κριτική στο κράτος του Ισραήλ δεν συνιστά αντισημιτισμό. Την κάνουν Ισραηλινοί, την κάνουμε εμείς, είναι ελεύθερη η κριτική εναντίον μιας συγκεκριμένης πολιτικής οιασδήποτε κυβέρνησης, Ισραηλινής, ή μη Ισραηλινής. Άρα ο καθένας έχει το αναφαίρετο δικαίωμα στην κριτική, να εκφράζει τον προβληματισμό του για τις αποφάσεις της Ισραηλινής κυβέρνησης. Ο αντισημιτισμός δεν ξεκινάει από την κριτική στο Ισραήλ. Ξεκινάει από την επιχείρηση απονομιμοποίησης του δικαιώματος ύπαρξης του Εβραϊκού κράτους. Εκεί ξεκινάει ο αντισημιτισμός. Διότι εάν πριν το Ολοκαύτωμα ο αντισημιτισμός εκφραζόταν με την αμφισβήτηση του δικαιώματος των Εβραίων να υπάρχουν ως φυσικά πρόσωπα ισότιμα με τα άλλα μέλη της κοινωνίας, μετά την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ ο αντισημιτισμός αμφισβητεί το συλλογικό δικαίωμα των Εβραίων να έχουν το δικό τους κράτος».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις εξελίξεις στο Ισραήλ όπου, όπως είπε, «για πρώτη φορά οι ηγεσίες και του μεγαλύτερου κόμματος και του πρώτου κόμματος, του Λικούντ, ο σημερινός Πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αλλά και ο αρχηγός του δεύτερου κόμματος που έχει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στο Ισραήλ, συνομιλούν και διαπραγματεύονται με τους ηγέτες των Αραβικών κομμάτων στο Ισραήλ για την συμμετοχή τους στην ενδεχόμενη κυβέρνηση» και πρόσθεσε: «Αυτό θα ήταν ό,τι χειρότερο για την Χαμάς και την Τζιχάντ γιατί απλούστατα θέλουν τους Άραβες Ισραηλινούς πολίτες να τους μετατρέψουν και να τους καταστήσουν ως πρόσφυγες υπό σιωνιστική κατοχή. Αυτό λοιπόν έπρεπε να ανατραπεί. Αυτός λοιπόν είναι ένας ακόμη λόγος για την έναρξη των επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ. Διότι ακριβώς προσπαθούν να συσπειρώσουν όχι μόνο το σύνολο των Παλαιστινίων, αλλά και το σύνολο του Μουσουλμανικού κόσμου».

Ιδιαίτερης επίσης σημασίας και η ακόλουθη εκτίμηση του Β. Ελιέζερ: «Η Χαμάς και η Τζιχάντ δεν λειτουργούν μόνες τους ως αυτόνομες οργανώσεις. Από κάπου χρηματοδοτούνται. Και οι χρηματοδότες τους είναι γνωστοί, Είναι το Ιράν, η Τουρκία και το Κατάρ. Και σε επίπεδο ζεστού χρήματος, και σε επίπεδο τεχνογνωσίας και σε επίπεδο ανταλλαγής επισκέψεων και καταφυγίων...».

ΠΗΓΗ: ιστοσελίδα www.dimotikoradiofono.gr

