



Στην ιστοσελίδα της εφημερίδας [The Jerusalem Post](#) δημοσιεύεται ανάλυση του Seth Frantzman για τη στρατηγική συνεργασία της Ελλάδας, του Ισραήλ και της Κύπρου. Αφορμή ήταν η σύγκλιση του Israel-Hellenic Forum, τη Δευτέρα 19.6.2023, στη Λευκωσία, στην τρίτη κατά σειρά συνάντηση που διοργανώνεται μετά την ίδρυσή του από το Διεθνές Κέντρο Β'ναι Β'riith. Ακολούθως επισημαίνονται τα σημαντικότερα σημεία του δημοσιεύματος, που έχει τίτλο «Οι δεσμοί που ενώνουν Ισραήλ, Ελλάδα και Κύπρο»:

Εδώ και περίπου μιάμιση δεκαετία το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος μοιράζονται ολοένα και περισσότερο κοινά συμφέροντα και αξίες. Αυτό υπήρξε το σημαντικότερο μήνυμα διπλωματών, εμπειρογνομόνων και ακαδημαϊκών κατά την πρώτη ημέρα εργασιών του πρόσφατου Israeli- Hellenic Forum στη Λευκωσία, που εγκαινιάστηκε το βράδυ της 19ης Ιουνίου (οι δύο προηγούμενες συναντήσεις είχαν λάβει χώρα στα Ιεροσόλυμα τον Νοέμβριο του 2019 και στην Αθήνα τον Ιούνιο του 2022). (...) Τη διοργάνωση ανέλαβαν το ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Ι.Δι.Σ), το κυπριακό Κέντρο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και το Β'ναι Β'riith International.

Τα τελευταία χρόνια Ισραήλ, Κύπρος και Ελλάδα έχουν καταστεί εταίροι σε διάφορους τομείς: τόσο η Ελλάδα όσο και η Κύπρος αποκτούν ισραηλινή αμυντική τεχνολογία. Π.χ. η Elbit Systems έχει διαδραματίσει καίριο ρόλο στη δημιουργία και λειτουργία του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Κέντρου Πτήσεων στην Ελλάδα, ενώ και η Κύπρος προμηθεύεται επίσης οπτικά συστήματα από το Ισραήλ. Τα θέματα της ενέργειας αποτελούν επίσης κομβικό τομέα των επαφών τους.

Το 2020 δόθηκε ώθηση στη σύναψη συμφωνίας για τον αγωγό EastMed, μήκους 1.900 χλμ., από το Ισραήλ προς την Ευρώπη, ενώ έχουν επίσης καταβληθεί προσπάθειες για διασύνδεση συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των χωρών. Στο Ισραήλ βρέθηκε πρόσφατα ο Κύπριος Υπουργός Ενέργειας κ. Γιώργος Παπαναστασίου. Επιπροσθέτως, όπως έγινε πρόσφατα γνωστό, το Ισραήλ πρόκειται να συνεργαστεί με την Αίγυπτο και την Παλαιστινιακή Αρχή για την ανάπτυξη κοιτάσματος φυσικού αερίου στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού. (...)

Η Κύπρος και η Ελλάδα διαδραματίζουν ρόλο-κλειδί, -μαζί με την Αίγυπτο και με χώρες του Περσικού Κόλπου- και μπορούν να ενταχθούν σε διάφορα σχήματα. Ιδιαίτερως σημαντικό θεωρείται το Negev Forum, στο οποίο μετέχουν το Ισραήλ και πολλά περιφερειακά κράτη. Το ίδιο ισχύει και για το σχήμα I2U2, στο οποίο μετέχουν Ισραήλ, Ινδία, ΗΑΕ και ΗΠΑ. Αποφασιστικής σημασίας είναι επιπλέον οι τριμερείς συναντήσεις Ισραήλ, Ελλάδας και Κύπρου σε επίπεδο ΥΠΕΞ, ΥΠΑμ ή αρχηγών κρατών, με τις ΗΠΑ να θεωρούνται βασικός υποστηρικτής της ομάδας των τριών αυτών χωρών. (...)

Οι σχέσεις του Ισραήλ με την Ελλάδα και την Κύπρο δεν ήταν πάντως ανέκαθεν τόσο στενές όσο είναι σήμερα. Κατά το παρελθόν το Ισραήλ διατηρούσε θερμότερους δεσμούς με την Τουρκία. Στο πλαίσιο των εργασιών του Forum ο διευθύνων Σύμβουλος της οργάνωσης Β'ναι Β'riith, Daniel S. Mariaschin, αναφέρθηκε στην ιστορία των σχέσεων μεταξύ των τριών κρατών, ενώ ο Διευθυντής της, Alan Schneider, υπογράμμισε τις δυνατότητες περαιτέρω διεύρυνσης των σχέσεων «στις

τρεις φιλελεύθερες δημοκρατίες της Ανατολικής Μεσογείου». Η περιοχή αντιμετωπίζει φυσικά και προκλήσεις. Ο γεωγραφικός χώρος που ενώνει το Ισραήλ με την Ελλάδα και την Κύπρο είναι ο ίδιος που πυροδοτεί και τις εντάσεις με την Τουρκία, -με την Άγκυρα να εγείρει αξιώσεις σε θαλάσσιες περιοχές κοντά στις κυπριακές και ελληνικές ακτές και σε περιοχές αποκλειστικής οικονομικής δικαιοδοσίας των δύο χωρών. (...)

Πηγή: [Hellas Journal 21.6.23](#)