

Για τη μοναξιά του Ισραήλ στην παγκόσμια πολιτική σκηνή μετά την 7η Οκτωβρίου 2023, γράφει ο Γαλλοεβραϊός φιλόσοφος Bernard-Henri Lévy στο νέο του βιβλίο «**Solitude d'Israël**» (εκδ. [Grasset 2024](#)), που κυκλοφόρησε στα γαλλικά την άνοιξη, ενώ η αγγλική του έκδοση, με τίτλο «**Israel Alone**», αναμένεται στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2024.

Γνωστός στοχαστής, ακτιβιστής, συγγραφέας, σκηνοθέτης, μέσα από τις συχνές τηλεοπτικές του εμφανίσεις, τη στήλη του στο περιοδικό Le Point, και τις δημόσιες τοποθετήσεις του, ο Bernard-Henri Lévy, στην 50ετή πορεία του, έχει καταξιωθεί ως μια από τις δυνατώτερες κι εγκυρότερες φωνές υπέρ του Ισραήλ.

Στις 7 Οκτωβρίου 2023 ήταν στο σπίτι του στο Παρίσι, και την επόμενη «πέταξε» για το Ισραήλ. Το απόγευμα της 8ης Οκτωβρίου ταξίδεψε στο Νότιο Ισραήλ, φτάνοντας πρώτα στο Σντερότ και στις επόμενες ημέρες επισκέφθηκε όλους τους τόπους των επιθέσεων της Χαμάς, τα κιμπούτς και τον χώρο του φεστιβάλ Νόβα.

«Ήμουν τρομερά σοκαρισμένος απ'όλα όσα είδα», λέει σε συνέντευξη του στους Times of Israel. «Όπου κοιτούσες έβλεπες τα σημάδια της βαρβαρότητας. Υποσχέθηκα στους επιζώντες του Κφαρ Αζά και του Μπεερί, στις οικογένειες των ομήρων και στους Ισραηλινούς φίλους μου ότι θα έγραφα για τη φρίκη που μόλις είχαν υποστεί».

Τήρησε την υπόσχεσή του με την έκδοση του βιβλίου "Solitude d'Israel", που κυκλοφόρησε στη Γαλλία έξι μήνες μετά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου.

Το βιβλίο -που χωρίζεται σε τρία μέρη: "7 Οκτωβρίου και μετά", "Άρνηση σε πραγματικό χρόνο" και "Ιστορία και αλήθεια"- αποτελεί ένα συνδυασμό ρεπορτάζ, αναστοχασμών και αναμνήσεων, αδιάκοπης ροής σκέψεων, και μιας παθιασμένης έκκλησης του BHL στο πλαίσιο της ενημερωτικής ανάλυσης της μοναξιάς του Ισραήλ μετά την 7η Οκτωβρίου και των επιπτώσεών της στον Εβραϊσμό της Διασποράς.

Εξηγεί γιατί ο πόλεμος της Γάζας είναι υπαρκτός για το Ισραήλ και τι διακυβεύεται για τον υπόλοιπο κόσμο, ειδικά για τη Δύση, ενώ αντικρούει τις ψευδείς κατηγορίες εναντίον του Ισραήλ.

Ο Β.Η. Lévy αφιερώνει το "Solitude d'Israel" σε όσους εξακολουθούν να κρατούνται όμηροι από τη Χαμάς την περίοδο της συγγραφής του βιβλίου, τους οποίους μάλιστα αναφέρει αλφαβητικά.

Ανακοινώνοντας την αγγλική έκδοση του βιβλίου του, ο BHL έγραψε χαρακτηριστικά στον λογαριασμό του στο X: «Τώρα περισσότερο από ποτέ, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το Ισραήλ ΔΕΝ στέκεται μόνο του ενάντια στο Ιράν. Αυτή η γενναία χώρα αντιμετωπίζει έναν πολυμέτωπο πόλεμο, που στην πραγματικότητα είναι ο κοινός μας αγώνας».