

Τα θύματα ήταν έξι νέοι άνθρωποι. Οι τέσσερις είχαν απαχθεί από το φεστιβάλ Νόβα. Η επιδρομή σε αυτόν τον χώρο όπου διασκεδάζαν νεαρά κορίτσια και αγόρια από όλον τον κόσμο με μια εναλλακτική θεώρηση για τη ζωή, δεν ήταν τυχαία. Οι τρομοκράτες της Χαμάς δεν τους βρήκαν στον δρόμο τους και δολοφόνησαν περίπου 250 άτομα που συμμετείχαν στο φεστιβάλ. Πήγαν εκεί επί τούτου, με σχέδιο, διότι αυτά τα παιδιά συμβόλιζαν ό,τι απεχθανόταν οι ισλαμιστές δολοφόνοι. Τη χαρά της ζωής, ενώ αυτοί επιζητούν να γίνουν μάρτυρες και να πάνε δίπλα στον Προφήτη. Για αυτό και τους κυνηγούσαν έναν-έναν μέσα στο έρημο τοπίο όπου ήταν αδύνατον να κρυφτούν τα παιδιά.

Τώρα, ενώ τα ισραηλινά στρατεύματα πλησίαζαν τη σήραγγα όπου κρατούσαν τους έξι, οι τρομοκράτες αποφάσισαν να τους δολοφονήσουν για να μην απελευθερωθούν. Πάντα το μίσος ωθεί σε τέτοιες αποτρόπαιες πράξεις. Ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτής της πράξης τους; η ένταση των επιθέσεων του IDF ο οποίος πλέον θα έχει και το ηθικό πλεονέκτημα για ό,τι κάνει από εδώ και μπρος. Ενώ συγχρόνως αυτές οι δολοφονίες δικαιώνουν τον Νετανιάχου, ο οποίος ζητά τον πλήρη έλεγχο από τον ισραηλινό στρατό των συνόρων της Γάζας με την Αίγυπτο, απ' όπου ξεκινούν και τα πολυδαίδαλα τούνελ των τρομοκρατών. Ήταν μια πράξη απελπισίας εκ μέρους τους που υπενθύμισε στη διεθνή κοινή γνώμη κάτι που είχε αρχίσει να ξεχνά. Το πώς ξεκίνησαν όλα αυτά.

Σε λιγότερο από σαράντα ημέρες θα είναι η επέτειος της 7ης Οκτωβρίου. Και τα ερείπια της Γάζας και της Ράφα θα υπενθυμίζουν στους Παλαιστίνιους το κόστος των δικών τους επιλογών. Όλοι χειροκροτούσαν τους τρομοκράτες της Χαμάς που περιέφεραν ως τρόπαια στους δρόμους της Γάζας τους Ισραηλινούς απαχθέντες. Μετά από αυτές τις έξι δολοφονίες πόσο απομακρύνεται το ενδεχόμενο μιας εκχειρίδας; Στον βαθμό που πλέον είναι άγνωστος ο αριθμός των επιζώντων ομήρων -ίσως και οι τρομοκράτες να μη γνωρίζουν τον ακριβή αριθμό τους καθώς είναι διασκορπισμένοι οι όμηροι σε διαμερίσματα και σε στοές- αυτό το ενδεχόμενο απομακρύνεται. Πολύ δε περισσότερο αν λάβουμε υπ' όψη ότι ένας από τους όρους των τρομοκρατών είναι ο Γιαχιά Σινουάρ να εγκαταλείψει ασφαλώς τη Γάζα.

Και στο εσωτερικό του Ισραήλ τι γίνεται; Αυτές οι δολοφονίες αποσταθεροποιούν ή ενισχύουν τον Νετανιάχου. Το Ισραήλ είναι ένα δημοκρατικό κράτος που, ενώ βρίσκεται εν πολέμω, επιτρέπει τις αντιπολεμικές εκδηλώσεις. Ως εκ τούτου οι πολίτες του όταν κληθούν στις κάλπες θα αποφασίσουν. Υποθέτω τώρα ότι οι πιέσεις προς το Ισραήλ για πάση θυσία εκχειρία, κυρίως εκ μέρους του Τζο Μπάιντεν, θα περιοριστούν. Το γεγονός ότι μεταξύ των έξι δολοφονημένων ήταν και ένας νεαρός με αμερικανική υπηκοότητα -και μάλιστα μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος, όπως γράφτηκε- αλλάζει ριζικά το τοπίο και στις ΗΠΑ επάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Όσοι σε σταθερή βάση -και όχι μόνον στην αφετηρία των τραγικών γεγονότων- σταθήκαμε δίπλα στο Ισραήλ αισθανόμαστε δικαιωμένοι, καθώς η δολοφονία των έξι από τη Χαμάς αποδεικνύει για μια ακόμα φορά ότι αυτός ο πόλεμος αφορά όλον τον πολιτισμένο κόσμο. Αφορά όλη τη Δύση. Και δεν μπορεί να τελειώσει παρά μόνον με τη συντριβή των τρομοκρατών.

Πηγή: [LIBERAL](#), 5.9.2024