

Γνωρίζω ότι το LinkedIn δεν είναι ίσως η κατάλληλη πλατφόρμα για να μοιραστούμε τα όσα εκτυλίσσονται στο Ισραήλ μετά την άνευ προηγουμένου απάνθρωπη τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Συνήθως δημοσιεύουμε στο LinkedIn τα επαγγελματικά μας ενδιαφέροντα και μέσω αυτού μοιραζόμαστε εμπειρίες, επιτεύγματα, νέες προκλήσεις και γνώσεις.

Υπάρχουν όμως καταστάσεις στη ζωή που αλλάζουν τα πάντα και η δολοφονική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ είναι μία τέτοια περίπτωση. Θα προσπαθήσω να κρατήσω τα προσωπικά συναισθήματα μακριά, αν και δύσκολα γιατί όπως όλοι οι Εβραίοι, έχω κι εγώ μια ευαίσθητη προσέγγιση σε ο,τιδήποτε αφορά το Ισραήλ, ειδικά όταν πρόκειται για τα περίπου 50 μέλη της οικογένειάς μου που ζουν στο Ισραήλ.

Ναι, η τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς έχει καταδικαστεί απερίφραστα από σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου. Ναι, εικόνες και βίντεο που απεικονίζουν τη σφαγή αθώων και φιλήσυχων ανθρώπων, ευαισθητοποίησαν ακόμη και τους συνήθως αδιάφορους για το πού μπορεί να οδηγήσει μια τέτοια αποτρόπαια πράξη. **Ναι, το «Είμαι με το Ισραήλ» δεν ήταν ποτέ τόσο ισχυρό και διαδεδομένο στο παρελθόν.**

Ωστόσο, οι «**Ναι μεν Αλλά**» εξακολουθούν να υπάρχουν προσπαθώντας να ισορροπήσουν μεταξύ του προφανούς δικαιώματος του Ισραήλ να υπερασπίζεται και να προστατεύει τους πολίτες του, και της μοίρας των αθώων πολιτών στη Γάζα που για πολύ καιρό χειραγωγούνται ως ανθρωπίνες ασπίδες από την ηγεσία τους.

Το Ισραήλ παλεύει για την ύπαρξη και την επιβίωσή του. Πρώτα και κύρια για λογαριασμό των πολιτών του. Αλλά μην αυταπατάστε. Το Ισραήλ πολεμά και για λογαριασμό του πολιτισμένου κόσμου, καθώς είναι το μόνο προπύργιο του δυτικού πολιτισμού στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Εάν πέσει το Ισραήλ, θα επέλθει ένα ασύλληπτο φαινόμενο ντόμινο τρόμου. Αν πέσει το Ισραήλ, ο τρόμος θα κυριεύσει, γιατί η νίκη των τρομοκρατών θα ενισχύσει την ορμή και την όρεξή τους και θα τους κάνει ασταμάτητους.

Σας προτρέπω, κάντε ένα διάλειμμα από τις πολυάσχολες καθημερινές σας ασχολίες. Ένα διάλειμμα για να αναλογιστούμε και να σταθμίσουμε τις κρίσιμες στιγμές που ζούμε. Ο τρόμος πρέπει να νικηθεί, αυτή τη φορά οριστικά και χωρίς να αφήσουμε ευκαιρίες για την αναγέννησή του. Αν όχι, όλα όσα έχει καταφέρει ο καθένας με σκληρή δουλειά, βρίσκονται υπό σοβαρή απειλή.

**Λάβετε λοιπόν μια θέση που δεν θα επιτρέψει να θέσουμε σε κίνδυνο τον πολιτισμό μας και όλα όσα πετύχαμε. Ναι, ο κόσμος μας δεν είναι τέλειος. Αλλά η ανοχή του τρόμου θα τον κάνει πολύ χειρότερο. Πάρτε τη σωστή θέση. ΤΑΧΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ.**