

ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ τι νόημα έχει να πακετάρεις μια παράξενη σημαία, να κάνεις δυόμισι ώρες δρόμο, να τρέχεις στην Επίδαυρο, να ψάχνεις πάρτινγκ, να δεις άλλες τρεις ώρες «Ορέστεια» για να φωνάξεις στο τέλος «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

ΠΑΡ' ΟΛΟ που οι Ατρείδες δεν είχαν καμία σχέση με το Μεσανατολικό (ούτε ήξεραν πού πέφτει η Μέση Ανατολή, υποθέτω), ισλαμιστές τότε δεν υπήρχαν, οι Μυκήνες δεν βρίσκονται στη Γάζα και ο Αισχύλος δεν είχε πολλά πάρε-δώσε με το Ισραήλ ή τη Χαμάς.

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ. Είναι απλώς διαμαρτυρία. Χωρίς αποδέκτες και χωρίς αποτέλεσμα. Αν ήταν να απελευθερώσει η Επίδαυρος την Παλαιστίνη θα την είχαμε λευτερώσει από την εποχή της Κατίνας Παξινού.

ΑΛΛΑ ο κάθε περίεργος θέλει να διαμαρτυρηθεί. Πήρε ο άλλος ο διαταραγμένος το τουφέκι και πήγε να καθαρίσει τον Τραμπ.

ΕΠΕΙΔΗ δεν του αρέσει ο Τραμπ. Ή επειδή διαφωνεί με τον Τραμπ. Ή επειδή δεν εγκρίνει το χρωμοσαμπούν του Τραμπ.

ΤΕΛΙΚΑ ΣΚΟΤΩΣΕ έναν άσχετο άνθρωπο. Που δεν ήταν ο Τραμπ. Σκοτώθηκε κι ο ίδιος. Κι έγινε μπάχαλο η Αμερική κι ο πλανήτης.

ΩΡΑΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ. Να μαζευτούμε να την κάνουμε και μεταξύ μας. Αν μάλιστα βγάλουμε και καμιά πενηνταριά εκατομμύρια δολάρια, όπως οι μάρτυρες της Novartis, ακόμη καλύτερα.

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ οι απελευθερωτές της Επιδαύρου... συγγνώμη, της Παλαιστίνης, δεν πείραξαν και κανέναν. Φώναξαν, ξέδωσαν, μάζεψαν τη σημαία και πήγαν σε καμιά ταβέρνα στο Λυγουριό.

ΓΕΓΟΝΟΣ που επιτρέπει και σ' εμένα να ενώσω τη φωνή μου με τις διαμαρτυρίες τους χωρίς τον κίνδυνο να φάω καμιά αδέσποτη.

ΛΕΥΤΕΡΙΑ στην Παλαιστίνη, λοιπόν. Λευτεριά και στους Ουιγούρους. Λευτεριά και στη Νότια Οσετία. Λευτεριά και στη Μαρίνα που είναι έγκυος στο πρώτο της.

ΔΙΟΤΙ Η ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ δεν είναι δύσκολο πράγμα. Αποτελεί μια πρωτόγονη κι ανεπεξέργαστη εκδοχή της κριτικής. Εκδηλώνεται κυρίως σε δρόμους, πεζοδρόμια και καφενεία. Με τσίπουρο.

ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ η κριτική είναι μια έλλογη επεξεργασία που καταλήγει σε λογικά ή ανόητα επιχειρήματα τα οποία πάντως μπορεί να αντιπαράθεσεις σε κάποια άλλα επιχειρήματα χωρίς απαραίτητως να κάνεις ζημιά σε κανέναν.

ΔΕΝ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ο Τραμπ; Μην τον ψηφίζεις ή γράψε άρθρα εναντίον του. Δεν χρειάζεται να τον τουφεκίσεις. ΒΑΡΙΕΣΑΙ την «Ορέστεια» ; Πήγαινε να δεις Αριστοφάνη.

ΘΕΛΕΙΣ ΛΕΥΤΕΡΙΑ στην Παλαιστίνη ή την Αμπχαζία; Κανένα πρόβλημα. Οργανώνεις διεθνή ημερίδα στο Πάντειο και δεν ανεβοκατεβαίνεις την Κηφισίας μέσα στον καύσωνα.

ΚΑΙ ΘΑ ΠΕΤΥΧΕΙ η διεθνής ημερίδα;

ΔΕΝ ΞΕΡΩ. Αλλά τουλάχιστον δεν θα έχεις στείλει κανέναν στο νοσοκομείο. Άσε που θα γλιτώσεις και το πηγαινέλα μέσα στον καύσωνα.

ΠΗΓΗ: [ΤΑ ΝΕΑ, 16.7.2024](#)