

Το Ισραήλ είναι το τελευταίο προπύργιο της Δημοκρατίας στην περιοχή. Το μοναδικό δημοκρατικό κράτος που περιβάλλεται από μοναρχίες, δικτατορίες, θεοκρατικά ισλαμιστικά καθεστώτα. Αν πέσει το Ισραήλ, ως αναλογιστούμε όλοι ότι σειρά έχουν τα γειτονικά Ευρωπαϊκά κράτη.

Δέκα ημέρες μετά την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ και τα φρικτά εγκλήματα που διέπραξαν οι τρομοκράτες σε βάρος Ισραηλινών πολιτών, βρεφών, παιδιών, γυναικών και ανδρών κάθε ηλικίας, μπορούμε με ψυχραιμία - χωρίς την συναισθηματική φόρτιση που προκάλεσαν οι εικόνες φρίκης - να δούμε τις εξελίξεις που διαγράφονται στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Οι απώλειες και οι ζημιές που υπέστη το Ισραήλ κατά τη διάρκεια της εισβολής των τρομοκρατών της Χαμάς είναι μεγάλες σε όλα τα επίπεδα του κράτους και της κοινωνίας. Η μακροπρόθεσμη στρατηγική ζημιά είναι ακόμη πιο σοβαρή: το κράτος του Ισραήλ έχει χάσει σημαντικό μέρος της ισχύος αποτροπής που διέθετε και που χάρη σε αυτή ήταν δυνατό να διασφαλίσει μια σχετική κανονικότητα στους πολίτες του. Εάν λοιπόν δεν ανακτήσει το στρατηγικό πλεονέκτημα της αποτροπής, και Χαμάς και Τζιχάντ βγουν αλώβητες στρατιωτικά και ηθικά ενισχυμένες στην Αραβική κοινή γνώμη - αργά ή γρήγορα η Χεζμπολάχ, οι Σιιτικές πολιτοφυλακές στη Συρία, το Ιράκ και άλλοι πληρεξούσιοι του Ιράν θα προσπαθήσουν να τους μιμηθούν, ή ακόμα και να συμμετάσχουν σε μια επίθεση συντονισμένη τόσο χρονικά όσο και γεωγραφικά.

Για να ανακτηθεί η ισχύς της αποτροπής που προστατεύει τους πολίτες, το Ισραήλ πρέπει να ανατρέψει την κυριαρχία της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Ο Ισραηλινός στρατός είναι υποχρεωμένος να επικεντρωθεί στην επίτευξη ενός ξεκάθαρου στρατιωτικού στόχου που θα επιφέρει το πολιτικό και ένοπλο τέλος στην κυριαρχία της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ στην περιοχή. Ωστόσο, μια χειρσαία επιχείρηση εγκυμονεί δύο κινδύνους: θέτει σε κίνδυνο τους Ισραηλινούς που αιχμαλωτίστηκαν και αυξάνει την πιθανότητα ενός πολέμου πολλαπλών μετώπων. **Είναι όμως προφανές ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή, γιατί ακριβώς η Χαμάς έχει γίνει σχεδόν υπαρξιακή απειλή για τους Ισραηλινούς πολίτες.**

Δεν είναι ο θυμός και η επιθυμία για εκδίκηση που υπαγορεύει στην Ισραηλινή ηγεσία την ανάγκη να πάει σε έναν τόσο σκληρό πόλεμο. **Κύριος στόχος της Χαμάς ήταν οι άμαχοι, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, και όχι τα στρατόπεδα του στρατού.** Όταν οι τρομοκράτες του κράτους της Χαμάς στη Γάζα διείσδυσαν σε Ισραηλινές πόλεις και χωριά, και έσφαξαν τους κατοίκους τους - καθώς και τους συμμετέχοντες σε μαζικά πάρτι - διέπραξαν, με κάθε πρότυπο, εγκλήματα πολέμου για τα οποία η απάντηση θα έπρεπε να είναι αδιάλλακτη και αμείλικτη. Οι εισβολείς έδρασαν ακριβώς όπως το ISIS, το Ισλαμικό Κράτος, - χρησιμοποιώντας τις ίδιες μεθόδους, ακόμη και με τον ίδιο τύπο φορητών οπλισμένων με πολυβόλα που χρησιμοποιήσε η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος για να καταλάβει μεγάλα τμήματα της Συρίας και του Ιράκ το 2014. **Τόσο οι δολοφονίες όσο και η θηριωδία που επέδειξαν θυμίζουν ISIS. Επομένως η στάση απέναντί τους πρέπει να είναι ακριβώς σαν να είχε καταλάβει τη Λωρίδα της Γάζας το ISIS και αν ο Ισραηλινός στρατός δεν τους σταματήσει μπορεί να καταλάβουν και τη Δυτική Όχθη - ενδεχόμενο που το Ισραήλ δεν μπορεί να αποδεχθεί.**

Το κράτος της Χαμάς στη Γάζα δεν διέκρινε - επίτηδες - μεταξύ στρατιωτών και αμάχων και μάλιστα το τεκμηρίωσε. Υπό το πρίσμα αυτό, το Ισραήλ έχει δικαίωμα, ακόμη και υποχρέωση - και όσον αφορά τους διεθνείς νόμους του πολέμου - να εξαλείψει την πηγή και τους εμπνευστές της εγκληματικής πράξης.

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί για τη φύση και το εύρος των μαχών στη Γάζα. **Ο πιο κρίσιμος περιορισμός είναι οι δεκάδες όμηροι που οι τρομοκράτες κατάφεραν να μεταφέρουν ήδη στη Λωρίδα της Γάζας. Ανάμεσά τους υπάρχουν γυναίκες, άνδρες, ηλικιωμένοι, παιδιά και στρατιώτες.** Η εμπειρία δείχνει ότι η Χαμάς θα χρησιμοποιήσει αυτούς τους όμηρους, είτε ως διαπραγματευτικό χαρτί σε μια προσπάθεια να απελευθερώσει Παλαιστίνιους κρατούμενους στο Ισραήλ καταδικασμένους για τρομοκρατία, είτε για να τους χρησιμοποιήσει ως ανθρωπίνες ασπίδες για να απειλήσει το Ισραήλ ότι εάν ενεργήσει με όλες της τις δυνάμεις, θα τους θανατώσει.

Ένας δεύτερος περιορισμός είναι να μην δοθεί στη Χεζμπολάχ και σε άλλους παράγοντες που σχετίζονται με το Ιράν μια δικαιολογία για να ξεκινήσουν μια στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ισραήλ ενώ επιχειρεί στη Γάζα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η απειλή με πυραύλους και η απειλή της εισβολής της Χεζμπολάχ στο εσωτερικό μέτωπο του Ισραήλ εκτιμάται ως εξαιρετικά σοβαρή. Είναι επίσης πιθανό και άλλες οργανώσεις να συμμετάσχουν στις μάχες μετά τη Χεζμπολάχ, για παράδειγμα τρομοκράτες από την Δυτική Όχθη. Στο Ισραήλ αυτό αποκαλείται ως «πόλεμος πολλαπλών μετώπων», όπου στη χειρότερη περίπτωση, ο Ισραηλινός Στρατός και οι άλλες δυνάμεις ασφαλείας θα πρέπει να πολεμήσουν ταυτόχρονα σε πολλά μέτωπα. **Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία η ανάκτηση της αποτρεπτικής ισχύος του Ισραήλ τώρα που έχει τη διεθνή νομιμοποίηση.**

Αυτοί οι δύο περιορισμοί απαιτούν μια δύσκολη ισορροπία. Από τη μια η ανάγκη αποκατάστασης της στρατηγικής αποτροπής του Κράτους του Ισραήλ με την αποδυνάμωση της κυριαρχίας της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και, αφετέρου, ο φόβος να βλάψει τους απαχθέντες και η αποφυγή της κλιμάκωσης ενός πολέμου πολλαπλών πεδίων.

Η Χαμάς και η Τζιχάντ έχουν ακόμη χιλιάδες ρουκέτες να εκτοξεύσουν προς το εσωτερικό μέτωπο του Ισραήλ. Η Πολεμική Αεροπορία στοχοποιεί κτίρια όπου εδρεύουν τα επιτελεία της Χαμάς, τα «εργοστάσια» παραγωγής ρουκετών, στις σήραγγες στα έγκατα της Γάζας και τα κοιλώματα από τα οποία εκτοξεύονται οι ρουκέτες που πλήττουν πόλεις και χωριά στο Ισραήλ. Εν συνεχεία οι χερσαίες δυνάμεις που θα εισβάλλουν στη Γάζα θα χρειαστούν χρόνο για να εντοπίσουν τα αποθέματα όπλων και πυραύλων, για να καταδιώξουν τους αξιωματούχους της Χαμάς και την επιτόπια διοίκηση των τρομοκρατικών οργανώσεων. Θα χρειαστεί χρόνος και κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου θα αυξηθεί η διεθνής πίεση για διακοπή της επιχείρησης. **Το Ισραήλ όμως δεν έχει άλλη επιλογή από το δράσει.**

Στο παρελθόν, το κράτος του Ισραήλ απέφευγε να εξολοθρεύσει τη Χαμάς για έναν λόγο: για να μην εμπλακεί σε μια μακρά παραμονή στη Λωρίδα της Γάζας και για τον φόβο ότι αν πέσει το καθεστώς της Χαμάς, όποιος το αντικαταστήσει μπορεί να είναι χειρότερος. Τότε, ήταν υπαρκτός ο κίνδυνος να καταλάβει τη Λωρίδα το ISIS, που είχε βάσεις στο Σινά, ή οι Παλαιστινιακές φατρίες που το υποστηρίζουν. Σήμερα αυτός ο κίνδυνος δεν υφίσταται. Η Χαμάς απέδειξε ότι έχει ταυτιστεί με το ISIS κι αν δεν εξαλειφθεί πλήρως και συνεχίσει να ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας, αργά ή γρήγορα θα φτάσει και στην Δυτική Όχθη και το Ισραήλ θα περιβάλλεται από Βορά, Νότο και Ανατολή από ακραίες Ισλαμιστικές οργανώσεις που στόχο έχουν τη διαγραφή του από τον χάρτη της Μέσης Ανατολής.

Οι ισλαμιστικές οργανώσεις Χαμάς και Τζιχάντ, απέδειξαν ότι αποτελούν υπαρξιακή απειλή για το Κράτος του Ισραήλ και ως εκ τούτου - όπως κάθε ευνομούμενο κράτος - δεν μπορεί να επιτρέψει να απειλούνται οι πολίτες του με σφαγή η αρπαγή.

Και κάτι τελευταίο: Το Ισραήλ είναι το τελευταίο προπύργιο της Δημοκρατίας στην περιοχή. Το μοναδικό δημοκρατικό κράτος που περιβάλλεται από μοναρχίες, δικτατορίες, θεοκρατικά ισλαμιστικά καθεστώτα. Αν πέσει το Ισραήλ, ως αναλογιστούμε όλοι ότι σειρά έχουν τα γειτονικά Ευρωπαϊκά κράτη.

Πηγή: [HUFFINGTONPOST 16.10.2023](https://www.huffpost.com/entry/victor-eliezzer-israel)