

Είναι υπαρξιακή ανάγκη του Ισραήλ να τελειώσει με την τρομοκρατία της Χαμάς, διαφορετικά κινδυνεύει η οντότητα του ως Κράτος. Αυτό μεταξύ άλλων ξεκαθάρισε σε συνέντευξή του στην Valuenews.gr και την δημοσιογράφο Γιώτα Χατζηθεοδώρου, ο γνωστός δημοσιογράφος και πολιτικός αναλυτής Ελλάδος Βίκτωρ Ελιέζερ.

“Η επόμενη ημέρα δεν μπορεί να είναι άλλη παρά η πλήρης καταστροφή της στρατιωτικής και πολεμικής υποδομής της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Είναι αναπόφευκτο” ανέφερε χαρακτηριστικά ο γνωστός δημοσιογράφος και πολιτικός αναλυτής. Ο κος Ελιέζερ υποστήριξε επίσης ότι το κλίμα ένταση στη Λωρίδα της Γάζας δεν πρόκειται να κατευνάσει μέχρι την απελευθέρωση και του τελευταίου ομήρου.

Ειδικότερα:

Η Χαμάς δεν είναι η Παλαιστίνη

«Δεν χωρά καμία αμφιβολία πως για κάθε αθώο παιδί που χάνεται, είτε από την αγριότητα της τρομοκρατίας, της επιδρομής της Χαμάς που ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου, αλλά και για τα παιδιά, τα οποία χάνονται μέσα στη Λωρίδα της Γάζας από τους βομβαρδισμούς της ισραηλινής αεροδρομίας, ότι είναι κάτι για το οποίο θλίβονται όλοι οι Ισραηλινοί. Και αυτό γιατί την ευθύνη για τον θάνατο των παιδιών, τόσο στην πλευρά του Ισραήλ, όσο και στην πλευρά της Λωρίδας της Γάζας, τη φέρει αποκλειστικά η Χαμάς.

Είναι το σύγχρονο ισλαμικό κράτος που έχει επιβάλλει ως τρόπο ζωής την άσκηση βίας, τη βαρβαρότητα, τη φρίκη. Χρησιμοποιεί επίσης και τα παιδιά των Παλαιστινίων ως ανθρωπινή ασπίδα προκειμένου να πετύχουν τις δικές τους φαντασιώσεις, ότι δηλαδή θα καταστρέψουν το Ισραήλ ή ότι θα φθάσουν στον παράδεισο εάν χάσουν τη ζωή τους σε κάποια επιχείρηση αυτοκτονίας. Η επόμενη ημέρα δεν μπορεί να είναι άλλη παρά η πλήρης καταστροφή της στρατιωτικής και πολεμικής υποδομής της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Είναι αναπόφευκτο.

Όπως είπε και ο Ισραηλινός διανοούμενος Γιουβάλ Χαράρι πως είχαν δικαίωμα να διαβιούν ειρηνικά και σε συνθήκες ευημερίας οι πολίτες του Ιράκ και οι πολίτες της Συρίας, όταν εκεί το Ισλαμικό Κράτος προσπαθούσε να επιβάλει τον τρόπο. Κατά τον ίδιο τρόπο έχουν δικαίωμα και οι πολίτες του Νότιου Ισραήλ αλλά και ολόκληρης της χώρας να διαβούν χωρίς τον τρόπο της Χαμάς. Η Χαμάς δεν είναι η Παλαιστίνη, γιατί είναι σαν να κατηγορούμε όλους τους Παλαιστίνιους πως είναι τρομοκράτες και δεν είναι. Υπάρχει ένα πρόβλημα και αυτό το πρόβλημα πρέπει να λυθεί. Η επίλυση του όμως δεν μπορεί να περάσει μέσα από τις μεθόδους τρομοκρατίας που ασκεί η Χαμάς».

Είναι ανάγκη το Ισραήλ να τελειώσει με την τρομοκρατία της Χαμάς

«Από την έναρξη των επιχειρήσεων της, η Χαμάς έχει εκτοξεύσει πάνω από 7.000 ρουκέτες. Η δυναμικότητα των ρουκετών της Χαμάς είναι ακόμη υπαρκτή, όπως και οι κίνδυνοι. Δεν έχει αρχίσει ακόμα η καταστροφή των στρατιωτικών βάσεων από τις οποίες εκτοξεύονται οι ρουκέτες της Χαμάς προς το Ισραήλ. Το γεγονός ότι ηγετικά στελέχη της Χαμάς εκτελούνται στοχευμένα από τις επιχειρήσεις του Ισραήλ, είναι κάτι που το Ισραήλ έχει διακηρύξει από την πρώτη ώρα, ότι δηλαδή η ηγεσία και η διοίκηση της Χαμάς θα πληρώσουν ακριβώς τη σφαγή 1300 Ισραηλινών μέσα σε 48 ώρες. Παρόλα αυτά, οι ισραηλινές επιχειρήσεις δεν πρέπει να θεωρηθούν ούτε ως τιμωρία ούτε ως αντίποινα. Εκλαμβάνονται ως υπαρξιακή ανάγκη για το κράτος του Ισραήλ να τελειώσει με την τρομοκρατία της Χαμάς. Διαφορετικά, κινδυνεύει η ίδια η ύπαρξη του και ως κρατική οντότητα αλλά κυρίως και ως κοινωνία. Γιατί πραγματικά, δεν μπορεί να σταθεί μια κοινωνία υπό τις ρουκέτες και μέσα στα καταφύγια».

Η Χαμάς δεν θέλει την ειρήνη με το κράτος του Ισραήλ, θέλει την καταστροφή του

«Ο Ισραηλινός στρατός προκειμένου να ανακοινώσει το ποιος διέπραξε αυτό τον βομβαρδισμό πέρασαν 3 ώρες, γιατί έπρεπε με μεγάλη προσοχή να διαλευκάνει όλες τις συνθήκες και όλα τα δεδομένα. Μεταξύ των δεδομένων, υπάρχει και ένα βίντεο από το al Jazeera, το οποίο μετέδιδε ζωντανά εκείνη την ώρα. Υπάρχουν αποκρυπτογραφημένες συνομιλίες στέλεχος της Χαμάς. Υπάρχουν δεδομένα στο έδαφος που δείχνουν ότι δεν προερχόντουσαν από Ισραηλινά πυρομαχικά. Επίσης, τι συμφέρον θα μπορούσε να έχει το Ισραήλ από κάτι τέτοιο. Ας σκεφτούμε ποιος “κέρδισε” από αυτόν τον βομβαρδισμό. Η Χαμάς για άλλη μια φορά εμπόδισε μια διπλωματική διαδικασία, η οποία δεν ξέρουμε που θα μπορούσε να καταλήξει, ξέρουμε όμως πως εμπόδισε τη διάσχιση στο Αμάν μεταξύ τους Βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα, του Προέδρου της Αιγύπτου Αλ Σίσι, του Προέδρου Μπάιντεν και του Προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής. Και αυτό το έκανε γιατί η Χαμάς δε θέλει την ειρήνη με το κράτος του Ισραήλ».

Ποιο ευνομούμενο κράτος θα δεχόταν καθημερινά ρουκέτες και δε θα προστάτευε τους πολίτες του;

«Μέχρι τον πόλεμο του 1967 η Λωρίδα της Γάζας ήταν υπό Αιγυπτιακή κυριαρχία. Τότε ήταν που πέρασε και η Ισραηλινή κυριαρχία και παρέμεινε μέχρι το 2005, παρά το γεγονός ότι στις συμφωνίες Κάμπ Ντέιβιντ με τον Ανουάρ Σαντάτ, η

Αίγυπτος πήρε ολόκληρη τη χερσόνησο του Σινά πίσω, αρνήθηκε όμως να πάρει τη Λωρίδα της Γάζας. Η Λωρίδα της Γάζας το 2005 παραχωρήθηκε στην Παλαιστινιακή Αρχή και ο Ισραηλινός στρατός αποχώρησε. Μέχρι το 2007 συνέβαινε ένας εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των Παλαιστίνιων, χωρίς ισραηλινή ανάμιξη.

Και οι άνθρωποι που ήθελαν τις συζητήσεις με το Ισραήλ, όπως ήταν η Παλαιστινιακή Αρχή του Γιασέρ Αραφάτ και του Μαχμούτ Αμπάς, εκδιώχθηκαν, σφαγιάστηκαν, εκτοπίστηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας για να έχουμε από το 2007 ένα θεοκρατικό καθεστώς που καταπατά τα δικαιώματα των γυναικών. Μετέτρεψε όλα αυτά τα χρόνια, με πόρους που είχε από το Ιράν κυρίως αλλά και από το Κατάρ, τη Λωρίδα της Γάζας σε ένα απέραντο στρατόπεδο, αντί να δημιουργήσει κοινωνικές δομές και να απαλλάξει από τη δυστυχία τους Παλαιστίνιους.

Οι Παλαιστίνιοι της Γάζας είναι άνθρωποι, χωρίς καμία απολύτως ευθύνη για το γεγονός ότι μια τρομοκρατική ομάδα, που είναι αντίγραφο του Ισλαμικού κράτους, τους έχει κρατήσει μέσα σε συνθήκες αθλιότητας. Το Ισραήλ ήταν αυτό που άνοιξε τα περάσματα ώστε να μπορούν να εργάζονται όσοι ήθελαν από τη Λωρίδα της Γάζας στο Ισραήλ και όχι μόνο. Ανέχθηκε και ανεχόταν επί τόσα χρόνια την εκτόξευση ρουκετών στο Νότιο Ισραήλ. Ποιο ευνομούμενο κράτος θα δεχόταν καθημερινά ρουκέτες και δε θα προστάτευε τους πολίτες του;».

Η Χαμάς δεν είναι Παλαιστίνη

«Τίποτα δε θα κατευνάσει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, μέχρι την απελευθέρωση και του τελευταίου ισραηλινού ομήρου. Αυτό αποτελεί πρωταρχικό στόχο και μάλιστα πρωταρχική απαίτηση όχι της κυβέρνησης, αλλά της ισραηλινής κοινωνίας από τα άκρα αριστερά μέχρι τα άκρα δεξιά, συμπεριλαμβανομένων και των Ισραηλινών Αράβων. Γιατί και οι Ισραηλινοί Άραβες απεχθάνονται τη Χαμάς. Είναι ένα προαπαιτούμενο του συνόλου της Ισραηλινής κοινωνίας. Η Χαμάς δεν είναι Παλαιστίνη».

Πηγή: Valuenews.gr

-ΑΕΙΤΕ [ΕΔΩ](#) ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ