

του Τάκη Θεωδορόπουλου

Ακουσα στην εκπομπή του Αρη Πορτοσάλτε τον εκπρόσωπο κάποιου παλαιστινιακού συλλόγου στην Ελλάδα να λέει ότι στις 7 Οκτωβρίου δεν έγινε και τίποτε. Η Χαμάς έκανε αυτό που έπρεπε. Το πρόβλημα είναι η κατοχή της Γάζας από το Ισραήλ. Εντυπωσιάστηκα από την αυτοπεποίθηση του ανθρώπου αυτού, η οποία άφησε άφωνο τον φίλο Αρη. Μετά όμως σκέφθηκα: «Γιατί όχι;». Τι έχει να φοβηθεί υπερασπιζόμενος δημόσια μια οργάνωση, την οποία το κράτος που τον φιλοξενεί θεωρεί τρομοκρατική; Τον προστατεύει το συννεφάκι της λήθης, που έχει καλύψει τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου από τους τρομοκράτες της Χαμάς. Την έχει καλύψει ο θόρυβος των βομβαρδισμών από την αεροπορία του Ισραήλ. Οι άμαχοι που έχουν σκοτωθεί, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά. Τον προστατεύει η πεποίθηση ότι η πλειονότητα των Ελλήνων είναι με το μέρος των Παλαιστινίων εκ παραδόσεως. Και δεν νομίζω ότι πέφτει έξω. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι το Ισραήλ επιτέθηκε στη Γάζα και ξεχνούν ότι πριν επιτεθεί δέχθηκε μια τρομοκρατική επίθεση. Δεν ξέρω πόσοι συμπατριώτες του κυρίου αυτού συμφωνούν με τις απόψεις του. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι με την άνεση του θράσους του αποκάλυψε πως ένα τουλάχιστον μέρος των Παλαιστινίων εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να συντάσσεται πίσω από τη Χαμάς. Κι είναι αυτή η στάση η οποία, προς το παρόν τουλάχιστον, εμποδίζει τη μόνη διέξοδο από το αδιέξοδο, τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους. Κι είναι αυτή η στάση που δίνει το δικαίωμα στον Νετανιάχου να λέει ότι το Ισραήλ θα αναλάβει τον έλεγχο της Γάζας.

Στον πόλεμο της Ουκρανίας οι «αγαθές ψυχές» μετέθεταν το πρόβλημα από την εισβολή των Ρώσων στην αντίσταση του Ζελένσκι. Γιατί δεν δέχεται να παραδοθεί και παρασύρει τον λαό του σε έναν πόλεμο που ξέρει ότι θα τον χάσει; Κοντά δύο χρόνια μετά δεν τον έχει χάσει, κι ας αιμορραγεί. Γιατί οι «αγαθές ψυχές» που θρηνούν για τον βομβαρδισμό κατοικημένων περιοχών από το Ισραήλ δεν εφαρμόζουν στην Παλαιστίνη την ανθρωπιστική αρχή που εφάρμοσαν στην Ουκρανία; Γιατί δεν σκέφτονται ότι προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω αιματοχυσία του πληθυσμού της Γάζας, η Χαμάς θα έπρεπε να συνθηκολογήσει; Από την 7η Οκτωβρίου μέχρι πριν από μερικές ημέρες η Χαμάς είχε εξαπολύσει 10.000 ρουκέτες κατά του Ισραήλ. Αν δεν είχαν εξουδετερωθεί από τον αντιαεροπορικό θόλο, πόσα θύματα θα θρηνούσαμε στο Τελ Αβίβ ή τη Χάιφα; Πουτινόφιλοι, φίλοι της Χαμάς, βγάλτε το προσωπίο του ανθρωπισμού από τη μέση. Δεν τον μονοπωλείτε. Τουλάχιστον μιλήστε με ειλικρίνεια σαν τον Παλαιστίνιο στον ΣΚΑΪ ή τον σύντροφο Κουτσούμπα για να ξέρουμε κι εμείς με τι έχουμε να κάνουμε.

Πηγή: [ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 15.11.2023](https://www.kathimerini.gr/15.11.2023)