

Στις 12.4.2024, ο Βίκτωρας Ελιέζερ συμμετείχε στην εκπομπή «Μεγεθύνσεις» στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ και συζήτησε με τον δημοσιογράφο Θανάση Γεωργακόπουλο για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ. Ακολουθούν αποσπάσματα των απαντήσεων του Β. Ελιέζερ. Ακούστε [ΕΔΩ](#) την εκπομπή (λεπτά 00.08.15 - 00.27.20).

* Η επίθεση στο Ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό έγινε με στόχο να περιοριστεί η αλυσίδα ανεφοδιασμού της Χεσμπολά από το Ιράν, η οποία βομβαρδίζει σε καθημερινή βάση το Βόρειο Ισραήλ. Η εκτέλεση ηγετικών στελεχών των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν που βρίσκονται στη Συρία εντάσσεται σε αυτόν ακριβώς το σχεδιασμό. Να περιοριστεί η επιθετικότητα της Χεσμπολά εναντίον του Ισραήλ.

* Τα παιδιά του Χανίε (επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς) δεν ήταν αθώα παιδιά, ήταν αξιωματούχοι και διοικούσαν ένοπλες τρομοκρατικές ομάδες της Χαμάς. Σκοτώθηκαν επειδή ήταν ένοπλοι τρομοκράτες και για το λόγο αυτό άλλωστε οι γονείς πόζαραν χαμογελαστοί για το θάνατο των παιδιών του που θεωρήθηκαν μάρτυρες του Ισλάμ.

* Το Ισραήλ είναι προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει την όποια επίθεση του Ιράν στο έδαφός του με τρεις αντιπυραυλικές ζώνες και με τη στενή συνεργασία του Αμερικανικού στρατού. ΗΠΑ, Μ. Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία στέκονται δίπλα στο Ισραήλ και προειδοποιούν το Ιράν να μην πλήξει το Ισραήλ. Διότι γνωρίζουν ότι εάν πέσει το Ισραήλ, ο επόμενος στόχος του Ιράν θα είναι οι κοντινές χώρες της Μεσογείου που δεν ανήκουν στο Μουσουλμανικό τόξο.

* Για να αποτραπεί η επίθεση στη Ράφα, πρέπει να απελευθερωθούν οι Ισραηλινοί όμηροι. Η απελευθέρωση των ομήρων είναι απαίτηση της Ισραηλινής κοινωνίας. Αν λοιπόν δεν επιτευχθεί με διπλωματικά μέσα τότε θα πρέπει να επιχειρήσουν οι Ισραηλινές δυνάμεις. Και εφόσον δεν εντοπίστηκαν στη Βόρεια Γάζα, ούτε στη κεντρική, μοιραία θα ξεκινήσουν οι επιχειρήσεις στη Ράφα. Η Χαμάς έχει απορρίψει κάθε πρόταση των διαμεσολαβητών (Κατάρ - Αίγυπτος - ΗΠΑ) για κατάπαυση πυρός, απελευθέρωση χιλιάδων Παλαιστινίων κρατουμένων με αντάλλαγμα την σταδιακή απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων. Που επιπλέον δεν γνωρίζουμε πόσοι εξ αυτών είναι ακόμα ζωντανοί αφού εδώ και έξη μήνες δεν έχει επιτραπεί η πρόσβαση σε κανένα διεθνή οργανισμό συμπεριλαμβανομένου του Ερυθρού Σταυρού.

* Η 7η Οκτωβρίου μπορεί για πολλούς να έχει μπει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας, για τους Ισραηλινούς όμως, για τον Εβραϊκό λαό όμως παραμένει μια ζωντανή πραγματικότητα και κανένα ευνομούμενο κράτος δεν μπορεί να επιτρέψει την επανάληψη μιας τέτοιας βάρβαρης σφαγής.

* Η Χαμάς επιδιώκει να υπάρξουν όσο το δυνατόν περισσότεροι νεκροί άμαχοι. Γιατί όσο αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων τόσο αυξάνεται η διεθνής πίεση προς το Ισραήλ για την πλήρη αποχώρηση του από τη Γάζα, χωρίς μάλιστα να έχει υποχρεωθεί η Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους.

* Η κυβέρνηση του Ισραήλ έχει αποτύχει στο σχεδιασμό της επόμενης μέρας. Οι ακροδεξιοί υπουργοί πιέζουν για την ανακατάληψη της Γάζας και εποικισμό της ενώ η στρατιωτική ηγεσία προειδοποιεί ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θέτει σε κίνδυνο την ίδια την ασφάλεια του Ισραήλ.

* Η Γκόλντα Μέιρ μετά τον πόλεμο του Γιουμ Κιπούρ υπέβαλε την παραίτησή της δηλώνοντας ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την αποτυχία της κυβέρνησης και των δυνάμεων ασφαλείας να αποτρέψουν την αιφνιδιαστική επίθεση των Αιγυπτίων και των Σύρων που κόστισε τη ζωή χιλιάδων Ισραηλινών στρατιωτών τις πρώτες μέρες του πολέμου. Ο Μπενιαμίν Νετανιάου, δυστυχώς, έξη μήνες μετά, όχι μόνο δεν υπέβαλλε την παραίτησή του αλλά αρνείται να αναλάβει οιαδήποτε ευθύνη. Για το λόγο αυτό σχεδόν κάθε μέρα γίνονται διαδηλώσεις που ζητούν την προκήρυξη πρόωρων εκλογών στο Ισραήλ.

Πηγή: [facebook Βίκτωρα Ελιέζερ](#), 13.4.2024