

Με τις διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας και την τύχη των δεκάδων Ισραηλινών ομήρων στο επίκεντρο, οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται ότι «τορπιλίζουν» τις συνομιλίες, την ίδια στιγμή που οι εχθροπραξίες συνεχίζονται στη Γάζα και τα βόρεια σύνορα του Ισραήλ. Η «Κ» μίλησε με τον πρώην επικεφαλής του τμήματος κρατουμένων και αγνοουμένων της Μοσάντ, Ράμι Ιγκρα, σχετικά με τις δυσκολίες εντοπισμού των Ισραηλινών ομήρων, τις διαπραγματεύσεις παρουσία Αμερικανών αξιωματούχων και τον τρόπο δράσης των «πληρεξουσίων» του Ιράν, που παρακολουθεί τις συνομιλίες.

«Πρέπει να καταλάβετε ότι η πλειονότητα του πληθυσμού στη Λωρίδα της Γάζας υποστηρίζει τη Χαμάς και η Χαμάς είναι μια θρησκευτική οργάνωση», αναφέρει στον πρόλογό του ο Ράμι Ιγκρα σε ερώτηση σχετικά με τη δυσκολία εντοπισμού των αιχμαλώτων. «Οι κάτοικοι της Γάζας φοβούνται τα αντίποινα από την αστυνομία και τις υπηρεσίες ασφαλείας της Χαμάς και δεν συνεργάζονται με το Ισραήλ. Αυτό που κάνει συνήθως η Χαμάς για να τους τιμωρήσει είναι να τους δένει πίσω από ένα αυτοκίνητο και να τους οδηγεί στη μέση του δρόμου επιταχύνοντας για παραδειγματισμό των υπολοίπων. Έτσι, λόγω των αντιποίνων που εφαρμόζουν εναντίον οποιουδήποτε συνεργάζεται με το Ισραήλ, υπάρχει μεγάλος φόβος και είναι πολύ δύσκολο να βρεις συνεργάτες που θα σου πουν πού ακριβώς βρίσκονται οι όμηροι». «Πλέον», συμπληρώνει ο Ιγκρα, «οι πληροφορίες συλλέγονται κυρίως ηλεκτρονικά και από ανθρώπινες πηγές που έχουν συλληφθεί και ανακριθεί».

Με τις διαπραγματεύσεις στην Ντόχα να μην καταλήγουν σε συμφωνία, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Αντονι Μπλίνκεν συναντήθηκε με τον Νετανιάχου σε μια προσπάθεια να κάψψει τις αντιδράσεις εντός της ισραηλινής πλευράς και να επιτύχει την κατάπαυση του πυρός. Ερωτηθείς αν το Ισραήλ πρέπει να αποδεχθεί τους όρους που τέθηκαν στην Ντόχα και αν η πολιτική επιβίωση της Χαμάς εξαρτάται από αυτήν, ο Ιγκρα σημειώνει ότι «η Χαμάς βλέπει τους ομήρους ως περιουσιακά στοιχεία και επειδή είναι περιουσιακά στοιχεία προσπαθούν να μην τους αγγίξουν. Οι όμηροι χρησιμοποιούνται ως ένα όπλο που διαιρεί την ισραηλινή κοινωνία, μεταξύ αυτών που είναι υπέρ και αυτών που είναι κατά της συμφωνίας - και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα που το χρησιμοποιεί η Χαμάς για να καταφέρει μια συμφωνία».

«Το μεγαλύτερο σφάλμα της ισραηλινής κυβέρνησης», τονίζει ο Ιγκρα, «το οποίο είναι το “κλειδί” για την απελευθέρωση των ομήρων, είναι η άρνηση της εγκαθίδρυσης μιας εναλλακτικής παλαιστινιακής κυβέρνησης στη Λωρίδα της Γάζας. Και η κυβέρνηση Νετανιάχου, που είναι μια δεξιά κυβέρνηση, δεν μπορεί να δεχθεί την πιθανότητα δημιουργίας ενός παλαιστινιακού κράτους. Αυτό είναι η μεγαλύτερη ανοησία της, γιατί το μόνο “κλειδί” για το μέλλον είναι η εγκατάσταση με κάποιον τρόπο μιας πιο φιλικής παλαιστινιακής Αρχής στη Λωρίδα της Γάζας, ώστε να μπορέσουμε να ζήσουμε μαζί της ειρηνικά».

Ο πόλεμος του Ιράν

Μιλώντας για περιφερειακές δυνάμεις και με το Ιράν να μην έχει προχωρήσει σε «αντίποινα» για τον θάνατο του Χανίγια, ο βετεράνος αξιωματούχος της Μοσάντ δηλώνει ότι επί του παρόντος το Ιράν διεξαγάγει έναν πόλεμο διά αντιπροσώπων, χρησιμοποιώντας τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ για την επίτευξη των στόχων του. «Η Χεζμπολάχ δημιουργήθηκε από το Ιράν προκειμένου να ανταποδώσει στο Ισραήλ σε περίπτωση επίθεσης στο πυρηνικό πρόγραμμά του», εξηγεί ο Ιγκρα, υπογραμμίζοντας ότι «τους επόμενους μήνες πρέπει να την τακτοποιήσουμε γιατί αν δεν την αντιμετωπίσουμε σήμερα, τότε το πρόβλημα θα βρεθεί απέναντί μας σε πέντε χρόνια, όταν η Χεζμπολάχ θα είναι διπλά ισχυρή και διπλά επικίνδυνη. Έτσι, δεν έχουμε εναλλακτική λύση».

Με το Ιράν να συνεχίζει τις πολεμικές ασκήσεις στα δυτικά σύνορα της χώρας ο πρώην αναλυτής της Μοσάντ χαρακτηρίζει το καθεστώς του Ιράν «χάρτινο τίγρη» έτοιμο να καταρρεύσει. «Ένας από τους λόγους για τους οποίους το Ιράν χρησιμοποιεί πληρεξουσίους για να εκτελούν πολεμικές ενέργειες», προσθέτει ο Ιγκρα, «είναι επειδή δεν είναι τόσο ισχυρό όσο φαίνεται, αλλά είναι ένας “χάρτινος τίγρης”. Μπορείτε να το διαπιστώσετε αυτό από το γεγονός ότι το Ισραήλ μπόρεσε να εξουδετερώσει τον Χανίγια στη μέση της Τεχεράνης, στην πιο σημαντική βίλα των “Φρουρών της Επανάστασης”».

«Το γεγονός ότι το Ισραήλ μπορεί να το κάνει αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πολλοί αντιφρονούντες στο Ιράν που θέλουν την πτώση αυτής της κυβέρνησης και αυτοί οι αντιφρονούντες περιμένουν την ημέρα που το ιρανικό καθεστώς θα ξεκινήσει εχθροπραξίες με το Ισραήλ. Το ιρανικό καθεστώς γνωρίζει ότι αν μας επιτεθεί, τότε το Ισραήλ θα ανταποδώσει και θα προκαλέσει πολύ σοβαρές ζημιές στο Ιράν, ξεκινώντας από τα διυλιστήρια πετρελαίου, ενώ η ιρανική οικονομία θα “τελειώσει” αν πληγούν οι πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Το Ιράν το γνωρίζει αυτό και μπορεί να κάνει όσο θόρυβο θέλει, αλλά ο λόγος που μέχρι στιγμής δεν βλέπετε την “επίθεσή” τους είναι επειδή γνωρίζουν ποιο είναι το τίμημα και το τίμημα δεν έχει καμία σχέση με την Αμερική».

Με τη Χαμάς αποδυναμωμένη, αλλά διαθέτοντας το ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί των ομήρων, ο Ράμι καταλήγει ότι «η Χαμάς δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή στη Μέση Ανατολή, όχι μόνο από εμάς, αλλά και από την παλαιστινιακή Αρχή. Η άλλη πλευρά των Παλαιστινίων μισεί τη Χαμάς όσο κι αν την πολεμάμε. Και η Χαμάς είναι το αντίστοιχο με τους Αδελφούς Μουσουλμάνους στην Αίγυπτο, οπότε κανένας στη Μέση Ανατολή δεν περιμένει πραγματικά από τη Χαμάς να συνεχίσει να υπάρχει. Το μόνο πρόβλημα -και αυτό είναι και το μοναδικό “κλειδί”- είναι η ύπαρξη μιας παλαιστινιακής εναλλακτικής κυβέρνησης και για τη δημιουργία της απαιτείται η βοήθεια των κρατών του Κόλπου».

ΠΗΓΗ: [ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ](#), 29.8.2024 του Αθανάσιου Κατσικίδη