

**Κύριε Ελιέζερ σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και τι διαβλέπετε;**

Απάντηση: Εξελίσσεται ένας πόλεμος δύσκολος. Δύσκολος για όλους, και για τους Ισραηλινούς και για τους Παλαιστίνιους. Η 7 η Οκτωβρίου του 2023, χαρακτηρίζεται ως το «Μαύρο Σάββατο» για το κράτος του Ισραήλ και για τους Εβραίους όλου του κόσμου. Γιατί;

Μα γιατί εκείνο το Σάββατο τα ξημερώματα έγινε η μεγαλύτερη και η πιο φρικιαστική σφαγή Εβραίων από την εποχή του Ολοκαυτώματος. Τα ξημερώματα εκείνης της μέρας, εισέβαλλαν από τη Λωρίδα της Γάζας στο Νότιο Ισραήλ 3000 ένοπλοι τρομοκράτες της Ισλαμιστικής Χαμάς και βίασαν και ακρωτηρίασαν γυναίκες, έκαψαν μωρά στα μάτια των γονιών τους και γονείς μπροστά στα μάτια των παιδιών τους, δολοφόνησαν 1200 αθώους ανθρώπους και συνέλαβαν ως ομήρους πάνω από 240 μωρά, παιδιά, άνδρες και γυναίκες κάθε ηλικίας. Ταυτόχρονα, το ίδιο Μαύρο Σάββατο, χιλιάδες ρουκέτες έπλητταν ολόκληρες Ισραηλινές πόλεις. Επί τρεις ημέρες ο Ισραηλινός στρατός επιχειρούσε για την απελευθέρωση των χωριών και των Κιμπούτς που είχαν καταλάβει οι τρομοκράτες της Χαμάς. Αυτά είναι τα γεγονότα. Γεγονότα που θα οδηγήσουν στη γενοκτονία του Ισραηλινού λαού αν δεν αντιδρούσε ο Ισραηλινός στρατός. Γιατί ο διακηρυγμένος στόχος της Χαμάς και της Τζιχάντ είναι η εξόντωση όσο το δυνατόν περισσότερων Ισραηλινών για να επιτευχθεί επιτέλους το όραμα της απελευθέρωσης της Παλαιστίνης από το «Σιωνιστικό καρκίνωμα», όπως το διατυπώνουν οι Αγιατολάδες του Ιράν και οι αξιωματούχοι των τρομοκρατικών οργανώσεων. Τις αποτρόπαιες πράξεις τους τις αποθανάτισαν οι ίδιοι οι εγκληματίες με τα κινητά τηλέφωνα των θυμάτων τους για να τρομοκρατήσουν μια ολόκληρη κοινωνία, για να συμπαρασύρουν όλους τους εξτρεμιστές τύπου Ισλαμικού Κράτους σε μια νέα επιχείρηση γενοκτονίας σε βάρος του Εβραϊκού λαού!

**Κύριε Ελιέζερ, δώσατε πρόσφατα μια συνέντευξη στην ERT NEWS όπου συμμετείχε και ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Πίτερ Λέρνερ όπου αναφερθήκατε στο μακροχρόνιο του πολέμου. Γιατί;**

Απάντηση: διεξάγεται ένας πόλεμος επιβίωσης της ίδιας της Ισραηλινής κοινωνίας που επιδεικνύει μια πρωτοφανή συνοχή, αλληλεγγύη και αυτοοργάνωση, με δομές και υποδομές υποστήριξης των στρατιωτών που βρίσκονται στο πεδίο. Και ο Ισραηλινός στρατός, επειδή ακριβώς δεν αποτελείται από στυγνούς επαγγελματίες μισθοφόρους αλλά από τα σπλάχνα της ίδιας της κοινωνίας, επειδή αποτελείται από οικογενειάρχες, άνδρες και γυναίκες, που έχουν αφήσει πίσω τους αγαπημένα πρόσωπα, διεξάγουν ένα πόλεμο για να μην επαναληφθεί η σφαγή της 7 ης Οκτωβρίου. Και αυτό απαιτεί την πλήρη καταστροφή της πολιτικής και στρατιωτικής υποδομής της Χαμάς και της Τζιχάντ στη Γάζα. Ναι, υπάρχουν πολλοί άμαχοι Παλαιστίνιοι που σκοτώνονται κατά τη διάρκεια των Ισραηλινών επιχειρήσεων και είμαι βέβαιος ότι κανείς υγιής νους δεν χαίρεται με το θάνατο αμάχων.

Ούτε οι Ισραηλινοί! Γιατί στόχος τους είναι τα κρησφύγετα, οι σήραγγες και τα τούνελ που έχει δημιουργήσει το καθεστώς της Χαμάς στα έγκατα νοσοκομείων, σχολείων και πολυκατοικιών, για να πλήττει ανενόχλητα τους πολίτες του Ισραήλ, με την ανοχή των διεθνών παρατηρητών που εδρεύουν στη Λωρίδα της Γάζας από το 2005 που το Ισραήλ αποχώρησε και την παρέδωσε στην Παλαιστινιακή Αρχή. Εάν λοιπόν η διεθνής κοινότητα επιθυμούσε να παύσουν οι Ισραηλινές επιχειρήσεις θα έπρεπε να δράσει άμεσα για την απελευθέρωση των ομήρων και τον αφοπλισμό της Χαμάς, για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των Ισραηλινών πολιτών.

Τι σημαίνει αυτός ο πόλεμος του Ισραήλ προς τη Χαμάς για τους Έλληνες, την ελληνική κοινωνία, τι στάση τήρησαν και ποιες οι επιπτώσεις του εδώ σε μας;

Απάντηση: Η Ελληνική κυβέρνηση από την αρχή τάχθηκε υπέρ του δικαιώματος αυτοάμυνας του κράτους του Ισραήλ διότι όλοι νομίζω καταλαβαίνουν ότι αν πέσει το Ισραήλ που βάλλεται και από τον Βορά από τη Χεσμπολά (έναν άλλο δορυφόρο του Ιράν), θα πέσει το προπύργιο της δημοκρατίας στην Μέση Ανατολή. Και το Ισραήλ πλέον είναι στρατηγικός σύμμαχος της Ελλάδας και της Κύπρου. Ούτε όμως στις 7, ούτε στις 8, ούτε στις 9, ούτε στις 10 Οκτωβρίου, πέρασαν μέρες, πέρασαν βδομάδες και οι δρόμοι της Αθήνας και άλλων πρωτευουσών του κόσμου ήταν άδειοι από διαδηλωτές. Δεν είδα καμιά διαδήλωση κομμάτων, κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων, συνδικάτων, μη κυβερνητικών οργανώσεων για να απαιτήσουν να μπει τέρμα στη τρομοκρατία, να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους με τον Ισραηλινό λαό, να καταδικάσουν τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν από τους Παλαιστίνιους της Χαμάς και που με πανηγυρικό τρόπο γιόρταζαν τη σφαγή Άραβες και Παλαιστίνιοι στους δρόμους της Ραμάλα, του Αμάν και της Τεχεράνης.

Οι δρόμοι της Αθήνας παρέμεναν άδειοι!!!! Ο κόσμος κατάλαβε, σκέφτηκα ο αφελής, ότι το Ισραήλ κινδυνεύει πραγματικά από τη τρομοκρατία και προφανώς θα κατανοήσει την απόφαση των Ισραηλινών να προστατεύσουν την ίδια την ύπαρξη τους. Έκανα λάθος! Οι δρόμοι της Αθήνας, όπως και άλλων πρωτευουσών στην Ευρώπη γέμισαν από διαδηλωτές... Σημαίες της Παλαιστίνης κυματίζουν σε δημαρχιακά μέγαρα. Αλλά όχι για να υπερασπιστούν το δικαίωμα των Ισραηλινών να ζουν, αλλά για να υπερασπιστούν το δικαίωμα των Παλαιστίνιων να τρομοκρατούν τους Ισραηλινούς μέχρι να τους εξαφανίσουν... Και να κάποιου συγγραφέας, καλλιτέχνης, καθηγητές και κάθε λογής πρόθυμοι αντισημίτες να υπογράφουν κείμενα κολάφους εναντίον του Ισραήλ, να κατηγορούν το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία, να ζητούν την απελευθέρωση της Παλαιστίνης από τον Ιορδάνη ποταμό μέχρι τη Θάλασσα... Δεν ζητούν κράτος δίπλα στο Ισραήλ- ζητούν μια Παλαιστίνη απαλλαγμένη από Εβραίους! Αυτός είναι ο στόχος της Χαμάς και των υποστηρικτών της. Και όλων εκείνων που δεν άρθρωσαν λέξη για να καταδικάσουν τη σφαγή των Ισραηλινών. Οι Ισραηλινοί ζουν τον απόλυτο εφιάλτη: να τους σφάζουν, και μετά να τους χαρακτηρίζουν ως εγκληματίες. Όταν οι Εβραίοι σφάζονται οι δρόμοι της Αθήνας είναι άδειοι - όταν οι Εβραίοι αμύνονται

για να επιβιώσουν, οι δρόμοι γεμίζουν από διαμαρτυρόμενους! Και ξέρετε γιατί; Γιατί θέλουν τους Εβραίους να υπόκεινται καρτερικά τα πογκρόμ, να μην αντιδρούν, να εισβάλλουν και να καίνε τα σπίτια τους και απλά να τα εγκαταλείπουν, να βλέπουν να αρπάζουν τα παιδιά τους και απλά να κλαίνε... Αυτό ακριβώς ζητάνε οι επιλεκτικά ευαίσθητοι! Να τους απομονώσουν από το κοινωνικό περίγυρο, να τους δαιμονοποιήσουν για να απονομιμοποιήσουν την ύπαρξη τους ως Εθνική οντότητα στη γη του Ισραήλ. Και αυτό είναι αντισημιτισμός!

**Ποια θα είναι η επόμενη μέρα για το Ισραήλ όταν έχει λήξει όλη αυτή η τραγική κατάσταση για τους ομήρους του;**

Απάντηση: Η επόμενη μέρα σίγουρα δεν θα μοιάζει με την ημέρα πριν την 7 η Οκτωβρίου. Δυστυχώς είναι άγνωστη ακόμη η μοίρα των 138 ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στα έγκατα της Γάζας. Ο πρώτος στόχος λοιπόν είναι η επιστροφή των ομήρων στο Ισραήλ, ζωντανών η νεκρών. Ο δεύτερος στόχος είναι η συντριβή της στρατιωτικής και πολιτικής υποδομής της Χαμάς ώστε να μην κινδυνεύουν πλέον οι πολίτες του Ισραήλ από τους τρομοκράτες, αλλά και για να ανοίξει επιτέλους ο δρόμος για μια ειρηνική συμβίωση των Ισραηλινών με τους Παλαιστίνιους. Κοιτάξτε, Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι δεν πρόκειται να αγαπηθούν μεταξύ τους, μπορούν όμως να ζήσουν αρμονικά ως γείτονες, χωρίς ίσως να λένε και μια καλημέρα. Θα μπει όμως, πρέπει να μπει ένα τέλος στην αιματοχυσία. Και ξέρετε τούτες τις μέρες γιορτάζουμε το Χανουκά, είναι η γιορτή του φωτός και της ελπίδας. Ελπίδα μου λοιπόν είναι το φως της σωφροσύνης να επικρατήσει του σκότους του μίσους και του φανατισμού.

Πηγή: [Arta2day](#)