

Με εντυπωσίασε η μετάδοση της είδησης στο ραδιόφωνο, στον σταθμό που ακούω σχεδόν όλη μέρα. Χιλιάδες κόσμου στους δρόμους του Τελ Αβίβ για να διαμαρτυρηθούν επειδή η κυβέρνηση τους καθυστερεί τη συμφωνία με τη Χαμάς. Πιο σημαντική θα ήταν η είδηση αν χιλιάδες Παλαιστίνιοι στη Γάζα διαμαρτύρονταν επειδή η Χαμάς δολοφόνησε εν ψυχρώ τους έξι ομήρους υπονομεύοντας τη συνέχεια των διαπραγματεύσεων. Όμως, αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Το Ισραήλ είναι μια δημοκρατική χώρα δυτικού τύπου, ενώ το καθεστώς της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας είναι τυραννικό. Και όπως όλα τα τυραννικά καθεστώτα δεν υπολογίζει ούτε την επιθυμία ούτε τη ζωή των υπηκόων του. Εδώ και μήνες τους χρησιμοποιεί ως ανθρώπινη ασπίδα που παράγει προπαγανδιστική υπεραξία στις ευαίσθητες ψυχές των δυτικών κοινωνιών. Αυτές που μιλούν για γενοκτονία των Παλαιστινίων, ενώ δεν έχυσαν ούτε ένα δάκρυ για τους νεκρούς του Σουδάν, δεκάδες χιλιάδες, και δέκα εκατομμύρια ξεριζωμένους. Η αγαπημένη τους οργάνωση «Γιατροί χωρίς σύνορα» τη χαρακτήρισε ως τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση εδώ και δεκαετίες. Όμως, εκεί υπεύθυνες για τη σφαγή είναι αραβικές μιλίτσες, ενώ στον πόλεμο της Γάζας ευθύνονται λευκοί δυτικοί άνδρες, και μάλιστα Εβραίοι. Η εν ψυχρώ δολοφονία των έξι ομήρων θα όφειλε να μας θυμίσει πως ο εφιάλτης ξεκίνησε από μια τρομοκρατική επιδρομή στην επικράτεια του Ισραήλ. Και την αρπαγή ομήρων. Τα δελτία ειδήσεων δεν το σχολίαζαν. Και εννοείται δεν άκουσα ούτε μια φωνή συμπαράστασης στα θύματα και στους συγγενείς τους. Δεν περίμενα, για να είμαι ειλικρινής. Αναρωτιέμαι έως πού μπορεί να φτάσει η υποκρισία μας. Η Χαμάς, με χρήματα της Ευρώπης, έχει οργανώσει ένα κρυφό οπλοστάσιο με στόχο τον αφανισμό του Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει υπεροπλία, όμως ο πόλεμος είναι άτυπος. Ο ορισμός του άτυπου: οι διαπραγματεύσεις στηρίζονται στην ανταλλαγή αθώων ομήρων, θυμάτων βάρβαρης απαγωγής, με καταδικασμένους για τρομοκρατία Παλαιστίνιους.

Δεν έχω αντίρρηση στο ότι ο Νετανιάχου και η κυβέρνησή του έχουν αποτύχει. Μοιάζουν να μην έχουν στρατηγική. Ας υποθέσουμε ότι εξουδετερώνουν τη Χαμάς. Ποια θα είναι η συνέχεια; Η ίδρυση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, όμως ποιο θα είναι αυτό; Οι Παλαιστίνιοι θα αποδείξουν ότι αξίζουν την ανεξαρτησία τους αν απαλλαγούν από την τυραννία της τρομοκρατικής Χαμάς. Με την πρώτη φορά που θα βγουν στους δρόμους καταγγέλλοντάς την, η πολιτική Νετανιάχου θα καταρρεύσει. Όμως, οι δυτικές δημοκρατίες με τις ευαίσθητες ψυχές τους δεν τους βοηθάνε. Αφού χρηματοδότησαν τον εξοπλισμό των τρομοκρατών, αφού μετέτρεψαν έναν ολόκληρο πληθυσμό σε θύματα της Χαμάς, τώρα τους κολακεύουν ως μάρτυρες. Βολεύει τις δυτικές συνειδήσεις η θυματοποίηση των Παλαιστινίων. Κι αυτό φοβάμαι ότι είναι το πιο δυσεπίλυτο πρόβλημα στη Μέση Ανατολή.

ΠΗΓΗ [ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ](#), 3.9.2024, του Τάκη Θεοδωρόπουλου