

Του Σάκη Μουμτζή

Το Κράτος του Ισραήλ παρέδωσε τη Γάζα στην Παλαιστινιακή Αρχή το 2005. Οι ενδοπαιστινιακές διαμάχες που ξέσπασαν στη συνέχεια ελάχιστα ενδιαφέρουν τον παρατηρητή, αν και είναι δηλωτικές του πώς αντιμετώπισαν την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και των εποίκων από την περιοχή. Με αλληλοεξόντωση και τελική επικράτηση των πιο ακραίων.

Πάντως, το γεγονός είναι ένα: υπήρχε μια ελεύθερη περιοχή στα χέρια των Παλαιστίνιων, με άμεση πρόσβαση στη Μεσόγειο. Και ακολουθεί και ένα άλλο γεγονός το οποίο ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει: δισεκατομμύρια δολάρια εισέρρευσαν σε αυτή τη γωνιά του πλανήτη, από το 2005, που θα μπορούσαν να τη μετατρέψουν σε έναν επίγειο παράδεισο. Είναι γνωστόν πλέον ότι αυτά τα τεράστια ποσά δαπανήθηκαν σε τούνελ, σε όπλα και στη συντήρηση ενός στρατού για να χρησιμοποιηθεί κατά των γειτόνων του. Η Γάζα θα μπορούσε να γίνει ένα μικρό Ντουμπαΐ, αλλά δεν έγινε με επιλογή αυτών που τη διοικούσαν.

Αντί για αυτό, στο όνομα ενός αλυτρωτισμού και κυρίως στο όνομα της οριστικής εξαφάνισης του Ισραήλ, με τεράστια ευθύνη των διεθνών οργανισμών, η Γάζα έγινε μια στρατοκρατούμενη περιοχή, που την ήλεγχε πλήρως μια τρομοκρατική οργάνωση. Το πού κατέληξε αυτή η κατάσταση είναι πλέον γνωστό. Πληρώνει το τίμημα της 7ης Οκτωβρίου, την οποία χαιρέτισαν βγαίνοντας στους δρόμους της οι κάτοικοί της, βεβηλώνοντας ακόμα και τους νεκρούς Ισραηλινούς πολίτες.

Έτσι, σήμερα, αυτά τα οποία ανακαλύπτει ο ισραηλινός στρατός στη Γάζα και τα παρουσιάζει σε φιλμάκια στο X (Twitter) δεν μπορεί να τα πιστέψει όποιος τα βλέπει. Τα τούνελ ξεφυτρώνουν το ένα πίσω από το άλλο και φυσικά καταστρέφονται -τούνελ πανάκριβα, σήραγγες ολόκληρες πολλών χιλιομέτρων, με σύγχρονες εγκαταστάσεις εξαερισμού- εκατοντάδες αποθήκες γεμάτες με οπλισμό κάθε είδους βρίσκονται μέσα σε χώρους που ανήκουν σε οργανώσεις του ΟΗΕ, οι οποίες δηλώνουν «έκπληκτες» για το γεγονός, ενώ βλέπουμε στο Διαδίκτυο τεράστιες εκρήξεις που ανατινάζουν πολλά κτίρια μαζί, όχι διότι χρησιμοποιούνται βόμβες μεγάλης ισχύος από τους Ισραηλινούς, όπως υποστηρίζει η τρομοκρατική οργάνωση, αλλά διότι ένα από αυτά τα κτίρια είναι αποθήκη πυρομαχικών.

Συμπερασματικά: οι Παλαιστίνιοι είχαν ένα κράτος στη Γάζα, πλήρως αυτοδιοικούμενο που διαχειριζόταν στα 19 αυτά χρόνια δισεκατομμύρια δολάρια. Το πώς τα διέθεσαν αυτά τα δισεκατομμύρια είναι δική τους επιλογή. Σήμερα να μην κλαίγονται για τα όσα υφίστανται. Υπάρχει ένας κανόνας: ποτέ μην ξεκινάς έναν πόλεμο αν γνωρίζεις πως θα τον χάσεις. Και οι τρομοκράτες αυτό έκαναν την 7η Οκτωβρίου.

Όσον αφορά το γνωστό σύνθημα «λευτεριά στην Παλαιστίνη», η Γάζα ήταν ελεύθερη και δείτε πώς κατέληξε, λόγω της αυτοκτονικής πολιτικής αυτών που επέλεξαν οι κάτοικοί της να τους διοικούν. Αντί να είναι μια ευημερούσα, παραθαλάσσια περιοχή της Μεσογείου, με σχέσεις συνεργασίας με το Ισραήλ και τον Αίγυπτο, σήμερα μετρά τα ερείπια της.

ΠΗΓΗ: ιστοσελίδα [LIBERAL, 17.7.2024](#)