

ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΑ ΙΣΑΑΚ ΕΛΙΕΖΕΡ

Εντυπωσιάστηκα, από τον τίτλο του άρθρου: «[Η προειδοποίηση ενός Αμερικανοεβραίου](#)» (Καθημερινή 19/11/23) με την υπογραφή του κ. Παντελή Μπουκάλα. Η χρήση και μόνο του όρου «Αμερικανοεβραίου», προδιαθέτει για το περιεχόμενο. Όσοι επικαλούνται το εβραϊκό θρήσκευμα διαφόρων επικριτών του Ισραήλ υποθέτω ότι το κάνουν για να απαλλαγούν από την ενδεχόμενη κατηγορία του αντισημίτη. Κάτι τέτοιο επιχείρησε να κάνει και ο κ. Μπουκάλας με τη καταληκτική του φράση: «Το ξαναλέω. Ένας Εβραίος τα λέει αυτά. Ένας ειδήμων της γενοκτονίας. Ένας «αντισημίτης;» Και διερωτώμαι πως ένας έμπειρος και άξιος αρθρογράφος, που μόνο για αντισημίτη δεν μπορεί να κατηγορηθεί, κατέφυγε σε αυτή τη φρασεολογία.

Στις 7 Οκτωβρίου έγινε εισβολή από τον στρατό της Χαμάς στο Νότιο Ισραήλ που σκόρπισε τον θάνατο, βίασε γυναίκες, έκαψε ζωντανούς γονείς και παιδιά, έσφαξε 1.200 αθώους πολίτες, απήγαγε ως ομήρους πάνω από 240 ανθρώπους, νεογέννητα μωρά, παιδιά, άνδρες και γυναίκες κάθε ηλικίας. Ταυτόχρονα, χιλιάδες ρουκέτες έπλητταν ισραηλινές πόλεις. Επί τρεις ημέρες ο ισραηλινός στρατός επιχειρούσε για την απελευθέρωση των χωριών και των κιμπούτς που είχαν καταλάβει οι τρομοκράτες της Χαμάς. Αυτά είναι τα γεγονότα. Γεγονότα που θα οδηγούσαν στη γενοκτονία του ισραηλινού λαού αν δεν αντιδρούσε ο ισραηλινός στρατός. Γιατί διακηρυγμένος στόχος της Χαμάς είναι η εξόντωση των Ισραηλινών για να επιτευχθεί το όραμα της απελευθέρωσης της Παλαιστίνης από το «σιωνιστικό καρκίνωμα», όπως το διατυπώνουν και οι Αγιατολάδες του Ιράν.

Στην περίπτωση της 7ης Οκτωβρίου δεν επρόκειτο για «προειδοποίηση για μια γενοκτονία» από την έδρα κάποιου πανεπιστημίου, αλλά για μια «επιχείρηση γενοκτονίας». Μήπως είναι μυθεύματα του Νετανιάχου; Δυστυχώς τις αποτρόπαιες πράξεις τις απαθανάτισαν οι ίδιοι οι εγκληματίες με τα κινητά τηλέφωνα των θυμάτων τους, για να τρομοκρατήσουν μια ολόκληρη κοινωνία και να συμπαρασύρουν όλους τους εξτρεμιστές τύπου Ισλαμικού Κράτους σε μια νέα επιχείρηση γενοκτονίας σε βάρος του εβραϊκού λαού!

Δεν πρόκειται για πόλεμο του Νετανιάχου ή της κυβέρνησής του. Πολλοί έχουμε ασκήσει δριμεία κριτική στην κυβέρνηση Νετανιάχου για διάφορες αποφάσεις της σε σχέση με το Παλαιστινιακό και με την ποιότητα της Δημοκρατίας μέσα στο Ισραήλ. Και θα έρθει η ώρα της απόδοσης ευθυνών από την ισραηλινή Δικαιοσύνη για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου. Σήμερα όμως διεξάγεται ένας πόλεμος επιβίωσης της ίδιας της ισραηλινής κοινωνίας που επιδεικνύει μια πρωτοφανή συνοχή και αλληλεγγύη με τους στρατιώτες που βρίσκονται στο πεδίο. Ο ισραηλινός στρατός, επειδή ακριβώς δεν αποτελείται από στυγνούς επαγγελματίες μισθοφόρους αλλά από τα σπλάχνα της ίδιας της κοινωνίας, επειδή αποτελείται από οικογενειάρχες, άνδρες και γυναίκες, που έχουν αφήσει πίσω τους αγαπημένα πρόσωπα, διεξάγει έναν πόλεμο για να μην επαναληφθεί η σφαγή της 7ης Οκτωβρίου. Και αυτό απαιτεί την πλήρη καταστροφή της πολιτικής και στρατιωτικής υποδομής της Χαμάς.

Ναι, υπάρχουν πολλοί άμαχοι Παλαιστίνιοι που σκοτώνονται κατά τη διάρκεια των ισραηλινών επιχειρήσεων και κανείς υγιής νους δεν χαίρεται με τον θάνατο αμάχων. Ούτε οι Ισραηλινοί! Γιατί στόχος τους είναι τα κρησφύγετα, οι σήραγγες και τα τούνελ που έχει δημιουργήσει το καθεστώς της Χαμάς στα έγκατα νοσοκομείων, σχολείων και πολυκατοικιών, για να πλήττει ανενόχλητα τους πολίτες του Ισραήλ, με την ανοχή των διεθνών παρατηρητών. Εάν η διεθνής κοινότητα επιθυμεί να παύσουν οι ισραηλινές επιχειρήσεις θα έπρεπε να δράσει άμεσα για την απελευθέρωση των ομήρων και τον αφοπλισμό της Χαμάς, για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των Ισραηλινών πολιτών.

Το Μουσείο Μνήμης του Ολοκαυτώματος στην Ουάσιγκτον και το Yad Vashem στην Ιερουσαλήμ υπενθυμίζουν ακριβώς αυτό: ότι το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί καμιά νέα επιχείρηση γενοκτονίας σε βάρος του εβραϊκού λαού.

*Δημοσιογράφος και αναλυτής θεμάτων Μ. Ανατολής & αντισημιτισμού

Πηγή: [ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 4.12.2023](#)