

Στις 10.12.2012, η Ι.Κ. Αθηνών διοργάνωσε στη Συναγωγή Ετς Χαγίμ, ειδική τελετή προς τιμήν της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης παρουσία του προέδρου της κ. Δαυίδ Σαλτιέλ και μελών του Δ.Σ., της Ι.Κ. Θεσσαλονίκη, καθώς και εκπροσώπων του ΚΙΣΕ, Εβραϊκών Οργανισμών και Κοινοτήτων από όλη την Ελλάδα. Η εκδήλωση έγινε την τρίτη ημέρα του Χανουκά και ξεκίνησε με το άναμμα των κεριών τη μεγάλης χανουκιγιάς στον πεζόδρομο της οδού Μελιδόνη. Ακολούθησε η λειτουργία και το άναμμα των κεριών του Χανουκά στη Συναγωγή Ετς Χαγίμ.

Η τιμητική εκδήλωση ξεκίνησε με ομιλία του συντονιστή της εκδήλωσης κ. Βίκτωρα Ελιέζερ, ο οποίος έκανε μία σύντομη παρουσίαση της ιστορίας της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης, καθώς και ιδιαίτερη αναφορά στις ηγεσίες της μεταπολεμικής περιόδου, οι οποίες ανέλαβαν την ευθύνη της αναγέννησης της Κοινότητας, αλλά και την ισχυροποίηση των δεσμών με τις υπόλοιπες κοινότητες. Ο κ. Ελιέζερ επεσήμανε μεταξύ άλλων: «Τιμούμε σήμερα το μόχθο όλων αυτών που έφυγαν και άφησαν πίσω τους μια μεγάλη κληρονομιά. Τιμούμε ταυτόχρονα το μόχθο όλων των εθελοντών της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης... Η καρδιά πολλών ομοθρήσκων μας που μένουν στην Αθήνα, ξεκίνησε να κτυπά στη Θεσσαλονίκη. Γιατί εκεί γεννήθηκαν, εκεί μεγάλωσαν, από εκεί οι ίδιοι, οι γονείς τους, τα αδέρφια τους, τα αδέρφια μας, εξορίστηκαν και οδηγήθηκαν στα στρατόπεδα θανάτου, από εκεί εντάχθηκαν στην Εθνική Αντίσταση, και μετά όσοι επέζησαν, άλλοι γύρισαν στη Σαλονίκη, και άλλοι ήρθαν στην Αθήνα. Η μνήμη όλων μας όμως είναι στη Θεσσαλονίκη γιατί εκεί χάθηκε το κύτταρο του Σεφαραδίτικου Εβραϊσμού των Βαλκανίων. Δεν χάθηκαν όμως όλοι. Αυτοί που έμειναν, φρόντισαν να μείνει άσβεστη η μνήμη του. Αναβίωσαν και αναβιώνουν την εβραϊκή κουλτούρα της πόλης για να αναδείξουν τις ηθικές και πολιτιστικές αξίες του Εβραϊσμού της Θεσσαλονίκης».

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με την ομιλία του προέδρου της Ι.Κ. Αθηνών κ. Βενιαμίν Αλμπάλα, ο οποίος ύστερα από αναφορά σε προσωπικές του αναμνήσεις και εμπειρίες από τη φοιτητική του ζωή στη Θεσσαλονίκη, τόνισε τη σημασία της έννοιας «τσεντακά» (εβρ. δικαιοσύνη), και πόσο σημαντική είναι η ενότητα μεταξύ των κοινοτήτων. Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Ι.Κ. Αθηνών επέδωσε στον πρόεδρο της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης τιμητική πλακέτα αφιερωμένη στην Ι.Κ. Θεσσαλονίκης στην οποία αναγράφεται: «Κολ Ισραέλ αρεβίμ ζε λεζέ (Όλοι οι Εβραίοι βοηθούν ο ένας τον άλλο). Απονέμεται στην Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης επί προεδρίας Δαυίδ Σαλτιέλ σε ένδειξη αδελφοσύνης και ενότητας».

Ακολούθησε ο χαιρετισμός του πρέσβη του Ισραήλ κ. Αριέ Μέκελ, ο οποίος αναφερόμενος στον τόπο καταγωγής του, τη Χάιφα, επεσήμανε πως το λημάνι της το έκτισαν Θεσσαλονικείς που μετανάστευσαν στο Ισραήλ, γεγονός που τον κάνει να την αναπολεί κάθε φορά που επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη.

Ο πρόεδρος της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης κ. Δαυίδ Σαλτιέλ στην ομιλία του, ευχαρίστησε την Ι.Κ. Αθηνών για την πρωτοβουλία αυτή λέγοντας μεταξύ άλλων: «Η έννοια του να τιμάται μια Κοινότητα είναι πολλαπλά συμβολική: Αποδεικνύει τους αδελφικούς δεσμούς που μας ενώνουν και μάς θυμίζει την ιστορία, τις παραδόσεις, την πολιτισμική συνεισφορά του Ελληνικού Εβραϊσμού. Σ' αυτούς τους τομείς οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης μέσα από την μακραίωνη ιστορική διαδρομή, έχουμε πολλά και σημαντικά να επιδείξουμε. Επίσης, η βράβευση αναγνωρίζει και επιβραβεύει τη σύγχρονη δράση της Κοινότητας...»

Σήμερα η Θεσσαλονίκη -αλλά και όλες οι Κοινότητες της Ελλάδας- έχουν συνειδητοποιήσει πως το ζητούμενο δεν είναι μόνον ένα ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων στα πλαίσια της πόλης μας γενικά, και της Κοινότητας ειδικότερα. Σήμερα ανάγκη είναι η αλληλοϋποστήριξη, η σύμπνοια, η συμπόνια, ο συνασπισμός δυνάμεων για ν' αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις. Και είναι πραγματικά νέες -δεν είναι μόνο σχήμα λόγου. Μέχρι τώρα λέγαμε ότι μας απειλούν η αφομοίωση και οι μικτοί γάμοι. Μακάρι να είχαμε μείνει μόνο σ' αυτό!». Στη συνέχεια ο κ. Σαλτιέλ τόνισε την ανάγκη όπως σε απάντηση των νέων προκλήσεων -οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών- απαιτείται ο Εβραϊσμός να ενεργεί ενωμένα και να ενισχύει τους μεταξύ των ομοθρήσκων δεσμούς.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τα αποκαλυπτήρια πλακέτας στην είσοδο της Συναγωγής Ετς Χαγίμ, με την οποία ανακηρύσσεται η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης ως «Μέγας Δωρητής».