



Από την [ιστοσελίδα](#) της Ι.Κ. Αθηνών

Το Κοινοτικό Κέντρο της Κοινότητάς μας και το Β'ναι Β'ριθ "PHILON" συνδιοργάνωσαν μια εκδρομή-προσκύνημα από τις **29 έως 31 Μαΐου 2024**. Ένα γκρουπ 80 ατόμων μετέβη στην όμορφη πόλη της Ζακύνθου για να τιμήσει τους επιφανείς Ζακυνθινούς, τον Μακαριστό Μητροπολίτη Χρυσόστομο Δημητρίου και τον Αείμνηστο Δήμαρχο Λουκά Καρρέρ, που με κίνδυνο της ζωής τους έσωσαν από αφανισμό τους Εβραίους κατοίκους του νησιού κατά την διάρκεια της ναζιστικής θηριωδίας.

Αρχικά, μια ομάδα αποτελούμενη από τον Ραββίνο Ισαάκ Μιζάν και τους κ.κ. Μπένη Αλμπάλα, Λέοντα Γαβριηλίδη και Βίκτωρα Μπατή επισκέφθηκαν στα γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης Ζακύνθου, τον Πρωτοπρεσβύτερο του Οικουμενικού Θρόνου, Πατέρα Παναγιώτη Καποδίστρια, για να εκφράσουν τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη προς τους Ζακυνθινούς πολίτες, προσέφεραν δε δωρεά € 1,000 για τους φιλανθρωπικούς σκοπούς της Ιεράς Μητρόπολης. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ζακύνθου απουσίαζε στην Αθήνα για σοβαρούς λόγους.

Ακολούθως, όλο το γκρουπ συνοδευόμενο από τον Πατέρα Π. Καποδίστρια και τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού κ. Παναγιώτη Βρυώνη μετέβη στο χώρο της πρώην Συναγωγής Ζακύνθου όπου όλοι έψαλαν τον ύμνο της αδελφότητας (Hineh Mah Ton) αναπέμφθηκε προσευχή για την ειρήνη και κατατέθηκαν στεφάνια στις προτομές του Μητροπολίτη Χρυσόστομου και του Δημάρχου Καρρέρ. Ακολούθησε επίσκεψη στο εβραϊκό νεκροταφείο Ζακύνθου όπου έγινε μνημόσυνο και αναπέμφθηκε καντίν για τις ψυχές των θανόντων μελών της Ισραηλιτικής Κοινότητας Ζακύνθου.

Το απόγευμα της ίδια ημέρας πραγματοποιήθηκε στον Κινηματογράφο «Σινέ Φώσκολος» στην κεντρική πλατεία της πόλης, η προβολή της ταινίας του Τώνυ Λυκουρέση «Το τραγούδι της ζωής» που αναφέρεται στην σωτηρία των Εβραίων της Ζακύνθου. Ακολούθησε απονομή τιμητικού επαίνου στις οικογένειες Τσεζάνα για την πολύχρονη και πολύτιμη προσφορά τους προς την Ισραηλιτική Κοινότητα Ζακύνθου.

Το ίδιο βράδυ όλη η ομάδα, απόλαυσε τοπικές νοστιμιές συνοδεία Ζακυνθινής μουσικής. Στην επιστροφή πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο εβραϊκό νεκροταφείο της Πάτρας όπου έγινε μνημόσυνο και αναπέμφθηκε καντίν για τις ψυχές των θανόντων μελών της Ισραηλιτικής Κοινότητας Πάτρας. Θερμές ευχαριστίες στην Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών για την χορηγία ενοικίασης των δύο πούλμαν, στον Ραββίνο Ισαάκ Λ. Μιζάν για την χορηγία του αναμνηστικού φυλλαδίου της εκδήλωσης, στον κ. Ισαάκ Ησαΐα για την παραγωγή αυτού καθώς και στον κ. Σάκη Νεγρίν για την βιντεοσκόπηση όλης της εκδρομής.

Πηγή: Από την [ιστοσελίδα](#) της Ι.Κ. Αθηνών