



Το Λύκειο των Ελληνίδων Βόλου, με την υποστήριξη της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου, του Συλλόγου Φίλων, Εθελοντών και Οικογένειας ΚΕΘΕΑ Πιλότος, του βιβλιοπωλείου «Πένα» και των εκδόσεων Αρμός, διοργάνωσαν το απόγευμα της Τετάρτης 3.5.2023 εκδήλωση παρουσίασης του νέου βιβλίου της Βίκυς Φλέσσα, με τίτλο «Γιατί ψυχανάλυση κύριε Γιωσαφάτ;».

Η εκδήλωση έγινε στην Εξωραϊστική Λέσχη Βόλου, όπου η συγγραφέας και γνωστή δημοσιογράφος Βίκυ Φλέσσα συνομίλησε για το βιβλίο της με τον δημοσιογράφο Σωτήρη Πολύζο.

Το βιβλίο αναφέρεται στις απαντήσεις που έδωσε ο διάσημος ψυχίατρος Ματθαίος Γιωσαφάτ σε μια σειρά από καιρία ερωτήματα, με βάση την οικογένεια, το ασυνείδητο, το διαδίκτυο, την αγάπη και άλλα πολλά, όπου το ιδιωτικό διαπλέκεται με το κοινωνικό, της Ελλάδας που αλλάζει, αλλά και με το πολιτισμικό, ψυχικό και μια δέσμη από σοβαρά ζητήματα. Είμαστε όλοι «τραυματισμένοι» από τα πρώτα πέντε χρόνια της ζωής μας; -Υπάρχει ασυνείδητο; -Πως είναι οι καλές μητέρες με τα κορίτσια τους και πως με τα αγόρια τους; -Ποιο είναι το «τρίτο πόδι» στην σχέση του ζευγαριού; -Μαθαίνεται η αγάπη; -Γιατί απατάμε τους συντρόφους μας; -Γιατί μας αρέσει το «τζάμπα»; -Είναι το διαδίκτυο μια τοξική μήτρα; -Γιατί παραμένουμε σε κακοποιητικές σχέσεις; -Που σκοντάφουμε στην εφηβεία; -Τι συμβαίνει με τα μοναχοπαίδια και τα πρωτότοκα παιδιά; -Πως επιλέγουμε ψυχοθεραπευτή; -Έχει ξεπεραστεί ο Φρόντ; -Γιατί δεν ερωτεύονται οι ώριμοι άνθρωποι;

Αυτές και πολλές άλλες απορίες από την καθημερινότητά μας, τις σχέσεις μας με τους άλλους και τον ψυχικό μας βίο, συζήτησε ο ψυχίατρος Ματθαίος Γιωσαφάτ με την Βίκυ Φλέσσα, στη γνωστή και μακροβιότερη εκπομπή συνεντεύξεων στην ελληνική τηλεόραση, όπου φιλοξενούνται κορυφαίες προσωπικότητες από τον χώρο του πνεύματος και της επιστήμης, διανοητές από τον Ελλαδικό χώρο και τον Ελληνισμό της Διασποράς καθώς και πρόσωπα του δημόσιου βίου, που με τον λόγο τους κομίζουν γνώσεις και στοχασμούς.

Η ίδια η συγγραφέας σημειώνει στον πρόλογό της: «το βιβλίο αυτό γεννήθηκε από την δική σας αγάπη για τον Ματθαίο Γιωσαφάτ, Φτάσαμε μαζί του στα άκρα τρεις φορές αυτά τα 20 χρόνια βίου της τηλεοπτικής μου εκπομπής στην ΕΡΤ. Τελικά δεν ήταν αρκετές αυτές οι τρεις συνεντεύξεις. Πολλές οι αναπάντητες απορίες. Πέρασαν τα χρόνια κι ακόμη συναντώ ανθρώπους, οι οποίοι θυμούνται φράσεις του Μ. Γιωσαφάτ από την εκπομπή και, κυρίως, πόσο ευεργετικός στάθηκε σε εκείνη την περίοδο της ζωής τους». Ουσιαστικά πρόκειται για ένα ταξίδι στην ψυχανάλυση με όχημα τις λέξεις και οδηγό έναν

έμπειρο επιστήμονα, ο οποίος στο έργο του «ομνύει στον Σίγκμουντ Φρόυντ, στον ιατρό-νευρολόγο, που άλλαξε από τον 20ό αιώνα και μετά την θέασή μας προς την Ψυχή».

ΠΗΓΗ: ιστοσελίδα thenewspaper.gr, 3.5.2023