



Το Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2024, πραγματοποιήθηκε η γιορτή του Χανουκά στον Βόλο.

Η Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου είχε τη χαρά να υποδεχεται στο Κοινοτικό Κέντρο, σε μια ζεστή και εορταστική ατμόσφαιρα, πλήθος φίλων και εκπροσώπων τοπικών φορέων που τίμησαν την εκδήλωση με την παρουσία τους.

Η βραδιά ξεκίνησε με την καθιερωμένη λειτουργία στην Ιερά Συναγωγή, που τελέστηκε από τους κ. Μεναχέμ Μωϋσή και Ματθαίο Οββαδία. Στη συνέχεια, το επίκεντρο των εκδηλώσεων μεταφέρθηκε στο Κοινοτικό Κέντρο, όπου όλοι οι παρευρισκόμενοι συμμετείχαν στις εορταστικές δραστηριότητες.

Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν και τίμησαν την εκδήλωση εκπρόσωποι φορέων της πόλης, όπως η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας κα Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, η Αντιδήμαρχος Βόλου κα Έλενα Αντωνοπούλου και ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ. Αθανάσιος Κουλούρης, καθώς και πλήθος φίλων και μελών της Κοινότητας.

Ο Πρόεδρος της Ι.Κ. Βόλου κ. Μαρσέλ Σολομών απήγινε χαιρετισμό, καλωσορίζοντας τους καλεσμένους και εκφράζοντας τη χαρά του για τη συμμετοχή τους. Ακολούθησε παρουσίαση και εξήγηση της σημασίας του Χανουκά από τον κ. Μεναχέμ Μωϋσή που προσέφερε παράλληλα μια σύγχρονη οπτική, συνδέοντας το μήνυμα της γιορτής με τις αξίες και τις προκλήσεις του σήμερα.

Οι κυρίες της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου άναψαν τα κεριά της Χανουκιγιά, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη φως και συμβολισμούς. Με κάθε κερί που άναβαν, πρόσφεραν και ένα χρηματικό ποσό ως δωρεά.

Το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε θα προσφερθεί στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ), προς ενίσχυση του πολύτιμου έργου της.

Στη συνέχεια, δόθηκαν δώρα στα παιδιά, προσφέροντας χαρά και χαμόγελα στους μικρούς φίλους, ενώ πραγματοποιήθηκε και κλήρωση συμβολικών δώρων για τους ενήλικες.

Η εκδήλωση περιλάμβανε ακόμη την ερμηνεία του τραγουδιού «ότσο καντελίκας» που γέμισε την αίθουσα με γιορτινό κλίμα.

Το βράδυ ολοκληρώθηκε με ένα πλούσιο δείπνο, προσφέροντας την ευκαιρία για επικοινωνία και ζεστές στιγμές. Η γιορτή του Χανουκά αποτέλεσε μια εξαιρετική ευκαιρία για τη σύσφιξη των δεσμών της Κοινότητας και την ανάδειξη του πνεύματος

συνεργασίας και αγάπης.