



Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, του μίσους, του φανατισμού, του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας καθώς και της υποστήριξης κάθε φωνής που κηρύττει την αγάπη, την ειρήνη, τη συνεννόηση και τον καρποφόρο διαθρησκευτικό διάλογο, ήρθε στο Βόλο, στις 7.12.2023, ο Πρόεδρος για την Ελλάδα της μουσουλμανικής κοινότητας Αχμαντίγια, Ahmadiyya Muslim Community, (κος) Imam Atta-UI Naseer.

Το σύνθημά τους είναι «Αγάπη για όλους, μίσος για κανέναν».

Συναντήθηκε με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δημητριάδος & Αλμυρού κ. Ιγνάτιο, τον Πρόεδρο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου κ. Μαρσέλ Σολομών καθώς και τον Αιδεσιμότατο κ. Μελέτιο Μελετιάδη, ποιμένα της Ευαγγελικής Εκκλησίας Βόλου.

Κατά τη διάρκεια της συναντήσεως που έγινε σε πολύ καλό κλίμα, συζητήθηκε η δραματική κατάσταση στη Μέση Ανατολή, που δημιουργήθηκε μετά την τρομοκρατική επίθεση κατά αμάχων πολιτών στο Ισραήλ από την Χαμάς.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο κ. Naseer αμέσως μετά την τρομοκρατική επίθεση εναντίον Ισραηλινών πολιτών, απέστειλε συλλυπητήρια επιστολή στους προέδρους των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων της Ελλάδος όπου εκτός των άλλων τονίζει ότι: «...οι φρικιαστικές επιθέσεις εναντίον άμαχων πολιτών δεν είναι αποδεκτές από το Ισλάμ ούτε καν σε περίπτωση πολέμου πόσο δε μάλλον σε άλλες συνθήκες ...».

Ανταλλάχθηκαν απόψεις και συζητήθηκε η πιθανή διοργάνωση σχετικής εκδήλωσης, ημερίδας ή συνεδρίου σε συνεργασία με την Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών στο Βόλο.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με συνέντευξη του κ. Naseer και του κ. Σολομών στον δημοσιογράφο κ. Νίκο Βαραλή στον Ρ/Σ Ορθόδοξη Μαρτυρία. Στη συνέχεια ο κ. Naseer συνομίλησε με τον δημοσιογράφο κ. Σωτήριο Πολύζο στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα του τηλεοπτικού σταθμού TRT.

Ι.Κ. Βόλου